

# ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de  
Gemeente Damsterboord en de  
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en  
omgeving:  
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-  
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-  
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

---

JAARGANG 49, NR.10

26 september t/m 31 oktober 2020

---



Matthias Waldeck via Pixabay

## ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

### REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260  
Tini van Rein

e-mailadres: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)  
redacteur: Anneliese Smoorenburg  
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260  
e-mailadres: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl)

**Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64** t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord  
o.v.v bijdrage Rotonde

**Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom**

### PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

[www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)

Predikant: ds. J. Wilts, [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl) 280 8863  
**Tel. bereikbaar:** zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587  
[scriba@damsterboord.nl](mailto:scriba@damsterboord.nl)

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen  
**BANK DIACONIE: NL28INGB 000847490** t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089  
[ledenadministratie@damsterboord.nl](mailto:ledenadministratie@damsterboord.nl)

Tijdelijke Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117  
[koster@damsterboord.nl](mailto:koster@damsterboord.nl)

Contactadres Kerkenheem W. Hartsema 06-13125303

**Banknr. NL69INGB 0000803781** t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord

### WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website [www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)  
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774  
[pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)

Secretaris: vacant  
[secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)

Budgethouder : R. v. Nimwegen 541 4622  
Ledenadministratie: H. van Eerden 230 3757  
e-Mail: [walfriedledenadm@gmail.com](mailto:walfriedledenadm@gmail.com)

**Banknr. NL08INGB 000246 5131** t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115  
Bespreken zaalruimte: alleen telefonisch bij Mevrouw Wil Dol 541 3364

## ROTONDE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.

**Rotonde** verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.

### Digitale Rotonde

U kunt Rotonde ook via de website lezen.

Via <https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen-2/rotonde-2/> en/of; <http://bit.ly/rotondewalfried>

Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan.

Wilt u zich afmelden voor de papieren Rotonde mail dan naar:

[administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl) o.v.v. opzeggen + uw naam + adres.

---

## LEZINGEN/ EREDIENSTEN

Zondag 27 september 2020 <i>2<sup>e</sup> van de herfst</i>	Ezechiël 18, 1-4.25-32	Matteüs 21, 23-32
Zondag 4 oktober 2020 <i>3<sup>e</sup> van de herfst</i>	Jesaja 5, 1-7	Matteüs 21, 33-43
Zondag 11 oktober 2020 <i>4<sup>e</sup> van de herfst</i>	Jesaja 25, 1-9	Matteüs 22, 1-14
Zondag 18 oktober 2020 <i>5<sup>e</sup> van de herfst</i>	Jesaja 45, 1-7	Matteüs 22, 15 - 22
Zondag 25 oktober 2020 <i>6<sup>e</sup> van de herfst</i>	Deuteronomium 6, 1-9	Matteüs 22, 34-46
Zondag 1 november 2020 <i>Allerheiligen</i>	Jesaja 60, 1-11 . 17-22	Matteüs 5, 1-12
Zondag 1 november 2020 <i>7<sup>e</sup> van de herfst</i>	Spreuken 9, 1-18	Matteüs 25, 1-13

## OEUCUMENISCHE VIERINGEN



De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand.

De oecumenische diensten met een R.K. voorganger vinden plaats in de Emmaüskerk om **11:15 uur**

De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.

**Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap en de Protestantse Gemeente Damsterboord. Het blad wordt gratis verspreid. We vragen van de lezers een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van dit kerkblad.**

**De lezers van de Protestantse Gemeente Damsterboord kunnen hun bijdrage overmaken naar: NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord, o.v.v. bijdrage Rotonde.**

**De lezers van de Walfriedgemeenschap kunnen hun bijdrage overmaken naar:  
NL08 INGB 0002 4651 31 t.n.v. Penningmeester Walfriedparochie Groningen, o.v.v. bijdrage Rotonde.**



## BIBLIOTHEEKNIUWS

Al een aantal weken is de interkerkelijke bibliotheek weer open op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, behalve in de basisschoolvakanties. We houden rekening met de 1 ½ meter afstand tussen personen.

Hierbij willen we twee nieuwe boeken onder de aandacht brengen. Het ene is aangeschaft en het andere hebben we van een trouwe lezer gekregen.



## Tom Wright - God en de pandemie

### *Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt*

Uitgeverij Kokboekencentrum, 2020

Deze coronatijd roept allerlei vragen op. Mensen gaan verschillend om met de intelligente lockdown en de verspreiding van het covid-19 virus. De schrijver wil vanuit de bijbel en met name het nieuwe testament en de figuur van Jezus ons bemoedigen in hoe we deze catastrofe kunnen doorstaan.



## J.A. Ader-Appels – Een Groninger pastorie in de storm

Uitgeverij Wever, 1981 - eerste druk 1947

Dit boek is een verslag van een waargebeurd verhaal. Het speelt net voor en in de tweede wereldoorlog in Nederland. Dominee Ader neemt een beroep aan in het Groningse Nieuw Beerta. In de oorlog nemen Domie en zijn vrouw o.a. joodse onderduikers op in de pastorie. De dominee gaat zich steeds meer bezighouden met het redden van Joodse landgenoten, het wordt zijn levenswerk en hij moet het helaas met de dood bekopen. Toch is het geen treurig verhaal. Het leest als een roman.

We zien u graag komen,  
Jacoba van Mourik en Ineke Siersema

### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 30 oktober t/m 28 november 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 oktober**.

Per e-mail: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)



## **COSMAS EN DAMIAAN**

Wie zijn dat, Cosmas en Damiaan? Dat zijn twee oude heiligen, naar de overlevering rond 300 als martelaren gestorven. Het waren broers uit Syrië, een tweeling zelfs en ze beoefenden allebei de geneeskunst. De lezer – vooral de kijker - kent ze vast wel. In sterk wit marmer staan ze op weg naar de ingang van het Martiniziekenhuis, als kloek Afrikaanse beeldhouwwerk, maar toch in Groningen in de jaren '70 gehouwen door twee kunstenaars van Forma Aktua. En wie ze daar niet zag, zag ze misschien in de Martinikerk, hoog aan het plafond: Cosmas die met vakmansoog door zijn gevulde urinefles kijkt en Damiaan die zijn reisapothek in een kistje draagt. In Groningen geschilderd aan het eind van de 15<sup>e</sup> eeuw. Gelukkig zijn zij aan de heiligensnoei na Vaticanum II ontkomen en wordt hun naamdag nog immer herdacht in de RK kerk en wel op 26 september. Heiligen van nu.

Dokters dus. En ze hebben legendarische genezingen op hun naam staan. Zeker: dokters, verpleegkundigen, apothekers verdienen een fair inkomen, maar Cosmas en Damiaan hadden dat voor hun levensonderhoud niet meer nodig – consult en behandeling waren daarom kosteloos. Hun werk deden ze omwille van de patiënt en ter ere van Christus. Dat maakt de gewelfschildering in de Martinikerk direct duidelijk: Cosmas en Damiaan komen met hun medisch instrumentarium bij Maria die Christus op haar arm draagt.

In de middeleeuwen werden Cosmas en Damiaan aangeroepen als de pest rondwaarde. Daar kan soms wat meewarig over gedaan worden. Maar dat hoeft niet – doe dat niet, zou ik zeggen, niet meewarig over de middeleeuwen. De middeleeuwer wist dat hij het leven niet in zijn greep had (merken wij dat nu ook niet?) en dat daarin ook deze dingen telden: een goede onbaatzuchtige dokter die bewogen is met de patiënt en een diep vertrouwen dat ons leven in Gods hand geleefd wordt – hoe dan ook. Onze tijd is anders, wij zijn anders, en tegelijk staan we op de schouders van generaties voor ons en delen we dezelfde dragende grond en zeggen we net als de middeleeuwer elke zondag “onze hulp is in de Naam van de Eeuwige ...”

Ik kom hierop omdat ik het julinummer van het tijdschrift van de Stichting Oude Groninger Kerken onder ogen kreeg, gewijd aan 'noodhelpers' en 'pestheiligen', een zeer actueel nummer dus. Op blz. 60 schrijft Dr. Kees van der Ploeg over de functie van heiligenvoorstellingen:

*"... het heilige de gelovigen nabij te brengen, opdat ze daaraan hoop en troost ontlene. In de kerk voelde men zich veilig opgenomen in de 'gemeenschap der heiligen'. Dat gevoel is, hoe gesecculariseerd misschien ook, nog niet geheel verdwenen, zoals blijkt uit de reacties die worden geschreven in de gastenboeken van de ook in deze periode geopende kerken ...".*

Het gastenboek in de Stefanuskerk en de gebedsintenties die bezoekers aan ons voorleggen en de gemeenschap die wij vormen, ook als kerken samen, getuigen daarvan.

Alle goeds voor u allen, ds. Jan Wilts

#### aantekeningen



1. tijdschrift: jaargang 38, nummer 3 van Stichting Oude Groninger Kerken. Dit nummer heet: "Groninger Kerken in tijden van nood".

2. Cosmas en Damiaan, Chris Verbeek en Harm van Weerden (Forma Aktua) – zie:

<http://www.staatingroningen.nl/570/cosmas-en-damianus>

*[eigen foto; nog bij de oude ingang; nu bij de nieuwe]*



3. Cosmas en Damiaan in de Martinikerk

4. een complete en overzichtelijke website over heiligen:

<http://www.heiligen.net/heiligen/09/26/09-26-0303-cosmas.php>

[



EMMAÜSKERK

# Protestantse Gemeente Damsterboord

STEFANUSKERK  
MAARTENSKERK



**Bereikbaarheid predikant:** ds. Jan Wilts

**Telefonisch bereikbaar:** 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

**E-mailadres:** [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl)

**Ziekenbezoek:** in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

**Vrije dag:** zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

## Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
27 sept. 2020 2 <sup>e</sup> van de herfst	10:00 uur	ds. Jan Wilts	
4 oktober 2020 3 <sup>e</sup> van de herfst	11.15 uur Emmaüskerk		oec. dienst
11 oktober 2020 4 <sup>e</sup> van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
18 oktober 2020 5 <sup>e</sup> van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
25 oktober 2020 6 <sup>e</sup> van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
1 november 7 <sup>e</sup> van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	voorbereidingsgroep	oec. dienst



## afwezig

Van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 8 november ben ik een week vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met:

Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail: [ha.hilberts@gmail.com](mailto:ha.hilberts@gmail.com).,

mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail: [j.rienstra@hetnet.nl](mailto:j.rienstra@hetnet.nl) of met mw.

Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: [greebusz@gmail.com](mailto:greebusz@gmail.com).

Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

## Bij de kerkdiensten

We blijven samen vieren, thuis en in de kerk. Wie naar de kerk komt, meldt zich aan, bij voorkeur via de mail: [aanmelding-dienst@damsterboord.nl](mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl) . Wie niet over e-mail kan beschikken, kan bellen met onze waarnemend koster Reinder de Jager: 06-50589117.

Eén van de zondagen in oktober zal een oogstzondag zijn; het is nu nog niet bekend welke. Houd de website en de nieuwsbrieven in de gaten!

## agenda gespreksgroepen

Gespreksgroep 25-40 maandag 12 oktober, 19.30 uur, Kerkenheem

Bijbelkring woensdag 14 oktober, 11.00 uur, Kerkenheem

Gespreksgroep woensdag 14 oktober, 20.00 uur, Kerkenheem

Een goed gesprek woensdag 28 oktober, 19.30 uur, Het Dok

## Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565



## VANUIT DE WERKGROEP PASTORAAT SEPTEMBER 2020

Ook voor onze werkgroep is het vergaderseizoen weer begonnen.

Pastoraat in coronatijd ziet er heel anders uit dan normaal: er wordt geprobeerd telefonisch contact te onderhouden met gemeenteleden, want zomaar op huisbezoek gaan kan nu niet. Ook worden er meer kaartjes gestuurd, al realiseren we ons dat we hier niet iedereen mee bereiken.

Gelukkig horen we ook dat gemeenteleden onderling contacten onderhouden, dat is natuurlijk één van de mooiste vormen van pastoraat.

Zoals u gezien hebt in de vorige Rotonde worden de meeste gespreksgroepen weer opgestart. Het lijkt erop dat er weer genoeg animo voor is. Natuurlijk is dit naast de waardevolle inhoudelijke gesprekken ook een mooie manier om elkaar te ontmoeten nu het bezoeken van de kerkdienst met het kopje koffie na afloop voor veel mensen nog niet veilig voelt.

Verder staat de toerusting die half maart gepland was weer op het programma. Deze keer plannen we daar twee avonden voor in, te weten 19 en 20 oktober, zodat de groepen niet te groot worden en we dat op een veilige manier in Kerkenheem kunnen doen. Elders leest u wat het onderwerp is en hoe u zich op kunt geven.

Ook zal met Allerzielen op 2 november de kerk weer opengesteld worden.

Naast de pastorale onderwerpen bespraken we ook de ambtstermijnen van alle werkgroepleden. Het is fijn dat Janneke Huiberts (o.a. belast met ouderenbezoek en ziekenbezoek) en Bertha Buist (ouderling, o.a. belast met ouderenbezoek, het regelen van een kaartje vanuit de gemeente voor gemeenteleden en het notuleren) nog een periode willen doorgaan.

Helaas zullen in 2021 Ria van Dijk en Annie van Dam stoppen als ambtsdrager in de werkgroep. We moeten dus op zoek naar een nieuwe ambtsdrager en een nieuwe voorzitter.

*Annie van Dam*

## **Vanuit de kerkenraad september 2020**

### Pioniersplan van Overstag

Ook deze keer was het bezinningsonderwerp het pioniersplan van Overstag. We spraken vooral over de verwachtingen die we van elkaar hebben. Het is een mooi initiatief, maar het is belangrijk om niet in elkaars vijver te vissen. Daarbij moet Overstag wel de ruimte hebben een eigen koers te varen, zolang de normen en waarden van Damsterboord niet in het geding zijn.

Het pioniersplan is ter goedkeuring ingediend bij Damsterboord. In een gezamenlijk overleg van de kerkenraad en de teamleden van Overstag zal er 21 september a.s. verder met elkaar over gesproken worden, waarin hopelijk de laatste puntjes op de i gezet kunnen worden.

Vanuit de kerkrentmeesters zijn er nog wat vragen bij de begroting van Overstag. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle bedragen die genoemd worden bij de inkomsten gegarandeerd. Ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid moet beter uitgewerkt worden.

Op onze website staat zowel het **concept van het pioniersplan** als de **conceptbegroting** - <https://damsterboord.nl/voor-de-wereld/pioniersteam/>

Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u een mail sturen aan:

[info@damsterboord.nl](mailto:info@damsterboord.nl)

## Conceptbegroting 2021 van de kerkrentmeesters

De conceptbegroting 2021 van de kerkrentmeesters ziet er goed uit en wordt goedgekeurd. Daarnaast zijn vóór de zomer de jaarrekeningen van 2019 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen goedgekeurd. De samenvattingen hiervan zijn gepubliceerd op de website van Damsterboord onder de tab [ANBI](#). Als u de volledige jaarrekeningen wilt inzien kunt u deze per e-mail opvragen:

[krm@damsterboord.nl](mailto:krm@damsterboord.nl) voor de Jaarrekening 2019 van het College van Kerkrentmeesters,

[diaconie@damsterboord.nl](mailto:diaconie@damsterboord.nl) voor de Jaarrekening 2019 van het College van Diakenen.

## Personele zaken

Met het aantreden van de nieuwe scriba, Janny Wieringa, is er ook voor gekozen om het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen door iemand anders te laten doen. Ellen Rigtering en Nadia Vos hebben aangegeven bij toerbeurt deze taak op zich te nemen. Hier zijn we heel blij mee. Als vanzelfsprekend hebben zij beloofd zich aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Annie van Dam heeft aangegeven begin 2021 te stoppen als voorzitter van de kerkenraad en als voorzitter van de werkgroep pastoraat. Er komen dus weer vacatures voor ambtsdragers, we hopen dat u serieus wilt overwegen of dit iets voor u is. Voor diegenen die bestuurlijke ervaring op willen doen is hier een kans. Helaas moeten we ook afscheid nemen van Martina Panman als koster. We hopen natuurlijk wel dat ze als actief gemeentelid betrokken blijft. Reinder de Jager heeft alweer ruim een jaar geleden de taak van waarnemend koster op zich genomen.

Tenslotte besluiten we dat we als kerkenraadsuitje van dit jaar een workshop willen organiseren waarin we aan de slag gaan met het onderwerp "lichter besturen". We hopen een creatief iemand te vinden die ons daarbij op weg kan helpen.

*namens de kerkenraad, Annie van Dam*

## **Pastorale toerustingsavond**

Op maandag 19 en dinsdag 20 oktober is er een pastorale toerustingsavond gepland. Het onderwerp is: "Omgaan met emoties". Iedereen die wel eens een bezoek brengt, weet dat emoties bij een gesprek horen. Eigen emoties, emoties van de gesprekspartner. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Welke gezichtspunten kunnen ons helpen?

Daar besteden we aandacht aan op onze jaarlijkse toerustingsavond. We kijken naar onze eigen ervaringen, die delen we met elkaar. Daar zit vast een hoop herkenning in en misschien ook wel verrassende gezichtspunten. Samen kijken we naar een kort filmpje (een paar minuten maar) van een gesprek met emoties en bedenken we hoe het gesprek verder zou kunnen gaan.

Tenslotte verkennen we “alternatieven” voor een pastoraal bezoek, zoals een wandeling, foto’s kijken en meer.

Deze avond is bedoeld voor ieder die wel eens een bezoek brengt, spontaan, onderling binnen de gemeente, als ouderenbezoeker, welkomstbezoeker, ziekenbezoeker of nog anders. We hopen veel geïnteresseerden te mogen begroeten!

In het kort

wat pastorale toerustingsavond over omgaan met emoties  
waar Kerkenheem (vervoer nodig? bel Ellen Rigtering: 06-20418266)  
wanneer maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober  
beide avonden inloop vanaf 19.15 uur, toerusting 19.30-21.30 uur  
wie ieder die wel eens een bezoek brengt  
leiding Ellen Rigtering en ds. Jan Wilts  
opgave [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl)

Omdat we niet teveel mensen op één avond kunnen ontvangen vragen we u zich op te geven en daarbij aan te geven of u voorkeur heeft voor één van beide avonden.

## **Financiën Damsterboord - Bericht van de Kerkrentmeesters**

De financiën van onze gemeente worden jaarlijks in een begroting via de kerkenraad zichtbaar gemaakt. Na de jaarafsluiting verantwoorden de kerkrentmeesters het afgesloten boekjaar richting kerkenraad en PKN door middel van een jaarrekening. Ook voor 2019 is dit gebeurd. De jaarrekening komt dan een tijdje achterin de kerk ter inzage te liggen zodat ook gemeenteleden er kennis van kunnen nemen.

In coronatijden loopt dat nu even anders. Slechts een beperkt aantal gemeenteleden bezoeken de kerk. Een groot deel volgt de dienst nog via de kerkomroep. Voor deze keer pakken we een afwijkende procedure, zodat u toch in de gelegenheid bent om de jaarrekening in te zien. De samenvatting van de jaarrekening vindt u op onze website. Direct via het hoofdmenu via het knopje [ANBI](#). Ook de lopende begroting is daar te vinden, net als onze contactgegevens. Dat geldt overigens ook voor de diaconie.

Mocht u een exemplaar van de volledige jaarrekening willen dan kunt u die per email toegestuurd krijgen. Een verzoek kunt u richten aan het genoemde email adres van de kerkrentmeesters.

We vragen meteen uw aandacht voor een zorgpunt rondom onze begroting. Deze omvat jaarlijks ongeveer € 300.000. Onze jaarlijkse inkomsten liggen over het

algemeen net onder of rond € 50.000. Het verschil legt de gemeente bij uit het in het verleden opgebouwde vermogen.

De PKN eist echter van ons dat onze predikantsplaats wordt gedekt uit de jaarlijkse inkomsten. Het zogenaamde “levend geld”. Deze bijdrage, veelal geïnd via de jaarlijkse kerkbalans, loopt al jaren terug. Het aantal betalende leden daalt en ook de bijdrage per lid blijft achter bij wat we landelijk zien. Dit betekent voor ons dat bij het vertrek van onze huidige predikant, de jaarlijkse inkomsten, het “levend geld” onvoldoende is om weer een fulltime predikantsplaats in te vullen.

Graag doen we al in aanloop naar de volgende kerkbalans, begin 2021, een oproep aan al onze leden met de vraag of u wilt kijken naar uw jaarlijkse bijdrage. We zetten een rekentool op onze website, waarmee u kunt uitrekenen wat het richtbedrag is voor zo'n bijdrage, afhankelijk van uw inkomen.

We stimuleren u graag om bij te dragen of uw bijdrage te laten aansluiten bij dit richtbedrag.

Namens de Kerkrentmeesters,

Henk van Dijk, voorzitter a.i.

Henk Heidekamp, secretaris

## **IN MEMORIAM CHRISTINA PLAT-KRANGHAND ( STIEN)**



Op 24 augustus is Christina Plat (Stien werd ze door iedereen genoemd) op 96-jarige leeftijd overleden in Mercator.

De laatste jaren woonde ze in Siddeburen. Na een afnemende gezondheid kwam ze in december ten val en kwam vervolgens via het Martiniziekenhuis en het verpleeghuis in maart wonen in Mercator.

In de afscheidsdienst werd zij herdacht als een warme, zorgzame moeder en schoonmoeder die veel gezongen heeft in haar leven en trouw bleef aan de christelijke waarden en normen.

Boven de rouwkaart stond: “Wandel maar stillekens achter hem aan”. “Het verdriet is voelbaar maar de dankbaarheid overheerst “ verwoordden de beide dochters en schoonzoons.

Christina Plat is begraven in Siddeburen.

*Ria van Dijk-Hilberts*



## Bloemengroet

Ter bemoediging, ter ondersteuning of als dank zijn de bloemen de afgelopen zomerperiode gegaan naar dhr. A. Sevenster, Dhr G. Mellema, mevr. G. Hartsema, dhr. S. Wildeboer, mevr. H. Spithof, mevr. A. de Raad, dhr. B. van Dop, mevr. A. Bottema, de fam. Wildeman en mevr. A. Venema.

## COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: Eigen

### diaconie

De diaconie biedt individuele hulp in de directe omgeving maar ook op afstand. Dit laatste geldt voor binnen- en buitenland. Voor sommige collectes worden de opbrengsten naar boven toe aangevuld of afgerond door de diaconie. Dit wordt bijvoorbeeld altijd gedaan voor de collecte voor de voedselbank tijdens de oogstdienst.

De individuele hulp valt meestal onder de noemer van stille hulp van de diaconie. Als je met een bijdrage van de diaconie weer verder kunt met je dagelijkse dingen en er een last minder te dragen is, dan overstijgen de baten vele malen de kosten. Daar doen we het met z'n allen voor! Maar desalniettemin zijn de kosten er ... Uw financiële bijdrage aan de diaconie wordt bijzonder gewaardeerd!

*Diaconie Damsterboord, NL 28 INGB 0000 8474 90*

## WERKGROEPLEDEN GEZOCHT!

U leest dit, dus u heeft waarschijnlijk affiniteit met (de mensen van) de gemeente Damsterboord. U wilt zich wellicht ook wel op bescheiden wijze inzetten voor uw medemens. U heeft ongetwijfeld een agenda die vol is maar misschien is er nog wel op gezette tijden een gaatje vrij voor de werkgroep diaconie.

Hoe groot moet dat gaatje in de agenda dan zijn? Dat is iets wat u zelf bepaalt. De werkgroep vergadert op de tweede dinsdagavond in de maand maar in de zomervakantie (juli en augustus) hebben we een zomerstop. Aanwezigheid bij zo'n overleg is gewenst, maar niet verplicht. Als u wilt weten hoe één en ander reilt en zeilt, neem dan gerust contact op met de diaconie!

## Collecte opbrengsten

KiA: corona noodhulp	€ 211,69
KiA: Syrische vluchtelingen	€ 212,69
Eigen diaconie	€ 248,19
Beautiful Gate (Schone Poort)	€ 224,62
World Grannies	€ 230,43
Wilde ganzen	€ 225,43

Liliane fonds	€ 204,59
Voedselbank	€ 222,09
Stille hulp	€ 189,65
Inlia	€ 105,65

## OOGSTDIENST

In oktober zullen we weer met elkaar een oogstdienst vieren. Deze oogstdienst zal anders verlopen dan wij gewend zijn. Wat niet anders zal zijn is de mogelijkheid om houdbare producten te doneren voor de Voedselbank. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan houdbare melk, groente in potten of blikken, afbakproducten, soep in zak of blik, broodbeleg maar ook zaken als tandpasta, zeep, shampoo, wc-papier of wasmiddelen. Maak gebruik van de supermarktaanbiedingen om tóch dat extraatje mee te nemen wat u voor uzelf eigenlijk niet nodig heeft. Deze extraatjes kunt u op een zaterdagmiddag in oktober tussen 14 en 16 uur inleveren bij Kerkenheem. Op de website van Damsterboord vindt u eerdaags de data van de oogstdienst en de inlevermiddag.

Mocht u thuis nog Douwe Egberts-spaarpunten hebben, ook deze zijn van harte welkom bij de Voedselbank!



### Overstag in beweging!

Deze zomer hebben we de zichtbaarheid van Overstag in de wijk een flinke boost gegeven met een sport- en spelweek, waar zo'n veertig vrijwilligers bij betrokken waren, en waar ca. 80 kinderen uit Lewenborg aan hebben meegedaan. We zijn dankbaar dat op deze manier het pionierswerk concreet in beweging komt in de wijk.

### Een warme Sportweek - verslag door pioniersteamid Isaïc Wolters

In de meest warme week van deze zomer hadden we een zomerweek van onze Sportcommunity Overstag. Het team bestond uit 8 team leden. De helft van het team kwam uit verschillende plekken in Nederland. We hadden eerst twee voorbereidingsdagen: de eerste dag op het kantoor van Next Move, de organisatie waar we veel mee samenwerken.

Het was een moment van kennismaking en het oefenen van de spellen die we ook in de wijk konden gaan doen.



Dag 2 van de voorbereiding zijn we door de wijk gegaan om ook de wijk en ook elkaar nog weer beter te leren kennen. We zaten op een prachtige locatie met het team in Kerkenheem, hier hadden we voorbereidingstijd en aten we samen. We hadden een mooie club van verschillende kokers die dagelijks voor een heerlijke maaltijd zorgden. Daarnaast hadden we twee gastgezinnen en kwam er hulp van alle kanten. In totaal zijn er zo'n 30-40 vrijwilligers geweest die ons kwamen ondersteunen soms een dag, en soms voor meer dagen. Op maandag begonnen we dan echt.

Het begon heel rustig, eerst 2 kinderen, later 5 en toen ineens kwam de BSO en werd het druk. Die drukte zette zich de hele week door.

We hebben veel kinderen/tieners en ook ouders mogen leren kennen uit de wijk. We sloten de week af met een zeskamp, hiervoor bleven de kinderen maar komen. In de avond was één veld niet genoeg en gingen we met een deel naar een ander veld. Kortom een geslaagde week.

Inmiddels komen de wintermaanden eraan, dit betekent dat het sneller donker wordt. We hebben hiervoor verlichting aangevraagd bij de gemeente Groningen. Hopelijk kan dit op korte termijn gerealiseerd worden. De eerste tijd verzamelden we als team bij iemand thuis. Maar omdat het team groeit, gaan we nu wekelijks verzamelen in Kerkenheem (bekend als de boerderij bij de kerk)., voor het team en de wijk beter.

Vind je het leuk om een keer te koken voor ons team bestaande uit een groep van 7 tot 9 mensen. Stuur even een mail naar [info@overstag-lewenborg.nl](mailto:info@overstag-lewenborg.nl)

### **Dringende oproep - teamleden & fondswervers**

Een pioniersplek bestaat bij gratie van betrokken vrijwilligers. Op dit moment zijn er twee plekken waar we zeer dringend op zoek zijn naar versterking.



Allereerst zijn dat twee mensen die ons **pioniersteam** willen versterken. Het pioniersteam is de "denktank" van de pioniersplek. Hier wordt gesproken over de visie, worden proefballonnetjes voor activiteiten uitgedacht. Het komende half jaar is de belangrijkste functie van het team het aansturen van de aan te stellen pionier. Mede omdat Mark ons dit najaar zal verlaten, zoeken we naar nieuwe teamleden.

De inzet die we vragen is enkele uren per week. En in het bijzonder zijn wij op zoek naar mensen die kerkelijk betrokken zijn bij één van de kerken in de stad, omdat interkerkelijkheid een van de pijlers van onze visie is. Als je meer wilt weten kun je contact op nemen met Mark, 0627655799, [markmdejager@gmail.com](mailto:markmdejager@gmail.com).

Ten tweede zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich bezig willen houden met **fondswerving** voor de pioniersplek. Onderdeel van het verkrijgen van toestemming om officieel te starten, is dat we aan kunnen tonen dat we actief werken aan het leggen van relaties met kerken en organisaties in de stad die ons de eerste jaren financieel kunnen ondersteunen. Dit willen wij doen door een specifieke fondswervingscommissie, die samen zal werken met de aan te stellen pionier. Heb jij ervaring met fondswerving of wil je die ervaring opdoen? Neem dan ook contact op met Mark (zie gegevens hierboven).

Daarnaast staan de volgende vacatures open, ze zijn eerdere nieuwsbrieven al genoemd:

- Een lid als versterking van ons pioniersteam
- Sportievelingen die willen meedraaien in de Sportcommunity & de Sportweek
- Enthousiaste kindervrienden die zich willen aansluiten bij het team Kliederkerk
- Communicatieve helden die mee willen denken en werken in ons PR-team

Tenslotte hebben we een verlanglijstje aan activiteiten die zijn aangedragen, en die we kunnen starten als daar vrijwilligers voor beschikbaar zijn, en als corona dat toelaat:

- Maaltijden
- Alpha-cursus
- Pastoraal team dat telefonisch contact houdt
- Pastoraal inloopsprekuur

Zonder vrijwilligers geen activiteiten. Ook al heb je maar een uurtje per maand over, of juist de hele week, alle hulp is welkom en we willen graag met je kijken hoe jouw

tijd en talenten aan kunnen sluiten. Wil je meehelpen, of meer informatie, neem dan contact op met Mark de Jager, [markmdejager@gmail.com](mailto:markmdejager@gmail.com) / 062765579

***De teksten hierboven komen uit de Nieuwsbrief nr. 3 van Overstag Lewenborg.***

***De hele nieuwsbrief staat op de website van Damsterboord:***  
<https://damsterboord.nl/voor-de-wereld/pioniersteam/>

## **TRAINING VOOR LECTOREN**

Training voor lectoren, en voor diegenen die af en toe aan een dienst meewerken of overwegen om dat te doen.

Een lectorentraining, wat houdt dat in?

Het lijkt zo vanzelf te gaan als we de zondagse lezingen horen, maar het is belangrijk om met een aantal dingen rekening te houden.

Bijvoorbeeld: dat je de tekst vooraf thuis al een paar keer hardop gelezen hebt.

En verder: sta je goed, staat de microfoon goed, hoe begin je, kijk je je publiek aan?

Dat zijn allemaal zaken die je al bedacht moet hebben voordat je begint.

En dan het lezen zelf; een goede intonatie vergt oefening, niet te snel spreken is nog niet zo gemakkelijk, en af en toe een pauze nemen is soms ook belangrijk.

Deze en andere punten zullen tijdens de training aan de orde komen en geoefend worden.

Ook lectoren met een jarenlange ervaring vinden het vaak fijn om nog een keer de puntjes op de i te zetten.

Lieuwe Giethoorn zal de training geven. Als je geïnteresseerd bent geef je dan op, je bent van harte welkom om hier aan mee te doen.

De trainingen (2 of 3 avonden) zullen 's avonds in de Stefanuskerk gegeven worden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van de coronabesmettingen is het onzeker of de trainingen dit najaar al kunnen worden ingepland of dat ze doorgeschoven moeten worden naar het voorjaar 2021.

Opgave kan per mail: [a\\_van\\_dam@hotmail.com](mailto:a_van_dam@hotmail.com) of telefonisch: 050-5420487

Mailen kan ook naar: [info@damsterboord.nl](mailto:info@damsterboord.nl) of naar [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl)

Na opgave wordt er contact met u opgenomen. De data worden in overleg vastgesteld.



INLIA's nieuwe verpleegkundige Astrid Swadberg:

## **VAN DE MERCY SHIPS VIA BRAZILIAANSE SLOPPENWIJKEN NAAR DE GRONINGSE OPVANGBOOT**

Al toen ze 10 was dacht ze: later ga ik mensen in arme landen helpen. Astrid Swadberg, verpleegkundige bij INLIA, heeft het gedaan ook. Ze werkte op de Mercy Ships voor de kust van Afrika en in de sloppenwijken van Brazilië. En nu werkt ze weer 'aan boord'; op de opvangboten van INLIA in Groningen.

“Zo leuk om hier op een schip rond te lopen”, zegt Astrid. Ze versterkt het medische team gedurende de corona-periode. Haar loopbaan begint in het Martini Ziekenhuis in Groningen, voordat ze in '93 en in '95 aanmonstert op de Mercy Ships; ziekenhuisschepen voor de kust van Togo, Senegal en Madagaskar. Ze doen oogoperaties, hazenlipcorrecties, verwijderden gezichtstumoren. Dankbaar werk, dat het leven van mensen verandert.

Na wat jaren terug in Nederland neemt ze opnieuw contact op met de moederorganisatie van Mercy Ships, die ook bases heeft in de sloppenwijken van Zuid-Amerika. Vier jaar werkt ze in het Braziliaanse Belo Horizonte. De verpleegpost bij het community center is het voormalige hondenschuurtje. Astrid verbindt er wonden, verzorgt huidaandoeningen, doet triage.

“Eigenlijk wat ik hier ook doe: consulten, directe zorg én kijken of we het probleem zelf kunnen tackelen of naar een arts moeten.” In Belo Horizonte ontmoet ze de Amerikaan Dave, eveneens vrijwilliger. Ze trouwen en verhuizen naar Amerika. Met het idee dat ze nog eens zullen verkassen naar een ander land.

Dat wordt Nederland. “We hadden beiden het gevoel dat God ons hierheen leidde.” Ze begint in 2017 bij INLIA, als vrijwilliger in de TuVo, de TussenVoorziening (een project in Eelde). En dan krijgt Dave in augustus 2018 ineens kanker. Hij overlijdt in januari 2019. Erover praten is nog steeds moeilijk.

Buiten zwaait iemand. Astrid kent hem van de TuVo, waar ze als vrijwilliger bevriend raakte met de gasten. Ze raakt er ook bevriend met gasten uit de opvang in Groningen die op de TuVo helpen met vertalen. Maar deze collega-vrijwilligers zijn nu potentieel patiënten.

“Die zie ik dus niet als verpleegkundige. Die gaan naar een van de collega's.” Ze komt ook niet als verpleegkundige op de TuVo, totdat alle gasten met wie ze omging zijn doorgestroomd naar eigen woningen. “Alles wordt hier heel zuiver en

professioneel gehouden”, zegt ze, “Heel goed.” Ze zit prima op haar plek. Voorlopig stapt ze niet van board.

## **KINDERSPELWEEK VAIDA CAMARAS 2020**

In Roemenië hebben de kinderen van de dorpschool in Vaida Camaras heel lang zomervakantie. Het is in de zomer gewoon te warm om in het schoolgebouw te zijn en les te krijgen (en te geven).

De zomervakantie duurt daarom voor de meeste kinderen veel langer dan hen lief is. Dat kunnen onze kinderen zich vast niet zo goed voorstellen, maar denk je maar eens in: drie maanden niet van huis en in het dorp is niks te doen.



*Maskers maken*

De lokale protestantse kerk organiseert in die periode voor de kinderen van het dorp een vakantieweek, waarbij in en rond het dorp allerlei activiteiten plaats vinden.

Met de financiële ondersteuning van onze gemeente kan er net wat extra's voor de kinderen worden gedaan.

### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 30 oktober t/m 28 november 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 oktober**.

Per email: [kopij@damsterboord.nl](mailto:kopij@damsterboord.nl)



**R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP**  
binnen de  
**HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE**  
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.  
5412115



**\* Zie voor de adressen en voor de berichten  
die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.**

## **BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE**

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - [pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website:

[www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)



Tel. Emmaüskerk (alg.) 050-5412115



E-mail [secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 of  
Dhr. Jan van den Hende 050-5413239



**Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.**

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/walfriedbrief>

## **WALFRIEDGEMEENSCHAP**

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.
- Elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

## VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP

datum	tijd	viering	voorganger	
27 september Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	pastor Hilda van Schalkwijk	
4 oktober Emmauskerk	11:15 uur	Oecumenische viering (RK)	pastor Myriam Oosting	
11 oktober Emmauskerk	11:15 uur	Niet bekend	Niet bekend	
18 oktober Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	dienst o.l.v. parochianen	
25 oktober Emmauskerk	11:15 uur	Niet bekend	Niet bekend	
1 november Stefanuskerk	10:00 uur	Oecumenische viering PKN	voorbereidingsgroep	

**Let op:** voor de PKN oecumenische vieringen geldt vanaf september 2020 dat de vieringen plaatsvinden in de Stefanuskerk (Noorddijk). Aanmelding vooraf is daarvoor verplicht. Zie [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl).

### Registreren/aanmelden voor kerkdiensten

Het is niet meer noodzakelijk om u vooraf aan te melden, maar wij zijn wel verplicht om uw contactgegevens te noteren. Daarom noteren wij uw naam en telefoonnummer als u een kerkdienst bijwoont.

### Gastheren/dames gevraagd:

Vanwege de coronamaatregelen zijn wij verplicht om de bezoekers van onze kerkdiensten te registreren. Bovendien was het al heel lang een wens van ons om de kerkbezoekers welkom te heten. Daarom zijn wij op zoek naar gastheren en – dames.

Taak: welkom heten van kerkbezoekers (tijdens de RK-vieringen) en het registreren van naam en telefoonnummer.

Tijdinvestering: 15 – 20 minuten vóór de kerkdienst aanwezig zijn.

Hoe vaak: dat mag u zelf bepalen.

Aanmelden: bij één van de Walfriedraad-leden (Marian Bouman, Peter Driessen, Lexia Koch en Michèle van der Knaap)

## KOFFIEOCHTENDEN OP DE WOENSDAG

Iedere woensdagochtend is er gelegenheid om in de Emmauskerk elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Op de vierde woensdag van de maand zal ook één van de pastores aanwezig zijn (van 10 uur tot half 12).

30 september: Myriam Oosting

28 oktober en 25 november: Arjen Jellema



## In Memoriam



20 augustus j.l. overleed Christien Werink-Bekkers in de leeftijd van 92 jaar in huize Bloemhof in Ten Boer.

Christien Bekkers is in Groningen geboren. Na de HBS werd ze chemisch analiste op de strokartonfabriek. Ze trouwde met Johan Bekkers, en toen Johan een aanstelling als onderwijzer kreeg in Haaksbergen verhuisde het gezin naar het Oosten des lands.

Johan en Christien kregen vier kinderen, Angela, Bennie, Gerard en Rita. Christien was een zorgzame moeder, die hield van orde en regelmaat, wat onder meer tot uiting kwam in een min of meer vast weekmenu.

Christien heeft allerlei vrijwilligerswerk gedaan o.a. voor het Katholiek Vrouwengilde en voor de activiteitenbegeleiding van een verzorgingshuis.

Een grote vreugde was het voor Christien en Johan toen de kinderen trouwden en er kleinkinderen geboren werden. Voor kleinkinderen was Christien minder streng dan eerder voor haar eigen kinderen. Kleinkinderen kwamen graag op visite of logeren en werden steevast verwend met allerlei lekkers.

Op latere leeftijd verhuisden Johan en Christien terug naar Groningen en gingen in Beijum wonen. In 2016 overleed Johan. Christien woonde haar laatste jaren in Bloemhof waar ze rustig ingeslapen is. Op 27 augustus hebben we in de Emmaüskerk afscheid genomen en haar op het RK Kerkhof begraven.

## BIJENKOMSTEN GELOVEN NU

Door Pastor Myriam Oosting



In de bijeenkomsten van Geloven Nu praten we over allerlei geloofs- en levensvragen. Dit doen we aan de hand van boekjes, uitgegeven door uitgeverij Adveniat, die deelnemers door bekende en minder bekende Bijbelverhalen leiden.

Iedere bijeenkomst staat een Bijbeltekst centraal, met begeleidende bezinningsvragen, die ons kan aanzetten tot een gesprek over het thema van de avond. De insteek van de avond is niet om de uitleg van de Bijbel volgens de wetenschap te bespreken, maar om samen uit te diepen wat de tekst voor onszelf kan betekenen. De inleidingen van Geloven Nu bieden naast de gespreksvragen ook achtergrondinformatie bij de gekozen teksten.

Ieder boekje bevat materiaal voor 8 bijeenkomsten in totaal.

De eerste bijeenkomst is op **28 oktober om 19.30 uur in de parochiezaal van de Salvator-Mariakerk**. De data en locatie(s) van volgende bijeenkomsten worden gepland in overleg met de deelnemers.

De kosten voor het boekje bedragen 15,50 euro.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. In verband met het bestellen van de boekjes **graag vóór 12 oktober** opgeven bij pastor Myriam:

[pastor.oosting@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.oosting@hildegardparochie.nl) of 06-39175000.



# VROUWEN IN DE BIJBEL – OT

Door pastor Myriam



De Bijbel verhaalt over de geschiedenis van God met de mensen. Veel Bijbelverhalen gaan over mannen. Vrouwen lijken meer op de achtergrond te fungeren. Toch zijn ze wel te vinden: vrouwen die een verhaal met God hebben waarin wij ons, vandaag de dag nog kunnen herkennen. Vrouwen die ons iets te zeggen hebben. We willen nader kennis maken met enkele vrouwen uit het Oude Testament.

Avond 1: 'Mirjam'; 4 november 2020 in de Emmauskerk, aanvang 20.00 uur

In verband met corona: graag van tevoren aanmelden bij pastor Myriam:  
[pastor.oosting@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.oosting@hildegardparochie.nl) of 06-39175000.

## GROEN GELOVEN IN GRONINGEN

Om na te denken over hoe we een klimaatbestendige samenleving zouden kunnen creëren zou in Groningen in oktober 2020 een internationale Klimaatadaptatie-top plaatsvinden. Deze is vanwege corona afgeblazen. Hiervoor in de plaats zal nu Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd worden die plaats vindt van 19 t/m 25 januari 2021 ([www.klimaatadaptatiegroningen.nl](http://www.klimaatadaptatiegroningen.nl))

In aanloop naar deze week worden in het najaar van 2020 meerdere digitale en waar mogelijk fysieke evenementen, projecten en activiteiten georganiseerd. Een oecumenische denktank, waarin pastor Myriam deelneemt, wil hier ook een bijdrage aan leveren. In de komende tijd worden enkele lezingen en andere activiteiten georganiseerd.

De volgende activiteiten vinden in de maand oktober plaats:

### Kloosterwandeling zaterdag 17 oktober 2020

Op een steenworpafstand van Helpman ligt het mooie buurtschap Essen. Een rijke geschiedenis van een voormalig Cisterciënzer vrouwenklooster Yesse te Essen behoort tot haar verleden. In het bezoekerscentrum ([www.kloosteryesse.nl](http://www.kloosteryesse.nl)) van het voormalige klooster is veel informatie te vinden.

Een wandeling in en rond Helpman richting het bezoekerscentrum. Langs de route klinken enkele spirituele teksten vanuit de traditie van de Cisterciënzers kloostertraditie en ook hebben we aandacht voor wat we in de natuur tegenkomen.

Halverwege de wandeling bezoeken we het bezoekerscentrum en drinken koffie en thee.

**Datum: zaterdag 17 oktober 2020**

**Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur.**

**Verzamelen: Goeman Borgesuslaan 209**



## **DOCUMENTAIRE THE SALT OF THE EARTH**

Op **20 oktober** wordt door het Groninger Studentenpastoraat de documentaire *The Salt of the Earth* vertoond. Meer info bij: Kraneweg 3, 9718 JE Groningen, tel. 050-3129926

website: [www.gspweb.nl](http://www.gspweb.nl)

Deze activiteit is voor studenten onder de 30 jaar bedoeld.

## **PREEK VAN DE LEEK**

Twee keer per jaar nodigt de Immanuelkerk een “Leek” uit om een preek te houden. De “Leek” heeft zijn sporen verdiend in bijvoorbeeld de wetenschap, theater, journalistiek, politiek en gaat een eigen weg als het gaat om zingeving en geloof.

Op **zondagmiddag 25 oktober** beklimt Maarten Meester de preekstoel. Maarten Meester (1966) is filosoof, literatuurwetenschapper en publicist. Samen met zijn broer Frank Meester schreef hij onder meer *Meesters in de filosofie* (2005), *Meesters in religie* (2006) en de roman *Descartes' dochter* (2007), en heeft hij een wekelijkse column in de Volkskrant.

In 2019 verscheen van de hand van Maarten het boek ‘boek ‘De Meester-methode: de makkelijkste manier om te stoppen met milieu vervuilen’. Hoe kunnen we minder vervuilen in een maatschappij die ons van alle kanten prikkelt om te consumeren? De Meester-methode is een zelfhulpboek voor mensen die willen stoppen met milieu vervuilen, maar die dat nog niet lukt. Het idee dat je iets moet opofferen om minder te kunnen vervuilen, is een denkfout, stelt Meester.

We laten ons uitdagen en inspireren door zijn preek!

**Datum: zondag 25 oktober 2020**

**Tijd: om 16.00 u**

**Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen**

**KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 30 oktober t/m 28 november 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 16 oktober**

Per email: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)



**STARTACTIVITEIT VOOR JONGEREN 2020: 'HELEBOEL'**

Zoals elk seizoen start het Jongeren Platform van het bisdom weer met een Startactiviteit. Dit jaar is dat op 27 september.

Groninger studenten nemen ons deze keer mee om een kijkje te nemen in een bijzonder speel- en eetcafé in de stad. Maar eerst vieren we samen in de Salvatorkerk de eucharistie met bisschop Van den Hout en met jongerenpastor Remco Hoogma. Meld je snel aan zodat alle ballen meteen de goede kant oprollen... mail even naar [jongeren@bisdomgl.nl](mailto:jongeren@bisdomgl.nl)

Vanaf 13.00 verzamelen bij de Salvatorkerk: Van Starckenborghstraat 1, 9721 EA Groningen (ingang Hora Siccamingel) [www.googlemaps.nl](http://www.googlemaps.nl)

13.30 uur start eucharistieviering

14.30 uur transport naar Boel (je kunt meerijden)

15.15 uur Start van onze spelactiviteit <https://boelgroningen.nl/>

16.45 uur einde.

VERVOER: Als je het lastig vindt om bij de kerk of Boel of weer thuis te komen, geef dat dan even aan in je mailtje. We gaan kijken of we je dan bijvoorbeeld vanaf het station mee kunnen nemen.

Al deze informatie staat ook op [www.bisdomgl.nl/jongeren](http://www.bisdomgl.nl/jongeren) dan kun je gemakkelijk doorklikken!

## BERICHT DIOCESANE WERKGROEP PARTNERVERLIES



Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te organiseren. Een spijtige zaak nu dit in het voorjaar jl. ook al het geval was. Zodra het weer mogelijk is start de werkgroep de organisatie van de eerstvolgende Ontmoetingsdag. U hoort van ons!

Namens de Werkgroep Partnerverlies,

Wiebe Mulder, pastoraal werker parochie Emmaüs

Contact: Wiebe Mulder, tel: 0514-602163 en e-mail [whmmulder@live.nl](mailto:whmmulder@live.nl)