

# Nieuwsbrief Damsterboord: oktober 2020

*Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden*

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de kerkdiensten in oktober en over een gesprekswandeling.

## **zondag 4 oktober – oecumenische dienst om 11:15 uur in de Emmaüskerk**

U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, namens Damsterboord zal een passend geschenk aangeboden worden aan de Walfriedgemeenschap bij de overdracht (sinds 1 januari) van het aandeel van Damsterboord in het gebouw van de Emmaüskerk aan de Hildegard van Bingenparochie (waarvan de Walfriedgemeenschap deel uitmaakt). **Let op de aanvangstijd van de dienst: 11:15 uur.** Vanuit de Emmaüskerk is geen verbinding met kerkomroep mogelijk.

## **zondag 11 oktober – dienst 10:00 uur in de Stefanuskerk, daarna gemeentezondag**

Op zondag 11 oktober hopen we met elkaar het “pioniersplan” te bespreken. We stellen het ons zo voor, dat we na het ochtendgebed allemaal een kop koffie krijgen in de kerkbank en dat we in de kerk het pioniersplan bespreken.

Achter de schermen is er hard gewerkt aan de voorwaarden voor een pioniersplek verbonden aan Damsterboord. Wat deze pioniersplek inhoudt, leest u op onze website

<https://damsterboord.nl/voor-de-wereld/pioniersteam/> Daar vindt u ook het plan en de bijbehorende begroting die ter goedkeuring voorliggen bij de kerkenraad.

Helaas konden we u gaande het overleg moeilijk raadplegen vanwege corona. Op 11 oktober willen we graag met u in gesprek om uit te leggen wat de bedoeling is en wat de concrete plannen voor de komende paar jaar zijn.

Niet iedereen kan in de kerk komen, maar dankzij kerkomroep kunt u thuis ook dit gemeenteberaad meemaken. U bent van harte uitgenodigd als u er niet kunt zijn om van tevoren uw vragen aan de kerkenraad te sturen. Dat kan alleen via dit mailadres: [info@damsterboord.nl](mailto:info@damsterboord.nl). In een korte presentatie zullen de hoofdlijnen worden geschetst. Daarna gaan we in op de ingestuurde vragen en de reacties van de aanwezigen in de kerk.

## **zaterdag 17 oktober – wandeling en inbreng houdbare producten voor de oogstdienst**

De pioniersplek Overstag organiseert op zaterdag 17 september een gesprekswandeling met het thema “Lucht en leegte”. De wandeling heeft Kerkenheem als vertrekpunt (’s middags om 15.00 uur) – aanmelding verplicht. Voor meer informatie zie onze website: <https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2020/09/Gesprekswandeling-17-oktober-2020.pdf>

Ook op deze zaterdagmiddag: van 14.00-16.00 uur kunt u verpakte houdbare producten inleveren voor de Voedselbank – zoals we dat jaarlijks doen voor de oogstdienst. Verse producten zijn dit jaar niet toegestaan. De diakenen begeleiden de inbreng van deze producten op een veilige wijze.

En wie weet kunt u het mooi combineren: iets meenemen voor de Voedselbank **en** meedoen aan de wandeling!

## **zondag 18 oktober – oogstdienst, 10:00 uur Stefanuskerk**

We zullen vieren dat de oogst ons geschonken wordt en dat we die in dankbaarheid aanvaarden. We kunnen dat niet doen zoals in andere jaren. Appels, peren, kolen, noten, augurken en jam – het is een mooi oogstjaar en we hopen dat u op een andere manier dan via de oogstdienst uw oogst kunt delen. In de oogstdienst op 18 oktober zullen we vooral onze **dankbaarheid** verzamelen.

Zo zou dat kunnen: u stuurt me via mijn mailadres ([janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl)) een éénregelig antwoord op de vraag: **“noem iets wat u dankbaar maakt”?**

Ik print de reacties en knip het blad in strookjes en verzamel die in een schaal. Dan vraagt dat geen geloof in de kerk. Ik probeer de eenregelige “dankbaarheden” een plek te geven in ons oogst-ochtendgebed.

De schriftlezing is uit Matthéüs, hoofdstuk 15, vers 32-39. Dit gedeelte ontbreekt inde liturgische roosters, een mooie gelegenheid om het te horen. Ik stel er een vraag bij: gaat het “vele” vooraf aan de dankbaarheid, of komt de dankbaarheid eerst en laat dan pas het “vele” zich zien?

### **aanmelden!**

We weten het en het blijft gelden: meld u aan – voor elke dienst die u wilt meevieren in de kerk. We zijn daartoe – krachtens de RIVM-regels - verplicht om te kunnen waarborgen dat wie naar de kerk komen onderling voldoende (1,5 mtr.) afstand kunnen houden. De kerk is klein en onze koster Reinder de Jager maakt van tevoren een zorgvuldige indeling waarbij hij er rekening mee houdt of kerkgangers samen uit één huishouden komen (die mogen bij elkaar in de bank) of niet (die moeten minstens 1,5 mtr. afstand bewaren). Dat maakt ook dat het maximaal aantal kerkgangers niet absoluut te bepalen is, maar afhangt van het aantal huishoudens. Natuurlijk, niets liever dan dat ieder spontaan kan komen, maar het kan nu even niet. Dus meld u aan: [aanmelding-dienst@damsterboord.nl](mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl)

En verder:

1. de tijd waarop de microfoon van de kerkomroep in de kerk ingeschakeld wordt, is vervroegd naar 9.50; de aanvangstijd van de dienst blijft gelijk: 10.00 uur.
2. bezoek onze website: <https://damsterboord.nl/> . U vindt er alle informatie over kerkdiensten en Damsterboordactiviteiten. Onze site wordt goed bijgehouden en geregeld ververs.

Graag tot ziens, op zondag of in de week.

Namens de kerkenraad: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,  
Annie van Dam (vz) en Jan Wilts (pred.)

Dit is de 102<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)