

# Nieuwsbrief Damsterboord: zondag 27 september, dienst met kinderen

*Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden*

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de komende kerkdiensten.

## **zondag 27 september – dienst met kinderen**

Op zondag 27 september vieren we de kerkdienst samen met kinderen. Met een aantal ouders is de dienst voorbereid. Als thema hebben we gevonden: "liefde" – daar raken God en mens nooit over uitgepraat en uitgedaan. We voegen er voor jong en oud een creatieve verwerking aan toe - binnen de RIVM-richtlijnen.

Op de voorste rijen kunnen kinderen tot 12 jaar plaatsnemen, de dienst zal vooral op hen gericht zijn – het kan dan niet anders dat de dienst op allen is gericht, we dragen het kind dat we waren in ons mee. Verder stappen de kinderen die nu naar de brugklas gaan over van de kindernevendienst naar de kerkdienst. Zij krijgen een presentje. Koffie en limonade als het even kan na afloop buiten.

Aanmelden voor de kerkdiensten is nog steeds verplicht. Laat vooral ieder die komen wil zich aanmelden – als alle aanmeldingen binnen zijn en we zouden moeten kiezen, laten we ouders en kinderen voorgaan. Dan viert u thuis mee. Denk dus niet: een ander eerst, want als iedereen dat denkt, meldt niemand zich aan.

## **zondag 18 oktober – oogstdienst**

We zullen vieren dat de oogst ons geschonken wordt en dat we die in dankbaarheid aanvaarden. We kunnen dat niet doen zoals in andere jaren. Appels, peren, kolen, noten, augurken en jam – het is een mooi oogstjaar en we hopen dat u op een andere manier dan via de oogstdienst uw oogst kunt delen. In de oogstdienst op 18 oktober zullen we vooral onze dankbaarheid verzamelen. Later meer daarover.

## **zondag 20 september – Cosmas en Damiaan**

Dat is al bijna zover, komende zondag. Wij horen uit Matthéüs een gedeelte dat buiten alle leesroosters valt over Jezus die als messiaanse arts genezing brengt, Matth. 9, 35-38. Volgens een oude legende wilden Sint Cosmas en Sint Damiaan hun medische gaven dienstbaar maken aan hem. Wie waren zij? Misschien herkent u de afbeeldingen op onze website: <https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2020/09/Cosmas-en-Damiaan.docx.pdf>. Wie in de kerk komt, vindt de afbeeldingen in de liturgie ingevouwen. Dat we hun namen in de ze periode noemen, komt omdat (in de kerk van het westen) hun gedenkdag aan het einde van komende week valt: 26 september.

## **aanmelden!**

Meld u aan – voor elke dienst die u wilt meevieren in de kerk. Dat geldt nog steeds. We zijn daartoe – krachtens de RIVM-regels - verplicht om te kunnen waarborgen dat wie naar de kerk komen onderling voldoende (1,5 mtr.) afstand kunnen houden. De kerk is klein en onze koster Reinder de Jager maakt van tevoren een zorgvuldige indeling waarbij hij er rekening mee houdt of kerkgangers samen uit één huishouden komen (die mogen bij elkaar in de bank) of niet (die moeten minstens 1,5 mtr. afstand bewaren). Dat maakt ook dat het maximaal aantal kerkgangers niet absoluut te bepalen is, maar afhangt van het aantal huishoudens.

Natuurlijk, niets liever dan dat ieder spontaan kan komen, maar het kan nu even niet. Dus meld u aan: [aanmelding-dienst@damsterboord.nl](mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl)

## **kerk en huis – aanvangstijd online viering iets vervroegd; 9.50 kerkomroep aan, 10.00 uur dienst**

We blijven op zondag de dienst in de vorm van een ochtendgebed vieren van ongeveer 40 minuten. Dat lijkt een passende vorm om samen thuis en in de kerk één vierende gemeente te kunnen vormen. Juist aan die verbinding hechten we waarde. Omdat wie thuis meevieren weinig tijd hadden om op tijd af te kunnen stemmen op de kerkomroep, hebben we het

tijdstip waarop de microfoon ingeschakeld wordt vervroegd. De microfoons in de kerk worden vanaf zondag 20 september om 9.50 uur verbonden met de kerkomroep. De koster luidt dan de klok en daarna begint de organist te spelen. Daar zal vast wat achtergrondgeruis bij horen vanuit de kerk, maar dat zullen we met elkaar voor lief nemen. Om 10.00 uur begint dan de dienst.

Verder: bezoek af en toe onze website – er komen geregeld nieuwe berichten bij. Aan het einde van de week vindt u er steeds de liturgie voor de komende zondag - <https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgie-en-kerkomroep/>. Bekijk alvast een lied, of zoek de Schriftlezing op.

Wilt u weten aan welke gespreksgroepen u mee kunt doen, kijk dan hier:

<https://damsterboord.nl/gespreksgroepen/>. Zoekt u een mailadres of telefoonnummer:

<https://damsterboord.nl/contact/> .... en nog veel meer.

Graag tot ziens, op zondag of in de week.

Namens de werkgroep eredienst: alle goeds en een hartelijke groet voor u allen,  
ds. Jan Wilts.

Dit is de 101<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw.)