

Lucht en leegte
een gesprekswandeling.
17 oktober vanaf Kerkenheem.

Lucht en leegte is het thema van deze gesprekswandeling. Waarin we met elkaar kunnen praten over wat ons blij maakt, wat ons verdriet doet, waar we bij stilstaan en waardoor we in beweging blijven.

Lucht en leegte, daar begint het Bijbelboek Prediker mee. Een nogal deprimerende tekst over rust zoeken in berusting. Want er verandert toch nooit wat, alle dingen blijven altijd hetzelfde.

Lucht en leegte, dat is iets wat wij in Groningen ervaren. Hoe heerlijk is het als je de ruimte hebt, als er niets is, geen beton, geen ijzer, geen steen tussen hemel en aarde. Het weidse landschap wat misschien juist in deze tijd rust en troost geeft.

Onderweg kunt u op een paar punten genieten van een aantal voorgedragen gedichten. En als u niet wilt praten tijdens de wandeling, maar alleen wilt genieten van de mooie luchten en de leegte in het landschap dan is dat natuurlijk ook goed.

Mocht de zon die zaterdag een snipperdag hebben, mochten de wolken zo boos zijn en ons voortdurend met water begieten, dan kunnen we het ook binnen doen. Maar liever niet. Want wat is mooier dan een stukje wandelen en luisteren naar en met elkaar.

De wandeling is ongeveer 3,5 kilometer lang en voor versterking van de inwendige mens wordt gezorgd.

Een deel van de wandeling gaat over een graspad. Goede schoenen worden aanbevolen.

In deze tijden vragen we altijd aan mensen om zich aan te melden. In verband met corona is het aantal deelnemers beperkt. Dus graag een mailtje naar info@overstag-lewenborg.nl.

Zaterdag 17 oktober, 15:00uur
Kerkenheem, Noordijkerweg 12.