

Nieuwsbrief Damsterboord: over de ochtendgebeden en het Onze Vader

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden

Met 15 kerkgangers en naar schatting 50 thuisvierders hebben we zondag 7 juni de kerkdienst met kerkgangers kunnen vieren – dat was de eerste keer na 22 maart. Zingen mag nog niet. We hebben wat mogelijkheden uitgeprobeerd om het zingen te vervangen – maar die waren niet allemaal even succesvol. Spreken op muziek bijvoorbeeld, dat gaan we niet weer doen, dat klinkt thuis niet. Ook zonder muziek werd er teksten gesproken door de kerkgangers, maar die waren thuis niet te verstaan. Vanaf komende zondag zullen we de teksten die we samen spreken ook door de microfoon spreken, zodat ze goed te volgen zijn, zowel in de kerk als thuis.

We blijven de hele zomer lang de diensten op de wijze van **ochtendgebed** vieren, zoals dat nu gaat. De keren dat ik daar zelf bij betrokken ben, wil ik de overdenking wijden aan het **onzevader**.

Het lijkt me dat dat goed kan passen in onze opzet: de tekst van het gebed is ons vertrouwd en behoeft weinig introductie - de aandacht kan dan uitgaan naar de tekst zelf en hoe die ons kan raken.

Het is een gebed dat ons allemaal met elkaar verbindt - hier in de gemeente, maar ook gelovigen wereldwijd. We bidden in dit gebed de woorden van Jezus en die woorden maken ons hart open en zetten onze handen in de goede stand om brood te ontvangen en te delen. Omdat het een typisch joods gebed is, horen we er elke keer een gedeelte uit het Oude Testament bij – de Psalm die we bidden zal in de richting van het “onzevader” wijzen.

De **indeling** voor vieringen over het onzevader is als volgt:

zondag 14 juni: aanhef (Matthéüs 6, 9a)

zondag 28 juni: de drie eerste beden (Matthéüs 6, 9b en 10)

zondag 26 juli: de broodbede (Matthéüs 6, 11)

zondag 9 augustus: de bede om te vergeven (Matthéüs 6, 12)

zondag 23 augustus: de bede om redding van het kwaad (Matthéüs 6, 13)

Ons voorbedenboek kunnen we nu niet gebruiken. Een aantal van u stuurt intenties via de mail – fijn dat u dat doet en dat kunt u blijven doen. Maar ik wil ook nog iets vragen. Als u gelegenheid vindt, wilt u dan voor één of meer van bovengenoemde zondagen een **zelf geformuleerde voorbede** naar me sturen. Wilt u die bede dan aan laten sluiten bij een kernwoord uit het gedeelte van het onzevader dat aan de orde is. Een voorbeeld: voor zondag 26 juli kan dat “brood” zijn of voor komende zondag 14 juni “vader” of misschien juist wel: “moeder”. En wilt u de bede in maximaal 15-20 woorden vatten?

We zullen ze dan bidden in ons ochtendgebed.

U weet het, maar ik noem het nog een keer: alle diensten beginnen weer om **10.00 uur**.

En of u nu thuis wilt vieren of in de kerk – alle informatie over aanmelding, liturgie, kerkomroep en meer vindt u op onze website: <https://damsterboord.nl/>

tot zondag – via de luidspreker thuis of in de kerkbanken,
met een hartelijke groet,

ds. Jan Wilts.

Dit is de 99^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)