

Nieuwsbrief Damsterboord: Kerkdiensten in juni

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden

In de maand juni kunnen we kerkdiensten weer met **kerkgangers** vieren. Daar zijn we blij mee. Dat in de eerste plaats.

Maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Onze waarnemend koster, Reinder de Jager, heeft deze voorwaarden voor de Stefanuskerk en Kerkenheem in protocollen gezet. Het moderamen heeft vervolgens samen met hem deze protocollen bekeken en geconcludeerd dat zij ons een uitstekende richtlijn bieden voor de komende tijd. Vervolgens zijn deze protocollen aan de kerkenraadsleden voorgelegd en goedgekeurd.

De belangrijkste voorwaarden uit het **protocol** zijn:

- * de kerk mag maximaal gevuld zijn met 30 mensen
- * wie de kerkdienst wil bezoeken, moet zich van tevoren aanmelden
- * kerkgangers moeten thuis hun handen goed gewassen hebben
- * het binnenkomen en het weer naar buiten gaan moet één voor één gebeuren
- * in de dienst mag er door kerkgangers niet gezongen worden
- * de koster ziet op een goed verloop toe, zijn aanwijzingen moeten opgevolgd worden

Dit is een korte samenvatting.

Het is van belang dat u thuis het hele protocol zorgvuldig doorneemt. U vindt het protocol binnenkort op onze website. Wie een kerkdienst gaat bezoeken, krijgt het protocol toegestuurd.

De protocollen helpen ons om **rekening te kunnen houden met elkaar**. Wie zich er aan houdt, doet recht aan het vertrouwen van de ander. Ieder kan dan veilig ter kerke gaan. Ten diepste gaat het niet om wat we zelf vinden, maar om waar de ander op moet kunnen vertrouwen.

Ook het protocol voor het gebruik van Kerkenheem vindt u binnenkort op de website.
<https://damsterboord.nl/>

Toen in maart beperkingen voor het vieren van kerkdiensten gingen gelden, hoopte ik nog dat we met Pasen weer samen in de kerk zouden kunnen komen en brood en wijn zouden kunnen delen. Met de hoop op een zondag waarop dat weer kan, leef ik nog steeds en dat geldt voor velen in onze gemeente. Maar het is duidelijk dat dat moment er voorlopig niet zal zijn. Ook na juni gelden allerlei beperkingen. Daar moeten we mee leven – en daar zullen we mee vieren.

Dat **vieren** zal in de komende periode zowel gericht zijn op wie als **kerkgangers** aanwezig kunnen zijn als op wie **thuis via de kerkomroep** meevieren. In grote lijnen blijven we daarom de vorm van het ochtendgebed volgen. De werkgroep eredienst zal kijken of op grond van de ervaringen aanpassingen van deze vorm gewenst of mogelijk zijn.

We gaan met ingang van juni weer terug naar de aanvangstijd van 10.00 uur. De capaciteit van kerkomroep is aanzienlijk uitgebreid, dus dat lijkt verantwoord. Op 24 en 31 mei beginnen de diensten nog om 09:30 uur; vanaf 7 juni weer om 10:00 uur.

Kerkdiensten in de maand juni in het kort

* zie uitvoerig bericht op onze website: [https://damsterboord.nl/wp-](https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2020/05/Bijwonen-kerkdienst-in-juni-via-aanmelding.pdf)

[content/uploads/2020/05/Bijwonen-kerkdienst-in-juni-via-aanmelding.pdf](https://damsterboord.nl/wp-content/uploads/2020/05/Bijwonen-kerkdienst-in-juni-via-aanmelding.pdf)

* aanmelden via aanmelding-dienst@damsterboord.nl of de kosterstelefoon (alleen voor wie geen mail heeft!): 06-50589117

* kerkgangers kunnen alleen komen als ze niet verkouden zijn en geen koorts hebben

- * u kunt zich in één keer voor alle zondagen in juni aanmelden
- * na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor één of meer zondagen in juni
- * protocol thuis doornemen
- * de kerkdiensten beginnen vanaf zondag 7 juni weer om **10.00 uur**

In juni experimenteren we met het protocol en de werkwijze. Eind juni hoort u via onze website, de nieuwsbrief en de kerkbladen hoe we het vervolg zien. We schatten in dat we de rest van het jaar en ook wel daarna op deze wijze van vieren aangewezen blijven.

Op **7 juni** overigens hopen we – met alle beperkingen – vreugdevol te beginnen. **Janny Wieringa zal dan bevestigd worden als ouderling**; zij neemt het scribaat op zich. Thuis en in de kerk: van harte uitgenodigd om dit mee te vieren.

Vandaag, 21 mei, is het Hemelvaartsdag. In een bewaarde preek (die nummer 395 heeft gekregen) op een Hemelvaartsdag (jaartal onbekend) duidt Augustinus (354-430) het verschil tussen hemel en aarde, als door een wolk gescheiden die de hemel aan het oog van de aarde onttrekt. Augustinus preekt:

*Als u aan een afstand denkt, (dan) is Hij ver van ons.
Denkt u aan de liefde, dan is Hij met ons.*

Denk aan de liefde, in elke tijd

Alle goeds voor u en de uwen,
met een hartelijke groet,

ds. Jan Wilts.

Dit is de 97^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)