

Viering in coronatijd

Inmiddels zijn we er een beetje aan gewend; nu we niet meer naar de kerk kunnen, luisteren we thuis naar de kerkomroep. Het vaste team dat de diensten mogelijk maakt bestaat uit Reinder de koster, Gerard de organist, de cantor - tot nu toe meestal Helmer -, een wisselende lector en natuurlijk Jan onze predikant. Iedereen zit in de kleine kring om de avondmaalstafel.

Het is mooi om de bekende stemmen te horen, mede daardoor is er toch een gevoel van verbondenheid.

Het was met Pasen de eerste keer sinds de diensten op de aangepaste manier worden gehouden dat er bloemen waren, daar heeft Reinder voor gezorgd. Deze zijn na afloop naar mevrouw Ritsema gebracht. En er stond er een passend bloemstuk op tafel uit de tuin van Gré. De oude paaskaars heeft ook een bestemming gekregen, die wordt naar de familie Zijlstra gebracht.

Met Pasen vieren we het feest van het Licht. Dit is heel mooi verwoord in het openingsgedicht van de paasviering: "Op de wieken van het Licht" van Sytze de Vries. U kunt het nalezen op de liturgie (te vinden op de website <https://damsterboord.nl/kerkdiensten/liturgieen/>)

Na de korte overdenking klonk er vrolijke muziek, deze keer was er een samenspel tussen het orgel en de fluit.

Aan het eind werd over ons allen de zegenbede uitgesproken, maar in het bijzonder voor een jarig gemeentelid. Helemaal leuk was het toen daarna door Gerard "lang zal ze leven" werd ingezet. Dat is een traditie die gelukkig ook in coronatijd gewoon door kan gaan.

In gedachten zag ik daarna de kinderen van de kindernevendienst thuis op zoek gaan naar paaseitjes, zoals we dat ook na de dienst in de kerk gewend zijn.

Hopelijk komt er een tijd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk met koffie na de dienst waarbij we kunnen bijpraten.

Annie van Dam