



PAASBRIEF

Noorddijk, in de week voor Pasen van 2020

Aan allen die betrokken zijn bij de Protestantse Gemeente Damsterboord.

Geliefde gemeente,

Sta op! - Hij gaat al voor ons uit
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, -
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen

Ad den Besten, Lied 630, 4

Pasen vieren we! Dit jaar niet zoals we het gewend zijn - niet samen in de kerk. Maar we vieren Pasen. In onze huizen - met een viering op de televisie of de kerkomroep of de lezing van het evangelie van de opgestane Christus aan tafel. En in de kerk, al is het in kleine kring. We vieren Pasen.

We vieren Pasen in een spannende tijd. In de kerkenraad realiseren we ons dat er grote zorgen en onzekerheid leven. Om onszelf, om de mensen die ons lief zijn en ook om de wereld om ons heen. Kunnen we gezond blijven? Wanneer kunnen we elkaar weer bezoeken? Wanneer kunnen we weer gewoon naar buiten, een boodschap doen, aan het werk? Komt het goed met ons inkomen, ons bedrijf? En hoe kunnen we de pijn aan? We merken dat bij u de zorgen verder gaan dan eigen lijf en leden. Ze zijn er ook voor wie van te weinig moet leven: te weinig aandacht of te weinig middelen of voor wie in een vluchtelingenkamp afhankelijk is van de ruimte en rijkdom van anderen.

Uit het Paasevangelie putten we troost en moed. We willen het volgende noemen.

Voor de Paasdag aan verdicht zich het lijden van Jezus - in oude woorden wordt gezegd dat Hij het lijden van de wereld draagt. Het is liefde die draagt. Hij is Gods geliefde kind. Wij geloven dat er geen lijden is waarin we niet ook liefde met elkaar kunnen delen. Niemand zoekt het lijden, niemand wil het lijden - maar als het er is, is wat kan dragen: liefde. Ook nu.

Op de Paasdag horen we: de Heer is waarlijk opgestaan. Nieuw komt de mensenzoon en Thomas strekt zijn hand uit om de wonden van Christus' oude lichaam zijn te voelen. Zijn gewonde lichaam - helemaal nieuw - is onder ons. Zo groot is de waarde die het evangelie toekent aan het lichaam van een mens. Liefde en zorg komen het lichaam toe, van ieder - altijd, nu.

Gesterkt door het evangelie zien we vol verlangen uit naar de dag dat we elkaar weer van mens tot mens kunnen ontmoeten. We zullen blij zijn. Het zal zondag zijn en als elke zondag zal het een Paasdag zijn. Dan delen wij in zijn lichaam, dan delen wij brood en wijn - van hem, de Opgestane Heer.

We wensen u allen goede moed toe, vrede en een gezegend Paasfeest,