

Nieuwsbrief Damsterboord “special”: het harde hart van de Farao

Aan allen die met enige regelmaat de kerkdiensten van Damsterboord bezoeken (of al langere tijd via kerkomroep volgen).

Op zondag 8 maart heb ik in de overdenking beloofd op een volgende zondag in te gaan op een moeilijke Bijbelpassage, die waarin staat dat God Farao's hart verhardt.

De passage staat in het Bijbelboek Exodus – het boek dat op het leesrooster staat.

Voor zondag 15 maart had ik een goed deel van de preek waarin ik die belofte na wilde komen, voorbereid.

Maar ik heb de preek niet gehouden. Het liep anders.

Hoe verder?

Ik heb het even laten liggen en ben nu tot het volgende gekomen.

De preek die ik daarover bijna af had, stuur ik als bijlage met deze nieuwsbrief mee voorafgegaan door een 'noot' voor de lezer.

Aan het eind van het document voeg ik de indertijd geplande liturgie toe.

Verder heb ik een kort essay geschreven over de bronnen waaruit ik voor de preek geput heb.

Voor de liefhebber.

Dat essay stuur ik niet mee, wie het lezen wil, vindt het op onze website. In het document dat ik wel meestuur staat ook een link naar het essay.

Alle goeds voor jullie,
met een hartelijke groet,

ds. Jan Wilts.

Dit is een speciale nieuwsbrief voor een geselecteerd aantal geadresseerden. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)