

Nieuwsbrief Damsterboord: onderweg na Pasen

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden

Iemand die thuis op de Paasmorgen meevierde maakte ons attent op een onverwacht en ontroerend begin van de online Paasviering. Aan het begin van die viering zijn de **vogels** te horen die buiten in de linden van het kerkhof zingen. En ik moest denken aan het mooie lied 979: "De vogels van de bomen". Hieronder twee coupletten daaruit:

(6) De vogelen des hemels
de leliën des velds,
zij hebben ons van Jezus
en 't paradijs verteld.

(7) De vogels die daar vliegen,
zij geven hoog van God
zij geven van de liefde
van God de Vader op!

Dat brengt me bij het volgende: onze waarnemend koster, Reinder de Jager, heeft een **cd** samengesteld met daarop de online-kerkdiensten van alle vieringen van 15 maart tot en met 12 april (Pasen, met de vogels dus en inclusief de avondvieringen in de Goede Week). Als u belangstelling hebt voor deze cd, neem dan gerust contact op met Reinder de Jager om een cd te reserveren. U kunt hem bereiken via het mailadres: koster@damsterboord.nl. De cd wordt bij u thuisbezorgd. De prijs van de cd bedraagt 1 euro.

In een eerdere nieuwsbrief heb ik al verwezen naar de websites van de PKN (<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/>) en de Protestantse Classis Groningen-Drenthe (<https://www.classisgroningendrenthe.nl/index.php/nieuws-m-b-t-corona>) - daarnaast is ook de website van de **Raad van Kerken** de moeite van een bezoek waard. <https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/paaslied-in-coronatiid/>
Daar vindt u onder meer een Paaslied voor de coronatijd, vertaald uit het Engels door Ger Landman. Verder vindt u er de achtergronden van de "klokken van hoop en troost" die elke woensdagavond door heel Nederland luiden, ook in Engelbert, Middelbert en Noorddijk. <https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/klokken-luiden-door/>

En dan onze **eigen website** met de rubriek "In 't licht" waar we door deze moeilijke tijd ook met een glimlach willen gaan. En zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd via de website: <https://damsterboord.nl/> .

De online-vieringen worden voortgezet. Op **alle zondagen in april en mei** om half tien vanuit de Stefanuskerk. Daarna is de kerk open voor wie rust en bezinning zoekt of zomaar een plek om even ergens anders te zijn.

Alle goeds voor u en de uwen,
met een hartelijke groet,

ds. Jan Wilts.

Dit is de 95^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)