

Extra Nieuwsbrief Damsterboord – vrijwilligersmiddag 4 april

Aan allen die wel eens een klus(je) doen of deden in (of buiten) onze gemeente.

WE GAAN NAAR HARKSTEDE

We gaan weer een vrijwilligersmiddag houden en wel op zaterdag 4 april. We verzamelen bij Kerkenheem en gaan op de fiets!

Het is al weer veel te lang geleden dat buiten kerkdiensten en andere gebruikelijke gebeurtenissen iets bijzonders wordt georganiseerd voor onze heel brede groep van vrijwilligers, van kerkenraad tot Rotondebezorger, van onderhoudsklusjes tot bezoekwerk - en hun partners.

Het is de bedoeling dat we een mooie fietstocht gaan maken door het buitengebied, oostelijk van Meerstad en dat we vanaf de oostkant Harkstede binnenvallen. Daar gaan we de eeuwenoude kerk bekijken onder aanvoering van een deskundige lokale gids.

Als we daar genoeg van hebben, is er koffie/ thee met omlijsting in “De Graankorrel”. Onze vroegere gemeenteleden Herman en Hinny Sikkema zijn dan onze gastheer/gastvrouw.

We fietsen langs de Hoofdweg terug en belanden bij ons startpunt, Kerkenheem waar een hapje en drankje klaar staan. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd.

Nou, wie wil dit niet!

Het is handig als je vooraf even aangeeft of je van zins bent mee te gaan. Natuurlijk zorgen we voor autovervoer voor degenen die niet mee kunnen fietsen.

wanneer	zaterdag 4 april , 14.00 uur Kerkenheem
opgave	Ria van Dijk, Ha.hilberts@gmail.com , Geert Hielema, geerthielema@hotmail.com

Met een hartelijke groet voor u allen,
namens de kerkenraad, ds. Jan Wilts.