

Extra Nieuwsbrief Damsterboord – pastorale toerustingsavond

Aan allen die bezoeken brengen binnen en buiten onze gemeente.

pastorale toerustingsavond

Op maandag 16 maart is er een pastorale toerustingsavond. Het onderwerp is: “omgaan met emoties”.

Ieder die wel eens een bezoek brengt, weet dat emoties bij een gesprek horen. Eigen emoties, emoties van de gesprekspartner. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Welke gezichtspunten kunnen ons helpen?

Daar besteden we aandacht aan op onze jaarlijkse toerustingsavond. We kijken naar onze eigen ervaringen. Die delen we met elkaar. Daar zit vast een hoop herkenning in en misschien ook wel verrassende gezichtspunten.

Samen kijken we naar een kort filmpje (een paar minuten maar) van een gesprek met emoties en bedenken we hoe het gesprek verder zou kunnen gaan.

Tenslotte verkennen we “alternatieven” voor een pastoraal bezoek, zoals een wandeling, foto’s kijken en meer.

Deze avond is bedoeld voor ieder die wel eens een bezoek brengt, spontaan, onderling de gemeente, als ouderenbezoeker, welkomstbezoeker, ziekenbezoeker of nog anders.

We hopen veel bezoekers te mogen begroeten!

in het kort

wat	pastorale toerustingsavond over omgaan met emoties
waar	Kerkenheem (vervoer nodig? bel Ellen Rigtering: 06-20418266)
wanneer	maandag 16 maart, 19.45-21.45 uur
voor wie	ieder die wel eens een bezoek brengt
leiding	Ellen Rigtering en ds. Jan Wilts

Met een hartelijke groet voor u allen,
namens de werkgroep pastoraat, ds. Jan Wilts.

Dit is een speciale nieuwsbrief, verstuurd aan geselecteerde adressen.
Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)