

Nieuwsbrief Damsterboord – jubileum organist 15 februari; klimaatmiddag 1 februari

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Dit jaar vieren wij **het vijftigjarig organistenjubileum van onze organist Gerard van Reenen**

Samen met zijn vrouw Femke en zijn familie vieren we dat in het weekend van 15 en 16 februari.

Op zaterdag 15 februari geeft Gerard een orgelconcert in de Stefanuskerk van Noorddijk; aanvang 15.00 uur.

Iedereen die Gerard kent en houdt van orgelmuziek wordt van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.

Naast orgelwerken van Scarlatti, Sweelinck, Merkel, Pepping en Litaize, zal er ook een moment van samenzang zijn.

Na afloop kunt u in het naastgelegen Kerkenheem, onder het genot van een hapje en een drankje, de jubilaris gelukwensen.

We hopen dat velen van u gehoor geven aan de uitnodiging om het concert bij te wonen. De toegang is gratis. Neemt u gerust uw gasten mee.

Het programma vindt u in [de bijlage](#).

Op zondag 16 februari zal er tijdens de ochtenddienst ook aandacht worden besteed aan dit jubileum. Aanvang 10.00 uur in de Stefanuskerk.

Onder leiding van Gerard werkt er een instrumentaal ensemble mee aan de kerkdienst. En we zingen begeleid door Gerard en zijn orgel!

Helmer Roelofs zal onze cantor zijn en we horen onder andere uit Kolossenzen 3 over de waarde en betekenis van het zingen voor het geloof. En is een orgel, net als de menselijke stem, ook niet gedreven door de adem, de wind, de geest die bezielt? Wij delen in deze dienst brood en wijn.

[En ter herinnering: zaterdag 1 februari, 14.00 uur – 16.00 uur, lezing en werkmiddag in Kerkenheem voor kinderen en volwassenen

Bijenprofessor Arjen Strijkstra over het landschap van Noorddijk

“Bijenprofessor” Arjen Strijkstra, hij bewoont het molenaarshuis achter de Stefanuskerk, houdt een lezing over ons landschap met bloemen en insecten en de klimaatverandering.

*Terwijl volwassenen de lezing bijwonen is er voor de kinderen een eigen programma waarin ze insectenhotels kunnen maken en aan de slag kunnen met zaadbommen. Die mogen mee naar huis of in de Noabertoen aan de Noorddijkerweg geplaatst worden. **De hele familie is dus welkom – en de burens ook.***

Na de lezing van Arjen Strijkstra is er pauze en na de pauze kunnen we zelf aan de slag met grondsoorten en zaden. Een soort tuinieren onder dak.]

Met een hartelijke groet voor u allen,
namens de kerkenraad, ds. Jan Wilts.

Dit is de 88^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.

Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)