

# Nieuwsbrief Damsterboord – kerkdiensten in november

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Met deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor de volgende kerkdiensten:

## **zondag 10 november, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, Schrift en Tafel – na afloop: presentatie nieuwe website**

Komende zondag 10 november delen we woord, brood en wijn. De schriftlezingen neigen naar het einde van het kerkelijk jaar. Dat betekent dat wat afloopt en vergankelijk is, aandacht krijgt. Uit Lucas horen we hoe een stad kwetsbaar is – als een mens - en hoe het onderwijs van de Messias een oproep is om in alle kwetsbaarheid het recht lief te hebben. Zo leeft hij de boodschap van de profeten. We horen Jesaja 1, 18-26 en Lucas 19, 41-48, de lezingen voor deze zondag.

Na afloop, bij de koffie in Kerkenheem, presenteren we onze nieuwe website met een nieuwe beamer. Er is van harte aan gewerkt – een nieuw visitekaartje voor onze gemeente.

## **zondag 17 november, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk,**

Een aantal mensen in onze gemeente heeft in de afgelopen periode haar of zijn taak neergelegd en zwaait af. We zijn dankbaar voor alle inzet en beklemtonen dat aan het eind van de dienst.

De lezingen zijn volgens rooster: Exodus 3, 1-15 en Lucas 20, 27-38. In een leergesprek met de Sadduceeën onderwijst Jezus – met een zeer joodse en schriftgeleerde argumentatie – wat dat kan betekenen: opstanding uit de doden. Als scharnier in die argumentatie kiest bij een gedeelte uit Exodus 3 – en wij lezen mee.

Het koffiedrinken na afloop is in de kerk.

## **zondag 24 november, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, gedachtenisdienst**

We gedenken wie gestorven zijn. In het afgelopen jaar: bij hun namen staat een grote kaars klaar en hun familie heeft of vrienden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen – en we gedenken ook wie wij verder in ons hart dragen: bij hun naam kunnen we een waxinelichtje aansteken.

We horen de “zaligsprekingen”, Mattheus 5, 1-10 – dat is het Bijbelgedeelte dat van oudsher op Allerzielen gelezen wordt (2 november).

En we zingen – met onze cantor Grietie Hollenga – liederen die passen bij deze dag.

Lotte Donker, op bugel, wordt begeleid door onze organist Gerard van Reenen. Zij spelen na het aansteken van de kaarsen “Softly awakes my heart” van Saint Saëns.

Op deze zondag staan alle liederen in de liturgie uitgeschreven; u hebt dan geen Liedboek nodig. Na afloop drinken we koffie in Kerkenheem.

Laat ieder zich welkom weten, ieder die een waardig moment om te gedenken zoekt.

Graag tot ziens in de kerk of daarbuiten en een hartelijke groet voor u allen, mede namens de kerkenraad,  
ds. Jan Wilts.

*Wilt u onze liturgieën met alle gegevens over lezingen en liederen van tevoren inzien, dat kan – enkele dagen voor de dienst staan ze online op onze website.*

Dit is de 80<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook op onze website.