

Kerkendag Ring Groningen 12 oktober

(kort verslag; een uitgebreid verslag zal aan alle gemeenten van de Ring toegezonden worden)

Thema: De kerk naar buiten

Op zaterdag 12 oktober werd iedereen om 9.30 uur welkom geheten op de Bed-Bad-Brood boot van Inlia. Voor velen van het gezelschap de eerste keer om daar naar binnen te gaan. Het is een slaapboot die gehuurd wordt door INLIA; eenzelfde soort schip dat de Stichting de "Zonnebloem" gebruikt voor haar vakanties.

De ontvangst was in de grote vergaderzaal; de rest van het schip was "privé"; daar logeren de "gasten"; voor het merendeel met 2 personen in 1 hut, maar wel met eigen douche en toilet. Iedere nieuwe gast krijgt bij binnenkomst een nieuwe pannenset en eetgerei, zodat ze zeker weten dat het koosjer of halal is. Men kan koken in een apart gebouw (op de wal) omdat de professionele keuken van het schip niet geschikt is voor individueel gebruik. Er wordt van ieder verwacht dat ze alles schoonhouden. Bij vertrek blijft het eetgerei hun eigendom. Wil je bewust met de 35 euro per week, die je van overheidswege krijgt, omgaan dan kun je samen koken bijvoorbeeld, maar dat moet je zelf regelen! Er wordt uitgegaan van wederzijds vertrouwen en respect en zelfzorg.

Wie zijn de gasten op deze boot?

Het zijn uitgeprocedeerde asielzoekers die geen steun meer hebben/krijgen van de overheid en dus geen recht meer hebben op huisvesting. (Gezinnen met kinderen beneden de 18 jaar hebben dat wel, dus die vind je niet in deze opvang). Door INLIA worden ze intensief begeleid; door te helpen bij een dagbesteding, het geven van structuur en intensieve hulp bij het alsnog aanvragen van papieren ter identificatie. Uit ervaring is gebleken dat ongeveer de helft van de uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een identificatiepapier krijgt.

Een zeer duidelijke uitgebreide voorlichting werd gegeven door twee mensen van INLIA.

(Op aanvraag is INLIA bereid bij plaatselijke gemeenten eenzelfde voorlichting te geven; een aanrader!)

In de Immanuelkerk werd het programma van deze dag voortgezet. De vrijwillige uitvaartbegeleiders gaven een overzicht van hun opleiding, onderlinge contacten en werkzaamheden. In de discussie daarna gaven de aanwezige predikanten aan de inzet van de uitvaartbegeleiders te ervaren als een verlichting van hun werkzaamheden.

Tijdens de goed verzorgde lunch werd er verteld over het Stadsklooster, dat steeds meer bekendheid krijgt. Alle dagen, vanaf 17.00 uur is in de Lutherse kerk de Lutherzaal geopend voor stilte en getijdegebed (behalve op vrijdag en zondag).

Hierna kon onder leiding van ds. Anita Akkerman gemijmerd worden tijdens een mijmerwandeling door de wijk. Mooie gedichten van Jaap Zijlstra over het thema "herfst" vormden een leidraad voor je gedachten.

Het 2^e gedeelte van de middag presenteerde de kerkelijk werker van de wijkgemeente "De Fontein" haar plannen. De reeds ingeslagen weg om meer een "buurtkerk" te worden, zó vorm te gaan geven dat ook bewoners van de wijk, die niet kerkelijk betrokken zijn, begrijpen waar en hoe zij zich kunnen aansluiten bij de verschillende activiteiten werd geschetst.

Het thema is: "De Fontein verbindt".

De wijken Paddepoel, Vinkhuizen, Selwerd, de Held, Reitdiep en Tuinwijk horen allemaal tot deze wijkgemeente. Van de algemene kerkenraad heeft men nu toestemming om voor één jaar een pastoraal werker aan te stellen om dit uit te werken (0,5 FTE).

Het opstellen van een goed plan is niet zomaar gedaan. “Hoe krijgen we onze gemeenteleden zover dat onze plannen ook beklifven?” is een van de vele vragen. Ondertussen gebeurt er veel: van buurtsoep, en haak-en breiclub, tot huiswerkbegeleiding en gespreksgroep: oud en wijs.

Zowel in de vragen na de presentaties als in de gerichte groepsdiscussies naar aanleiding van de laatste presentatie kon men elkaar ontmoeten en leren kennen. Bijna vanzelfsprekend kwamen daarin dan ook de gewoontes en problemen van de eigen gemeente ter tafel. Met een kort liturgisch moment werd deze dag afgesloten.

Volgend jaar is de gemeente Hoogezand gastvrouw voor de Kerkendag; ieder gemeentelid is uitgenodigd. Of je nu kerkenraadslid bent of niet, het is beslist de moeite waard om een dergelijke dag mee te maken.

Ria van Dijk-Hilberts