

“We hebben zulke mooie gesprekken gehad.....!!!”

Het begon met een briefje. *“Hallo buren, binnenkort gezellig een bakkie samen doen?”*
Dat briefje vonden bewoners van het Kraaiennest in hun brievenbus. Met een mooie foto van “hun Buren”.

Een paar dagen later stonden de buren op de stoep bij het Kraaiennest. In tweetallen gingen ze vanuit De Oude Bieb op pad. Met een mandje met koffie, thee en heerlijke roomboterkoekjes. Want dat hoort bij een gezellig bakkie met je buren.

Veel bewoners van het Kraaiennest herkenden de vrijwilligers van het briefje en de foto. Zij openden hun deuren en waren blij verrast. Zij nodigden de buren uit om binnen te komen. Een aantal had aanvankelijk wat meer schroom en dus werd er een kopje koffie “buiten” op de galerij gedronken.

De gesprekken waren geanimeerd en verrassend. Ze gaan over hoe mensen in hun buurt leven, of ze zich er thuis voelen, wat hun hobby's en talenten zijn, wat ze voor ideeën en dromen ze hebben om hun galerij of buurt wat leuker en socialer te maken. En wat ze daar zelf aan kunnen en willen bijdragen. Ook werd er veel gepraat over vroeger en wat mensen hadden meegemaakt in hun leven. Natuurlijk waren er ook bewoners die geen behoefte hadden aan een gesprek en dat is ook prima.

“We hebben zulke mooie gesprekken gehad! Ik kwam vaak helemaal blij weer terug bij de Oude Bieb.”

Die ‘buren’ is een groep vrijwilligers die zich inzetten voor meer verbinding en ontmoeting in de buurt. *“Het is fijn als mensen elkaar groeten, elkaar kennen, samen de buurt wat mooier en leuker kunnen maken.”* aldus één van de vrijwilligers. *“Samen leuke activiteiten ondernemen en een beroep op elkaar kunnen doen als dat nodig is”,* vult een ander aan. *“Er is zoveel eenzaamheid, ook in onze wijk. Het is jammer om te horen dat mensen die bij elkaar in de buurt wonen, elkaar niet kennen en aangeven dat ze zich soms eenzaam voelen. Terwijl diezelfde mensen elkaar zoveel leuks en moois te bieden hebben. Wij willen die verbinding en saamhorigheid weer meer tot stand brengen.”*

In november gaan de vrijwilligers de opbrengsten van de gesprekken teruggeven aan de bewoners van het Kraaiennest. *“Dan gaan we samen in gesprek over wat we hebben gehoord, wat de ideeën zijn en wat we er samen aan kunnen doen.”* En natuurlijk weer met een bakkie en die heerlijke roomboterkoekjes!!

Een klein begin is er al, ook dat zullen we in november bespreken.

Heeft u ook interesse om mee te doen met het team Bakkie bij de Buren? Vindt u het ook leuk en bijzonder om met buren in uw wijk in gesprek te raken? Dan kunt u mailen naar Golvend Lewenborg@gmail.com

Bakkie bij de Buren is een initiatief van de Proeftuin Lewenborg, Golvend Lewenborg, De Oude Bieb en de kerk.

© Wijkkrant De Lewenborger, oktober 2019