

Afsluiting Prokkelweek 16 juni 2019

Zondag 16 juni jl. hebben we de jaarlijkse Prokkelweek, met een weekje vertraging vanwege Pinksteren, afgesloten met de Prokkelkerkdienst. Deze dienst is inmiddels een traditie binnen onze gemeente Damsterboord.

Aan de dienst – voorafgegaan door een generale repetitie op zaterdagmiddag - werd meegewerkt door het Prokkelorkest: mensen met en zonder beperking die samen muziek maakten en met Gerard, onze organist, voor deze keer op het harmonium, de gemeente begeleiden.

We moesten helaas Lizette, de grondlegster en enthousiast organisator van onze prokkelkerkdiensten, missen omdat ze in het ziekenhuis lag. Gelukkig heeft Christina Huisman haar taken overgenomen, en dat heeft ze zowel in de voorbereiding als in de dienst zelf uitstekend gedaan.



Ds. Jan stelde na de opening de leden van het orkest voor: Peter op drums, Erwin op keyboard, Ria van Dijk op altsaxofoon, haar dochter Lizan op viool en kleindochter Myrthe op de mini-saxofoon; verder Joke op sopraanblokfluit en Ammy op altblokfluit.

Ria, die altijd een lied zingt samen met haar broer, was er wel, maar ze was niet goed bij stem en kon deze keer niet zingen. Ze deed nu mee met de overige orkestleden, die speelden op kleine slaginstrumenten.



Natuurlijk moest ds. Jan ook aan alle aanwezigen vertellen dat Lizette niet mee kon doen. Dat vonden we allemaal heel verdrietig, maar we gaan haar alles vertellen, de foto's laten zien, tijdens de dienst zijn er al filmpjes gemaakt en aan haar opgestuurd, en ze zal vast later de dienst nog terugluisteren.



We hebben samen veel gezongen, Eildert en Christina zijn de dienst begonnen met het gedicht: "Geef me je hand" en ook Geertje las een gedichtje voor.

Ds. Jan vertelde het verhaal over Levi, de tollenaar, en samen met Hennie bad hij het onzevader.

Ook dit jaar was het weer een mooie vrolijke dienst, die u kunt terugluisteren via de kerkomroep.