

# Nieuwsbrief Damsterboord – kerkdiensten in oktober

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Met deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor de volgende kerkdiensten:

## **zondag 13 oktober, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, doopdienst**

Komende zondag 13 oktober wordt TYGO JOAS gedoopt, zoon van Johannes Damstra en Kirsten Hunnensen en broer van Marin. In overleg met de doopouders zijn de lezingen gekozen. We horen uit de Schrift hoe een wijze koning een moeder moeder laat zijn (1 Koningen 3, 16-28) en hoe Jezus het kind dat niet in tel is voor laat gaan (Marcus 10, 13-16). Na de dienst drinken we koffie in Kerkenheem. We hopen dat u mede-getuige kunt zijn van de doop van Tygo.

## **zondag 20 oktober, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, dialoog**

Roelof Jonker en Jan Wilts preken, in dialoogvorm, over de vrijheid die mensen verleend is en de onmogelijkheid om God in welke vorm dan ook af te beelden. Een nieuwe beeldenstorm?

Omdat zij beiden woordenrijk zijn, hebben zij hun dialoog uitgeschreven – dan duurt de dienst ongeveer een uur.

In beide diensten hebt u een Liedboek nodig. Wilt u dat zo mogelijk meenemen?

Wilt u onze liturgieën met alle gegevens over lezingen en liederen van te voren inzien, dat kan – enkele dagen voor de dienst staan ze online op onze website.

Graag tot ziens in de kerk of daarbuiten en een hartelijke groet voor u allen, mede namens de kerkenraad en de werkgroep eredienst,  
ds. Jan Wilts.