

# Nieuwsbrief Damsterboord – kerkdiensten in september

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Met deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor de volgende kerkdiensten:

## **zondag 8 september, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, doopdienst**

Op zondag 8 september wordt MATTHEW LARS ARNE gedoopt, zoon van Niels en Nadia Vos en broer van James. In overleg met de doopouders horen we uit de Schrift hoe vader en zoon elkaar vinden (Lucas 15) en horen we een gedeelte uit Jona over de profeet die door en uit het water gered wordt (Jona 2) – daarin heeft de kerk altijd een voorafspiegeling van de doop herkend. Na de dienst drinken we koffie in Kerkenheem. We hopen dat u mede-getuige kunt zijn van de doop van Matthew.

## **zondag 15 september, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, overstapdienst – Schrift en Tafel**

Brugklassers zijn ze inmiddels, de jongeren die hun kindernevendienstperiode afgesloten hebben. Ze stappen over naar de kerkdienst. Op deze zondag werkt een aantal van hen mee aan de Tafelviering. We vormen een kring, delen brood en wijn en maken zo onze verbondenheid met elkaar en met Gods Messias zichtbaar. En de jongeren krijgen een cadeautje.

## **zondag 22 september, 10.00 uur Stefanuskerk Noorddijk, oogstdienst**

Onze jaarlijkse oogstdankdag. De eerste potten jam staan al klaar. Alle oogst is welkom: fruit, groente, noten – geconserveerd of niet. En ook voorverpakte waar: die zamelen we in voor de Voedselbank. Op zaterdag 21 september zijn kerk en Kerkenheem van 14.00- 16.00 uur open; u kunt dan uw spullen brengen. Er wordt een mooie opstelling van gemaakt. Uiteraard kunt ook zondag nog iets meenemen. Eerder deden we een oproep om ook zaden mee te brengen. Die zijn ook zeer welkom. We gebruiken ze later, in de kerkdienst van 26 januari 2020, die als thema ‘wij en ons klimaat’ zal hebben. Daarover hoort u later meer. De oogstdankdienst begint dus om 10.00 uur, daarna gaan we naar Kerkenheem waar u van de ingebrachte oogst kunt ‘plukken’ - het is handig als u zelf een tas of een zak of een doosje meeneemt. U kunt naar vermogen ook uw geldelijke gaven geven voor de Voedselbank.

In Kerkenheem drinken we ook koffie – wie nog iets lekkers wil bakken voor bij de koffie, Gré Busz en Ria Wildeman horen het graag van u!

## **Schriftlezingen uit Samuël**

Vanaf zondag 15 september tot en met zondag 13 oktober lezen we – met het rooster van de Raad van Kerken in Nederland – een aantal lezingen uit de profetenboeken van Samuël. Op 15 september horen we het beroemde verhaal van David en Goliath (1 Samuël 17, 31-58); op 22 september over een listige ontsnapping ten leven (1 Samuël 19, 10-17) – is dat ook niet wat oogst is: een slimme list ten leven van de Schepper?

Wilt u onze liturgieën met alle gegevens over lezingen en liederen van te voren inzien, dat kan – enkele dagen voor de dienst staan ze online op onze website.

Graag tot ziens in de kerk of daarbuiten en een hartelijke groet voor u allen, mede namens de kerkenraad en de werkgroepen diaconie en eredienst,  
ds. Jan Wilts.