

Nieuwsbrief Damsterboord – zondag 19 mei: kinderdienst!

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

19 mei 2019 een kerkdienst als een kindernevendienst – voor iedere kerkganger

In elke kerkdienst zijn kinderen welkom en bijna elke zondag is er een kindernevendienst, maar

hoe zou het zijn als de kindernevendienst geen nevendienst maar een hele kerkdienst was?

Komende zondag mei is het zover. Voor iedereen die kind is of ooit is geweest; alle leeftijden van jong tot oud zijn welkom in de kerk, net als elke zondag.

We vieren een echte kerkdienst, waarin traditionele vertrouwde rituelen samen met kindernevendienst elementen tot één geheel samenkomen.

We lezen het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15).

Dit verhaal is ook het verhaal van een feest. Dat zullen we merken!

We hopen velen van u te begroeten. Tot ziens op 19 mei!

hartelijke groet voor u allen, mede namens de kindernevendienstleiding en de werkgroep erediens,
ds. Jan Wilts.