

Buurtcamping 12 tot en met 14 juli 2019

Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer door heel veel vrijwilligers hard gewerkt om de buurtcamping mogelijk te maken.

Het doel is tweeledig: wijkbewoners met elkaar in contact brengen, maar ook bewoners met een kleine portemonnee de mogelijkheid geven er even uit te zijn.

Een groot deel van wat er nodig is voor de camping – denk vooral aan eten en drinken- wordt gesponsord, door winkeliers en bedrijven uit Lewenborg en omgeving.



Vanaf donderdagavond was er op het terrein van scoutinggroep De Jutters al een heel team bezig met het opzetten van tenten, helaas in de stromende regen. De rest van het weekend hebben we veel geluk gehad met het weer, op vrijdag trokken er veel zware buien over Nederland, maar bij ons bleef het droog.

In totaal kwamen er 50 kinderen en 40 volwassenen kamperen, een mooie mix van de wijkbewoners.

Er was een heel gevarieerd programma waar veel animo voor was. Aan dit programma konden zowel de campinggasten als andere wijkbewoners meedoen.

Vanuit Damsterboord waren Jolanda Boekhoudt en ik op vrijdag betrokken bij de opening. Net als vorig jaar werden de mensen in groepjes verdeeld en kwamen we met elkaar in gesprek aan de hand van plaatjes. Daarbij hoorden vragen als: “wanneer voel je je ergens thuis?”, “wanneer voel je je vrij?” en “wat is voor jou vreedzaam?” (Lewenborg is sinds 2013 een Vreedzame Wijk).



Tot slot kwam aan de orde hoe je kunt bereiken dat je je met elkaar verantwoordelijk voelt voor een goede sfeer op de camping en hoe de kinderen daarbij betrokken kunnen worden. Gezamenlijk werden de regels afgesproken om er een geslaagd weekend van te maken, ook de kinderen hadden hier een stem in.

Rond half zes begon de BBQ. Ook dit was weer een groot succes, en ook hier waren wijkbewoners, die niet kampeerden, welkom om een hapje mee te eten. Daar werd door velen dankbaar gebruik van gemaakt.

Daarna moest er natuurlijk worden afgewassen, er leek geen eind te komen aan de stapels borden, kopjes en bestek. De stapels theedoeken waren bijna niet aan te slepen.



Een ander onderdeel op het programma van het weekend was een natuurwandeling. Dit gebeurde onder leiding van Ellen Rigtering, samen met een collega van Natuurmonumenten. Al snel bleek dat de kinderen veel beter waren in het vinden en vangen van vreemde beestjes dan wij als volwassenen. En het was verrassend om op deze manier te ervaren hoeveel er te beleven valt in de achtertuin van Lewenborg, als je maar goed kijkt.

Samenvattend: het was een prachtig weekend, in een ontspannen sfeer met bijzondere ontmoetingen en nieuwe contacten. De enorme inzet van veel vrijwilligers heeft hier zeker aan bijgedragen, maar daarnaast is het ook door de enthousiaste campinggasten zo'n succes geworden.

Voor volgend jaar wordt nog naar een vrijwilliger gezocht die de coördinatie op zich wil nemen.

Annie van Dam