

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Vereniging van Kerken in Lewenborg en omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 45, NR. 4

3 april t/m 30 april 2016



Christus verschijnt aan Maria Magdalena. Zie de overweging op pag. 4

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260
Tini van Rein 06-34948601

e-mailadres: rotondevvkl@hotmail.com

Overige redactieleden: Lucia Driessen en Anneliese Smoorenburg

Administratie: Marcel Hoft, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260

e-mailadres: admrotonde@live.nl

Banknr. NL23INGB0003632644 t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o.
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom

VERENIGING VAN KERKEN LEWENBORG E.O.

voorzitter: H. van Dijk, Engelberterweg 58, 9723 EN 549 1349

vicevoorzitter: J. Wilts 280 8863

Secretaris: H. A. Scholten, Vaargeul 177, 9732 JW 541 4366

Postadres: Vaargeul 177, 9732 JW

Penningmeester: A. Jongeling, Woldweg 29, 9734 AB 541 1169

Lid: Mw. M. v/d Knaap, Alida Pottstraat 24, 9791 DC Ten Boer 549 6510

Frans de Smit, Vlierstraat 13, 9741 HT

Chrétien Schouteten, Lageweg 26, 9797 TB Thesinge 302 2086

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: D.G. van der Laan, Orchideestraat 154, 9731GM 571 0239
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

BANK DIACONIE: NL28INGB 0000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper, Vaargeul 155, 9732 JV 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Kosteres Stefanuskerk: Mw. M. Panman, Kluisgat 93, 9732 ES, 06-50589117
koster@damsterboord.nl

Beheerder Kerkenheem W. Hartsema 06-13125303

Banknr. NL69INGB0000803781 t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord

R.K. WALFRIEDPAROCHIE www.walfriedparochiegroningen.nl

Pastor: Hilda van Schalkwijk 0594-507800
h.van.schalwijk@home.nl

Vicevoorzitter: J. Leuvenkamp, Sibrandaheerd 61, 9737 NR 541 3926

Secretaris: J. van den Hende, Lepelaar 23, 9728 XC 541 3239
jvandenhende@home.nl

Penningmeester: R. v. Nimwegen, T. v. Leeuwenlaan. 36, 9736KJ 541 4622

Ledenadministratie: P.J.J. Lukassen, De Vlasakker 28, 9781 LG 301 3694
Bedum, walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL08INGB000246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4 541 2115

Bespreken zaalruimte: Fam. J. Janssens 541 4047

Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen

ROTONDE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.

Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.

Digitale Rotonde

U kunt Rotonde ook digitaal krijgen. Meldt u zich daarvoor aan via: www.damsterboord.nl of walfriedparochiegroning.en.nl

Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan. U kunt ook beide versies ontvangen. Wilt u voortaan alléén de digitale versie, meldt u dan af voor de papieren Rotonde via een mail naar

admrotonde@live.nl

o.v.v. opzeggen + uw naam + adres.

LEZINGEN/ EREDIENSTEN

3 april 2016	2e van Pasen	Genesis 28,10-22 Psalm 111 (Psalm 150) Openbaring 1,12b-20 Lucas
10 april 2016	3e van Pasen	Jeremia 32, 36-41 Psalm 33,1-11 (Psalm 30) Openbaring 5,6
17 april 2016	4e van Pasen	Numeri 27, 12-23 Psalm 100 Openbaring 7,9-17 Johannes 10,22-30
24 april 2016	5e van Pasen	Deuteronomium.6,1-9 Psalm 145,1-12 Openbaring 19,1-9 Johannes 13,31-35
1 mei 2016	6e van Pasen	Joël 2,21-27 Psalm 67 Openbaring.21,10

OECUMENISCHE VIERINGEN

op de eerste zondag van de maand
beginnen steeds om 10.00 uur in de Emmauskerk.

3 april pastor Hilda van Schalkwijk
1 mei ds. Jan Wilts

VERZORGINGSHUIS MERCATOR

Voortaan is de kerkdienst voor ouderen in de kapel van Mercator nog slechts eenmaal in de maand en wel de tweede vrijdag van de maand om 9.45 uur op de 3de etage. De eerstvolgende viering is dan op 8 april. Ook als u vanuit de wijk wilt komen, bent u van harte welkom.





De week dat u deze Rotonde in handen krijgt, is de week die begonnen is met Pasen. Christus is opgestaan, Maria herkent haar Heer.

Dat is prachtig uitgebeeld op het schilderij "Christus verschijnt aan Maria Magdalena" (1638) van Rembrandt.

Het aller-vroegste ochtendlicht dat Rembrandt maar schilderen kon, heeft hij geschilderd. Het strijkt over een stad op de achtergrond (Jeruzalem) heen en valt dan eerst op een man in een eenvoudige witte mantel met een brede hoed die zijn hoofd moet beschermen tegen de zon die rijst. Maar dit vroege licht kan nog onder de rand van de hoed door die tot voorbij de schouders reikt. Dit licht raakt zijn wang en neus en valt, samen met de blik van zijn ogen, op een gehurkte vrouwenfiguur. Verder glijdt het licht en raakt nog net een engel bij het graf.

De vrouwenfiguur draagt een donker, zwaar kleed, de kleur is purper, paars, kleur van rouw. Ze wendt haar hoofd schuin in zijn richting omhoog. Haar gezicht wordt gezalfd met dit licht. Het is Maria Magdalena. Ze herkent de man van wie ze dacht dat het een tuinman was, als haar Meester (Johannes 20,16). Achter deze beiden een donkere rotsopening die door dit vroege licht steeds verder weggeduwd lijkt te worden.

De man heeft in zijn rechterhand een spa. Zo laat Rembrandt zien hoe Maria kon denken dat het de tuinman was. Een snoeimes is aan zijn gordel bevestigd. De tuin moet verzorgd worden.

Christus is opgestaan. Dat moment van "de" opstanding kan geen schilder schilderen, geen Bijbelschrijver vertelt van dat ene moment. Maar daarna, daarna strijkt een ander licht over deze oude wereld. Het licht van de Opgestane Heer. Wat een graftuin was, wordt het eerste stukje grond van de nieuwe aarde. Zie de tuinman.

Wat zullen we, als Hij het ons voordoet, dan zelf te meer, met de rug naar het graf, de schep ter hand nemen om van deze aarde een bloeiende tuin te maken. De Opgestane weerkaatst Gods licht, het licht voor ons uit. Bewoonbaar, leefbaar is de aarde door alle nood en dood heen, bij dit licht. Christus leeft te midden van de mensen.

En ik weet het niet, maar linksonder ligt een kronkelend hegje. Ik kijk er naar en zie een getemde slang, voorgoed bezworen, ooit begon ook hij in een tuin, maar hij kan nu geen kwaad meer.

Wij willen altijd graag feiten en daar lopen we achteraan, in optocht. Dooie boel. Gebruik je zintuigen. Kijk, luister, voel met je handen hoe de knoppen botten en zing. Zing vooral met Pasen, over die tuin, eerste stukje grond van de nieuwe aarde:

*Nu moet gij allen vrolijk zijn
de bomen zingen in de tuin
het lege graf verzwijgt het niet
de mond geopend voor een lied
hallelujah! (Lied 628)*

Een hartelijke groet, voor u allen, Ds. Jan Wilts.
*[het schilderij van Rembrandt kunt u ook online zien op de site
www.bijbelencultuur.nl, doorklikken naar evangelie naar Johannes hoofdstuk 20,
afbeelding (aangegeven door een A) bij vers 15]*

“Groningen verwelkomt vluchtelingen” vraagt vrijwilligers Contactteam gevraagd

We zoeken leden voor het contactteam (M/V)! Je ontmoet vluchtelingen en gaat relaties aan op de manier die bij je past. Stichting Groningen Verwelkomt en het platform van kerken staan achter je; je kunt daardoor vluchtelingen uitnodigen voor specifieke activiteiten en doorgeven waar behoefte aan is. Je kunt dit vrijwilligerswerk grotendeels in je eigen tijd doen.

- * Hou je van andere culturen?
- * Ben je relationeel ingesteld?

Dan vind je het vast leuk om een relatie aan te gaan met vluchtelingen! Meld je daarom aan via kerk@groningenverwelkomt.nl en geef je mobiele telefoonnummer door en vanuit welke kerk je je aanmeldt.

Chauffeurs gevraagd

We zoeken chauffeurs (M/V)! Heb jij zin en tijd om vluchtelingen vanuit de noodopvang naar uiteenlopende activiteiten te willen brengen?
Neem dan contact met ons op! Je zult ze er een groot plezier mee doen!

Voor deze taak staan de volgende verwachtingen centraal:

- * Je bent in het bezit van een auto en een geldig rijbewijs;
- * Affiniteit met vluchtelingen en/of andere culturen;
- * En vooral een goed humeur!

Meld je aan via kerk@groningenverwelkomt.nl en geef je mobiele telefoonnummer door en/of je wilt rijden in de stad Groningen en/of omgeving Kolham.

Hierbij de opbrengst van de oecumenische collectes van 6 maart 2016:

IKV/PaxChristi € 72,03
VVKL € 87,73

Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt.
Ate Jongeling
Penningmeester VVKL



25 jaar Soberheidsmaaltijden in de Emmaüs

Aan tafel zitten de mannen van bijna het eerste uur. Ik praat met Garrelt Mellema en Henk Scholten. De derde man, Jan Klasens, is afwezig, maar op een ander moment spreek ik ook hem. Aanleiding: de soberheidsmaaltijden in de Vastentijd of Veertigdagentijd voor Pasen. “Zijn we er echt al 25 jaar mee bezig?!”

Begin

Ds. Dick Vanhaelen (1942-2001) begon ooit met soep koken en wat brood erbij. Naast het dominee-zijn (1988-2001) in de toen nog gereformeerde wijkgemeente Lewenburg, was hij ook graag kok. De dominee maakte de soep en zijn vrouw Ester vertelde er een verhaal bij. De gereformeerde gemeente hield drie keer in de Vastentijd zo'n maaltijd. De naam soberheidsmaaltijden is toen ontstaan. Het idee erachter was om de veertig dagen voor Pasen wat meer onder de mensen te brengen, wat meer te beleven met elkaar.

Vaste ploeg

Het werd Dick Vanhaelen na een aantal jaren teveel en toen kwamen de drie mannen in beeld om het over te nemen. Garrelt Mellema was koster van de gereformeerden in de Emmauskerk, Jan Klasens was vanuit Stadskanaal naar Groningen gekomen. Hij was daar kok in het ziekenhuis geweest en kon goed koken. Henk Scholten was bevriend met Jan Klasens. Ze klusten veel en toen hun medewerking gevraagd werd, zeiden ze ja. In de Vasten drie weken achter elkaar elke week een groepsmaaltijd. Dat werd boerenkool, pasta en snert en een opgerolde pannenkoek, en yoghurt of vla na. Jan Klasens wist precies hoeveel hij voor de maaltijden nodig had. De pannen kwamen van de gehandicaptenzorg De Zijlen in Lewenburg. Garrelt Mellema dekte de tafel en Henk Scholten zorgde voor de organisatie.

Sober?

Van katholieke zijde kregen ze nogal eens de opmerking dat de maaltijden niet sober waren. Jan Klasens: Veel gezinnen waren de hele dag in touw geweest en konden dan samen eten in de kerk. Deze mensen zet je niet iets te sobers voor. Wel eenvoudig, voedzaam en genoeg. Desnoods nog een tweede keer opscheppen. Daarna eet je toch niet meer als je thuis bent.

Anekdote

Jan was een keer ziek en toen moesten Henk en Garrelt de grote pan boerenkool afgieten. Dat waren ze niet gewend: alles ging ernaast de gootsteen in. De mensen die kwamen eten, hebben het gelukkig niet gemerkt!!!

VVKL

Op een gegeven moment werden de maaltijden 'onder de paraplu gebracht' van de Vereniging van Kerken Lewenborg en deed de Walfriedparochie ook mee. Het voorlezen van een verhaal kreeg uitbreiding met een vesperviering ter afsluiting. In de tekstgroep, die toen ontstond zitten of zaten o.a. Joke van Dijken, Frans de Smit, Annie Mellema, Lidy van Duijn, Mieke de Vries, Teun Koops (†), Herman en Petra Wever. De voorbereiders proberen een rode draad te vinden als thema bij alle maaltijden. Per keer verzorgen steeds twee personen het openingsgebed, het verhaal met een moraal en tenslotte de vesper. En er wordt tegenwoordig ook een inzameling voor de vastenactie gehouden 'voor mensen die het minder hebben dan wij'. Dat maakt volgens Jan Klasens zo'n maaltijd nóg meer de moeite waard. Dit keer is de actie voor de mensen in Katakwi, in Oeganda, een geldelijke ondersteuning voor het produceren van voedsel in een droog gebied. De kookploeg is door de jaren heen steeds dezelfde gebleven, later met ondersteuning van de familie Janssens. De maaltijden bestaan echter steevast uit boerenkool, pasta en snert.

Welkom

Jullie doen als van oorsprong gereformeerde/hervormden volwaardig mee met de Walfriedparochie!

'Ja, wij hadden in het begin gekscherend een keer gezegd dat in onze kerk de banken zo hard waren om op te zitten. Het enige wat Pastor Dirk ten Dam opmerkte, was: 'Dan kom je toch bij ons?'

'Iedereen is welkom in de kerk', zie hij óók tegen ons. 'We voelen ons heel erg verbonden met de Emmaüskerk. Hoe pastor Dirk de oecumene benaderde, was voor ons heel prettig. Welkom, altijd.'

Ineke Siersema

Oecumenische dienst zondag 3 maart

Deze viering werd voorgegaan door ds. Jan Wilts. De dienst stond in het teken van de lezingen uit Genesis waarin Jacob na vele jaren zijn broer Esau weer ontmoet, en de gelijkenis van de Verloren Zoon. Waar staan wij als mens in de relaties vaak tot familie als het op vergeven en respecteren aankomt? Probeer je eens te verdiepen in elkaars positie of rol? Je kan tot verrassende conclusies komen. Deze dienst werd feestelijk omlijst met prachtig vioolspel van de 10- jarige Tashirah, onder begeleiding van Gerard van Rheenen op piano.



GRATIS CONCERT LUCAS KRAMER

De stichting 'Groningen zingt' is erg blij om u uit te mogen nodigen voor het concert dat de bekende zanger Lucas Kramer geeft op zaterdag 2 april om 19:30 uur in de Vennekerk (Venne 150) in Winschoten.

Dit concert wordt u door de stichting 'Groningen zingt' aangeboden en wordt georganiseerd door Zingen in de kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland en Kerk in Actie.

Het thema van het concert is: Genade blijft.

Genade. Een onverdiende gunst. God is trouw voor eeuwig en Hij houdt van ons, ook al stellen wij Hem misschien teleur.

“De genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug” Romeinen 11:29

Genade blijft. Dit ontroerende thema loopt tijdens de concerten als een rode draad door de liederen van Lucas heen.

Een groots thema in kleine setting met o.a. piano, viool, cello en zang.

Gratis kaarten kunt u reserveren: www.zingenindekerk.nl

Het concert is helemaal gratis. Wel is er tijdens het concert een collecte voor het geweldige werk van Kerk in Actie en bij de uitgang een collecte voor de onkosten.

U bent allemaal van harte welkom en nodig vooral vrienden en bekenden uit, want dit geweldige concert wilt u niet missen.

Oproep:

Iedere zondag is het voor de cliënten van Maartenshof weer een feest om de wekelijkse kerkdienst in de kapel te mogen bijwonen. Blij en dankbaar zijn zij altijd, als er vrijwilligers bij de afdeling langs komen om te informeren of er nog mensen mee willen naar de dienst, en ze vervolgens daarheen te begeleiden en na afloop weer terug te brengen. Zonder de liefdevolle hulp van de vrijwilligers zou dit alles niet mogelijk zijn.

Vrijwilligerswerk is mensenwerk, en soms is het zo, dat mensen uit de enthousiaste vrijwilligersgroep die wij hebben moeten vertellen dat ze deze taak niet meer kunnen vervullen en helaas afscheid van ons moeten nemen. De laatste tijd is dat het geval: we hebben van een aantal vrijwilligers afscheid moeten nemen en zijn nu op zoek naar nieuwe mensen.



Voelt u voor dit dankbare werk? Laat dit vooral aan ons weten. U bent dan om de paar weken aan de beurt om op zondagmorgen op Maartenshof te komen helpen. Samen met de andere vrijwilligers worden de taken verdeeld en gaan we aan de slag.

U bent als vrijwilliger ook voor Maartenshof niet onzichtbaar, en bij bijzondere gebeurtenissen en informatie wordt u volop bij betrokken door de vrijwilligers coördinator. Zonder vrijwilligers, die op allerlei manieren het werk in het zorgcentrum komen ondersteunen zouden we niet kunnen.

U kunt u aanmelden door een berichtje te sturen aan:

Mw . G.C. Eppink, geestelijk verzorger Maartenshof.

Schaakspoor 100-102 .

Of via de mail: g.eppink@zorggroepgroningen.nl

Of Janny Wieringa vrijwilliger kapel Maartenshof

Peizerweg 70/15 tel 050 3140546

Of via mail wieringa30@ziggo.nl

We zien naar uw reactie uit!

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 1 mei t/m 4 juni 2016 dient u de kopij voor **vrijdag 15 april** ingeleverd te hebben bij:

Tini van Rein, tel. 06 34948601

Maar liever via e-mail: rotondevkl@hotmail.com



PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

EMMAÜSKERK
STEFANUSKERK
MAARTENSKERK



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts
telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

e-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

Kerkdiensten

rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
Beloken Pasen 3 april 2016	10.00 uur Emmaüskerk	pastor Hilda van Schalkwijk	oecumenische dienst
Misericordia domini 10 april 2016	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	afscheid afgetreden ambtsdragers en vrijwilligers
Jubilate 17 april 2016	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
Cantate 24 april 2016	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Lieuwe Gierhoorn	Schrift en Tafel
Rogate 1 mei 2016	10.00 uur Emmaüskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst

Dopelingen

Op zondag 13 maart, judica me, zijn gedoopt in de Stefanuskerk:

Herke Jehannes, geboren 30 september 2015

zoon van Johan en Welmoed Rijskamp - Schakel, Kajuit 427, Groningen

Matthijs, geboren 26 november 2015

zoon van Thom de Vries en Tineke Sikkema, Engelberterweg 37C, Engelbert

Gerian Juda, geboren 8 december 2015

zoon van Peter en Marleen Vosjan-Noeverman, Woldweg 80, Ruischerbrug

(zie hieronder de foto's van deze feestelijke doopdienst)





Agenda gespreksgroepen

woensdag 13 april, 15.00 uur, Bijbelkring Emmaüskerk (hfdst.. 7)

woensdag 20 april, 14.00 uur, Gesprekskring Engelbert bij Chris van der Hoek
(filmmiddag: “De jongen op de fiets”)

woensdag 20 april, 19.00 uur, Samenkring (Het Roer)

woensdag 20 april, 20.15 uur,
Gesprekskring Kerkenheem (hfdst. 9)

Opbrengsten collectes

- 14 februari collecte Betheljada: € 106,32
- 21 februari collecte 't Schienvat: € 109,85
- 28-februari collecte Binnenlands Diaconaat € 79,86

Bloemenrooster

Als blijk van steun, bemoediging en medeleven vanuit de gemeente waren er in de afgelopen periode bloemen voor Mevr. Goutier, Mevr. Van de Munnik, Hennie Kreuze en Annelinde Reling, Familie Vinkes en Anita van Dijk.

Pinkster-schilderworkshop zaterdag 16 april, Kerkenheem

Hebt u nog nooit geschilderd, maar zou u dit wel eens willen proberen?

Hebt u dit al eens gedaan en is het voor herhaling vatbaar?

Op zaterdag 16 april kunt u met kwast en verf het Pinksterverhaal (Handelingen 2) vorm geven. Ervaring is beslist niet noodzakelijk, want onder inspirerende leiding van Joke Gerds (uit Vries) komt iedereen tot een resultaat. Zij hield eerder een schilderworkshop in onze gemeente in het voorjaar van 2014.

Het Pinksterverhaal vertelt kleurig en beeldend hoe God zijn geest met mensen deelt.

Uit de gemaakte schilderijen stellen we graag een expositie samen voor de Pinksterdienst (zondag 15 mei, Middelbert). Kleur en vorm vertellen in beeld het verhaal van Pinksteren.

De schilderworkshop is in Kerkenheem. In de Grote Zaal valt mooi licht. Bij mooi weer kunnen we zelfs naar buiten gaan.

We nodigen u van harte uit om u op te geven voor deze schilderworkshop. Het lijkt ons fijn om zo samen een zaterdag door te brengen, geïnspireerd door het Pinksterverhaal.

Datum en tijd: zaterdag 16 april, van 9.30- 15.30

Plaats: Kerkenheem, Noorddijkerweg 12

Eten en drinken: we lunchen samen en delen elkaars meegebrachte broodjes!, voor koffie, thee, soep wordt gezorgd.

Kosten: tegemoetkoming materiaalkosten: vrijwillige bijdrage van 5 euro per persoon.

Opgave bij:

- Annie van Dam, 050-5420487 of 0644458641; a_van_dam@hotmail.com
- Ria van Dijk-Hilberts, 050-5491349; ha.hilberts@gmail.com



Rectificatie:

In de vorige Rotonde stond in bijgevoegd artikel jammerlijk de naam van de vrouwenvereniging verkeerd genoemd. Uiteraard betreft het hier GIOS.

Excuses hiervoor.

Bij deze nogmaals de tekst:

Onze Hervormde vrouwenvereniging Gios te Middelbert is met ingang van 1 januari 2016 gestopt wegens het sterk teruglopen van ons ledenaantal. We hadden nog graag ons 85 jarig jubileum in oktober 2016 met elkaar willen vieren maar door omstandigheden was dat niet meer mogelijk. Wij als leden vonden dit heel erg jammer, daar wij een hechte groep waren. Onderling proberen wij toch nog wel contact met elkaar te houden, daar wij die woensdagmiddag erg missen. Namens alle dames van Gios, bedankt!

M. Koopman-Zwaneveld

Wij gaan verhuizen.

7 april gaan wij verhuizen van Groningen naar Hoogeveen.

Wij zullen de gemeente "Damsterboord" verlaten waar we ons altijd thuis hebben gevoeld.

Wij willen iedereen hartelijk groeten, het ga jullie goed.

Met vriendelijke groet,
Jan en Aly Oosterhuis.

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt de volgende personen bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

D. Hollenga tel: (050)5412117



Bomenkap Kerkenheem



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 1 mei t/m 4 juni 2016 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 15 april** bij dhr. Alberts, Dragonstraat 44 9731 JM, tel. 5424281.

Maar liever via e-mail: kopij@damsterboord.nl



R.K. WALFRIEDPAROCHIE

Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel. 5412115

* Zie voor de adressen en voor de berichten die voor alle kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE PAROCHIE

Op werkdagen van 10 tot 12 uur is de Emmauskerk open.

- Pastor voor onze parochie is Hilda van Schalkwijk. Zij is ook pastor in Zuidhorn

☎ Haar telefoonnummer is 0594-507800

- en haar e-mailadres: h.van.schalkwijk@home.nl



- Op werkdagen is de kerk 's ochtends open van 10 tot 12 uur en is er iemand aanwezig die u te woord kan staan en eventueel kan doorverwijzen. Ook langskomen om zomaar een praatje te maken is prima!!

☎ De kerk is op deze ochtenden ook telefonisch bereikbaar onder nummer 050-3180813

- Voor verdere adressen: zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website www.walfriedparochiegroningen.nl

☎ Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

- Fax 050-4028597

• E-mail info@walfriedparochiegroningen.nl

- Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze Parochie. Dhr. Jos Leuvenkamp, 050-5413926, Mw. Trees Brugmans 050-5413025 en Dhr. Jan van den Hende, 050-5413239.

WALFRIEDPAROCHIE

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst. Ook om 10.00 uur op de 1^e zondag van de maand.
- Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

VIERINGEN WALFRIEDPAROCHIE

datum	tijd	Viering	Voorganger
3 april 2016 Emmauskkerk	10:00 uur	oecumenische viering	pastor Hilda van Schalkwijk
3 april 2016 de Bron	10:00 uur	oecumenische viering	werkgroep oecumene
10 april 2016 Emmauskkerk	11.15 uur	Eerste Communie Eucharistieviering	pastor Arjen Jellema m.m.v. het Emmauskoor
17 april 2016 Emmauskkerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
24 april 2016 Emmauskkerk	11.15 uur	Woord en communieviering	pastor Hilda van Schalkwijk
1 mei 2016 Emmauskkerk	10.00 uur	oecumenische viering	ds. Jan Wilts
1 mei 2016 de Bron	10.00 uur	oecumenische viering	werkgroep oecumene



VORMSEL TOEDIENING

Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 8 april in de Salvator-Maria kerk om 19.30 uur door bisschop De Korte. In totaal 9 jongeren uit de Walfried-locatie zullen het vormsel ontvangen.

EERSTE COMMUNIE 10 APRIL 2016

Op 10 april vieren we in de Emmauskkerk de Eerste Communie.

We hebben dit jaar 5 eerste communicanten, die op zondag 14 februari zijn voorgesteld aan de parochie. Het zijn Nohaly Oehlers, Nora Bunt, Frédérique Bruin, Given Plein en Leona Pinas. Op woensdag 17 februari zijn we begonnen met de voorbereidingsmiddagen.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

Woensdag 6 april 2016	10.00 uur	Werkgroep admin. en bestuur
Maandag 11 april 2016	20.00 uur	secretarissen van de fusieparochies in Haren
Donderdag 21 april 2016	19.00 uur	parochiebestuur en Pzg

Multiculturele parochie	Lucija Popović	Tel. 050-4028551
Catechese	Trees Brugmans	Tel. 050-5413025
Diaconie	Anita v. Nimwegen	Tel. 050-5414622
Liturgie	Lexia Koch	Tel. 050-5422539
Oecumene	Chrétien Schouteten	Tel. 050-3022086
Pastoraat	Hilda van Schalkwijk	Tel. 0594-507800

Bezoekersgroep Walfriedparochie

De bezoekersgroep van de parochie is in 2016 gestart met een nieuw project. Aan alle parochianen van 75 jaar en ouder sturen wij een verjaardagskaart met daarop o.a. de namen en telefoonnummers van onze contactpersonen en met de vraag of men graag bezoek van ons wil ontvangen.

U als parochiaan kan via de bezoekersgroep ook een kaart sturen. De kaarten kosten €1 en de opbrengst gaat volledig naar de voedselbank.

De zieken en eenzamen hebben ons hard nodig. Kent u iemand die een bezoek/kaart kan gebruiken geef het dan door aan Pastor Hilda van Schalkwijk of Cor Scholma. op werkdagen elke ochtend van 10 uur tot 12.00 uur en regelmatig op de zondagmorgen bereikbaar in de kerk

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
groet Cor Scholma

OPROEP

Grote schoonmaakbeurt Emmauskerk zaterdag 16 april
Gevraagd: veel vrijwilligers

Kom om 9 uur, dan starten we na koffie/thee en overleg tegen 10 uur met de klus!

Graag schoonmaakmiddelen, emmer e.d. meenemen

Info: nicovdlaan@hotmail.com 06 4427 7029



Vorbereiding op het sacrament van het vormsel

Zondag 13 maart 2016 was er een dienst in de Emmauskerk. Deze viering is verzorgd met en door jongeren van de Walfried, die zich samen met pastor Peter Vos en Ineke Siersema voorbereiden op het vormsel.

Daarbij hoort een diaconaal project.

Voor aanvang van de viering kwamen de 6 jongeren binnen met zelfgebakken appeltaart, wafels, samosa, bapao en versierde waxinelichtjes. Alles werd uitgesteld op tafels. Het rook lekker en menige kerkganger kreeg zin om straks na de viering het een en ander mee naar huis te nemen. Allemaal in het kader van het diaconaal project.



Nadat de jongeren voor in de kerkzaal hadden plaats genomen, begon Peter Vos de dienst met te vertellen over het vormselproject 'Hem achterna'. Vanaf november vorig jaar hebben de jongeren zich 5 vrijdagavonden beziggehouden met geloven, zoals Jezus van Nazareth dat heeft voorgeleefd.

Maar het gaat ook om doen. Hoe kunnen we goed doen als Jezus? Daartoe hebben de jongeren besloten om geld in te zamelen ten bate van het project Blue Ribbon.

Sheraya Scholma, Nina Kikkert, Huy Nguyen, Tri Nuygen, Richard Stam en Thomas Tran zullen op 8 april het vormsel doen in de Salvator-Maria kerk samen met 13 jongeren van de Salvator-Maria- en H.Nicolaas-gemeenschap. Een gezamenlijke vormselviering van de Hildegard von Bingen-parochie.

Onze klarinettist Chris van Wissen begeleidde bij het zingen van de liederen. Thomas las ons voor uit het projectboek 'Hem achterna'. Een tekst over wie Jezus is, met aan het eind de constatering: Zoon van God. Peter preekte over de middenweg, die Jezus koos. Geen discussies over wat wel en niet goed is, maar keer uw vijand de andere wang toe als hij slaat of heb uw vijand lief. En doe aan zelfonderzoek en leef vanuit dat wat je hart je ingeeft. Ga Hem achterna. Uitgesproken in de geloofsbelijdenis, die zegt dat God liefde is en meelijdt met onze ellende, dat zijn Zoon ons vergeving en vriendschap leert en dat Gods Geest onze zachte krachten versterkt.

Tri, Nina en Richard lazen de voorbeden en na het tafelgebed en de communie was het de beurt aan Sheraya. Zij vertelde ons iets over het prostaatankerproject Blue Ribbon, dat bekendheid moet krijgen en dat bij mannen wat uit het verdomhoekje moet. Daar had ze meteen haar best voor gedaan! De prijs van de gemaakte lekkernijen was 1 à 2 euro per stuk, maar meer mag natuurlijk altijd! Na het slotlied 'Waar mensen keren tot elkander' werd er volop gekocht door de aanwezigen.

Thomas was zo door zijn bapao broodjes heen! Ook de samosa-hapjes, wafels, theelichten, appeltaart en groenteflappen vonden gretig aftrek. Pastor Peter Vos verkocht zijn zelfgemaakte cake aan de hoogste bieder.

Na de verkoop telden we het mooie bedrag van € 317.45 voor Blue Ribbon!!! Gesterkt en tevreden gingen we naar huis.

Het sacrament van het vormsel wordt vrijdagavond om 19.00 u. door Mgr. G. de Korte toegediend aan 23 jongeren in de Salvator-Maria kerk (aan de Van.Iddekingeweg hoek Van.Starkenborgstraat).

Ineke Siersema



KOPIJ Walfriedparochie bestemd voor ROTONDE

Voor het volgende nummer van **Rotonde (periode 1 mei t/m 4 juni 2016)** dient u de kopij **uiterlijk vrijdag 15 april 2016** ingeleverd te hebben per e-mail: kopijwalfried@gmail.com