

Onderwerp	zondag 24 juni
Van	Jan Wilts
Aan	
Verzonden	maandag 18 juni 2018 17:48

Nieuwsbrief Damsterboord – zondag 24 juni: 30 jaar INLIA

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Dertig jaar geleden werd door een aantal kerken het “Charter van Groningen” getekend waarin kerken uit binnen- en buitenland zich verplichtten aandacht vrij te maken voor vluchtelingen met en zonder papieren. Stichting INLIA, gevestigd in Groningen, ondersteunt kerken en geloofsgemeenschappen bij de uitvoering van het Charter. Dat gebeurt nu al 30 jaar en onze kerkelijke gemeente, Damsterboord, is daar in al die jaren nauw bij betrokken geweest. Komende zondag, 24 juni, is er een internationale kerkdienst in de Martinikerk om stil te staan bij wat INLA doet en vooral bij het lot van vluchtelingen.

Daarom passen we komende zondag onze eigen kerkdienst aan. Om 10.00 uur is er een ochtendgebed van ongeveer een half uur. In dat ochtendgebed zullen we voor de laatste keer onze estafettekaars ontsteken. De diakenen zullen hem meenemen naar de Martinikerk. Wie wil, heeft na het ochtendgebed (en eventueel een kop koffie) gelegenheid om naar de Martinikerk te gaan om de bijzondere viering bij te wonen. Voor wie op de fiets gaat: we kunnen samen fietsen, vertrek rond kwart voor elf; met de bus kan ook: 11.02 vanaf halte Mooiland (8 minuten lopen vanaf de Stefanuskerk). De dienst in de Martinikerk begint om 11.30 uur. En uiteraard kunt u ook alleen het ochtendgebed bijwonen. Ook daarin zal aandacht zijn voor wie vlucht.

Behalve op zondag 24 juni, biedt INLIA ook op zaterdag 23 en vrijdag 22 juni een programma aan. Op vrijdag is er een boottocht met een vluchtelingenboot in de diepen en op zaterdag vindt onder meer de uitreiking van de “levende steen” plaats in de Martinikerk en ook kunt u aanzitten aan een maaltijd. Voor meer informatie: <http://www.inlia.nl/nl/informatiepagina-s/volledig-programma-30-jaar-charter-van-groningen> Daar ontdekt u ook wel hoe u zich voor de maaltijd op zaterdag op kunt geven.

Graag tot ziens en een hartelijke groet voor u allen, mede namens de werkgroepen diakonie en eredienst, ds Jan Wilts.

Dit is de 62^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)