

Onderwerp	Thema-avonden 2018; filmavond 31 januari
Van	Jan Wilts
Aan	
Verzonden	dinsdag 23 januari 2018 12:33

Nieuwsbrief Damsterboord – thema-avonden; filmavond 31 januari

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

woensdag 31 januari 2018 om 19.30 uur in Kerkenheem – film “La tête haute”;

Het wordt al weer een beetje een traditie. Binnen de regelmatig georganiseerde thema-avonden starten we het thema met een film. Dit seizoen is dat de film La tête haute. Een indrukwekkende en actuele film die we eerder met de gesprekskring Engelbert bekeken.

De jonge rebelse tiener Malony is een tikkende tijdbom. Zijn moeder is op veel te jonge leeftijd zwanger van hem geworden en gedraagt zich zelf nog als een onverantwoordelijk kind. Er is geen land te bezeilen met de ontspoorde tiener die door zijn opvliegende gedrag al te veel gerechtsgebouwen en jeugdinstellingen van binnen heeft gezien. Rechter Florence Blaque geeft niet op en stopt Malony in een streng intermaat. Het valt te bezien of er ooit nog eens iets terecht zal komen van de jongen, want hij gaat zelfs onder de stevige begeleiding in de faciliteit vrolijk door met rotzooi trappen Vechtpartijen, joyrijden en andere misdragingen zijn aan de orde van de dag. Begeleider Yann heeft er een dagtaak aan. Maar met lieve timide meisjes weet Malony zich geen raad.

Meer informatie: <https://www.vpro.nl/cinema/films/film~11469999~la-t%C3%AAtte-haute~.html>

programma

vanaf 19.00 uur: inloop

19.30 uur: aanvang film (met korte pauze)

21.30 uur, napraten over de film

als u vervoer naar Kerkenheem nodig hebt, kunt u contact opnemen met Annie van Dam,

a_van_dam@hotmail.com.

seizoensthema “een veilige samenleving?”

Jaarlijks organiseert de Protestantse Gemeente Damsterboord een serie avonden rondom een thema van maatschappelijk belang.

Voor dit seizoen hebben we gekozen voor het thema: “Een veilige samenleving?”

In een drietal avonden stellen we het thema nader aan de orde.

De eerste avond is de filmavond op 31 januari (La tête haute).

De tweede avond is op donderdag 15 maart; in een lezing geeft prof dr Rick Benjamins een theologisch-filosofische reflectie op het verlangen naar een veilige samenleving (<https://www.rug.nl/staff/h.s.benjamins/>). In Kerkenheem.

Op woensdag 11 april sluiten we de serie in wijkcentrum Het Dok met een theateravond in samenwerking met vmbo-school De Kluiverboom. We zetten de goede samenwerking met theatergezelschap Improsa dan voort (<http://improsa.nl/onze-diensten/theater/>).

Maar eerst wordt het nog zondag.

We horen een lezing uit het begin van Marcus, Marcus 1, 21-28 over de uitwerping van een demon. Het lijkt bij Marcus wel alsof Jezus wil dat er niet teveel over hem bekend wordt. We horen daar de ontroerende woorden van de moeder van Simson bij, als een onbekende haar leven een wending geeft (Rechters 13, 6 en 7). In de overweging zal ik iets vertellen over het eigen karakter van het Marcusevangelie waaruit in dit liturgisch jaar de hoofdlezingen gekozen worden en ingaan op dat ‘niet bekend willen worden’. Na de gebeden scharen we ons rond de tafel en delen brood en wijn,

namens kerkenraad en thema-avondencommissie,

ds Jan Wilts.

Dit is de 54^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)