

Nieuwsbrief Damsterboord – “voltooid leven”

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

Eén van de onderwerpen die in pastorale en andere gesprekken geregeld aan de orde zijn, is het onderwerp “voltooid leven”. En ook de televisie, de krant doen verslag van het politieke debat, artsen en ethici schrijven opiniestukken.

In deze maand, januari, zijn er drie momenten waarop we met elkaar dit onderwerp in kerkelijke kring willen verkennen. Telkens is het uitgangspunt: en open en eerlijke houding met respect voor het verschil. Het is een stevig onderwerp om het jaar te beginnen, dat realiseren we ons, tegelijk vinden we het belangrijk, juist in kerkelijk verband ook met elkaar in gesprek te raken hierover.

Die drie momenten zijn

1. morgen (dat is al gauw!), zondag 7 januari, om 10.00 uur in de Emmaüskerk. De projectgroep oecumene heeft de dienst voorbereid. Centraal staat de lofzang van Simeon uit het Bijbelboek Lucas. De oude Simeon spreekt zijn bereidheid, misschien zijn wens, om te sterven uit als hij het kind dat met kerst geboren is en heil voor de wereld betekent, heeft gezien. In de dienst volgen we de gebruikelijke liturgie. Na de dienst kunnen we uiteraard met elkaar van gedachten wisselen; maar meer ruimte voor onderling gesprek is er ...
2. op woensdag 10 januari; van 20.15 uur tot 22.00 uur in Kerkenheem. Na een korte inleiding gaan we in groepjes uiteen van ongeveer 7 à 8 personen. Elk groep krijgt een gespreksleider. De gespreksleiders zijn inmiddels aangezocht en hebben zich voorbereid. Deze gespreksavond is een avond in het programma van de “gespreksgroep Kerkenheem” en staat deze keer open voor alle belangstellenden. Als u vervoer zoekt naar Kerkenheem, kunt u contact opnemen met Annie van Dam, a_van_dam@hotmail.com
3. woensdag 24 januari is er een debatavond in Immanuelkerk van 18.30 uur tot 20.30 uur – dit is een initiatief vanuit de Immanuelkerk voor de hele stad. U dient zich hiervoor aan te melden. Uit de folder:

De Immanuelkerk organiseert een stadsbreed debat over dit onderwerp op

woensdagavond 24 januari van 18.30 tot uiterlijk 20.30 uur.

Voor wie wil is er demogelijkheid vooraf soep en brood te eten vanaf 17.30 uur. Toegang 5 euro, inclusief de soep en een drankje na.

Graag vooraf opgeven bij: debat@immanuelkerk-groningen.nl.

Wie soep wil mee eten graag aanmelden voor maandag 22 januari.

Ik stuur de folder ook mee als bijlage.

Tot morgen! Wij beginnen dan de dienst met wensen van heil en zegen aan elkaar. En als u er niet bij bent morgen, dan vanaf deze plek:

heil en zegen voor u en de uwen in het nieuwe jaar 2018,

mende namens de werkgroep pastoraat

ds Jan Wilts.

Dit is de 53^e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)