

# Nieuwsbrief Damsterboord – vooruitblik kerkdiensten september

Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.

## 1. oecumenische dienst van 3 september: 10.00 uur

Per 1 januari 2017 is de V(ereniging) v(an) K(erken) te L(ewenborg en omstreken), de VVKL, opgehouden te bestaan. Alle taken zijn overgenomen door het besturenoverleg van de Walfriedgemeenschap en Damsterboord. U hebt hierover kunnen lezen in KerkinStad; nadere berichtgeving hierover volgt nog via de Rotonde. DE VVKL is van groot betekenis geweest voor het samenwerken van kerken in Lewenborg. Maar de tijden zijn veranderd en dat vraagt ook om een andere organisatie. In de eerste oecumenische dienst na de zomer willen we stilstaan bij de betekenis die de VVKL gehad heeft. Die dienst is op **zondag 3 september**, om **10.00 uur** in de Emmaüskerk. Voorgangers in deze dienst zijn pastor Hilda van Schalkwijk en ds Jan Wilts. De dienst wordt voorbereid met een groep parochianen en gemeenteleden samen.

## 2. lezingen

In de vorige zomer heb ik een begin gemaakt met doorgaande lezing uit Prediker. In deze dienst pakken we de draad weer op bij waar we gebleven waren in Prediker 3. Het zomerrooster ziet er zo uit:

**zondag 27 augustus:** Prediker 3, 16-22. Daar staat iets intrigerends en actueels over de verhouding tussen mensen en dieren. Waar zijn ze verschillend, waar gelijkwaardig? Uit Matthéüs de klassieke lezing voor deze zomerdag uit hoofdstuk 16: vers 24-28, over het loslaten, het afstand doen, misschien ook van vermeende voorrechten in de schepping.

**zondag 10 september:** Prediker 4, 7-12 over wie de ene mens voor de ander kan zijn, twee zijn sterker dan één. Die relatie behelst ook het vastlopen en opnieuw kunnen beginnen, zo vormt Prediker een mooi tweeluik met de zondagslezing uit Matthéüs 18, 15-20.

**zondag 17 september:** Prediker 4, 17- 5, 6 over de beweging van mens naar God. Wat is het: de tempel van God te betreden, hoe doe je dat, wie kun je voor God zijn? Waar staat die tempel trouwens, is dat een kerk, of is dat misschien wel het leven zelf? Wat doet het met je het heilige te betreden?. Daar werpt ook de gelijkenis uit Matthéüs 18, 21-35 een licht op.

Deze drie diensten worden gehouden in de Stefanuskerk, aanvang telkens 10.00 uur.

## 3. vredesdienst

Op **zondag 24 september** vieren we de vredesdag samen met de Pepergasthuisgemeente. We beginnen op twee plekken met een kerkdienst: in de Pepergasthuiskerk en in de Stefanuskerk. Van daaruit maken we een vredeswandeling naar elkaar toe. Daarna zullen beide gemeenschappen elkaar in een agapemaaltijd ontmoeten in Kerkenheem, afgesloten met een gezamenlijke muzikale viering in de Stefanuskerk. Het complete programma voor deze zondag vindt u op de website.

## 4. oogstdienst

De oogstdienst is dit jaar op **zondag 15 oktober** in de Stefanuskerk.

## 5. website

Alle laatste nieuwsberichten vindt u op onze website: [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl). Ga er eens kijken.

graag tot ziens in één van onze kerkdiensten of op een ander moment, namens de kerkenraad, ds Jan Wilts.

Dit is de 46<sup>e</sup> nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.

Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)