

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

orde voor de dienst van Schrift en Tafel op zondag 10 september 2017,
12^e van de zomer
in de Stefanuskerk te Noorddijk

voorganger: ds. Jan Wilts
organist: Tymen Jan Bronda
cantor: Helmer Roelofs
ouderling van dienst: Henk Heidekamp
diaken: Ineke Koster

INTREDE

aansteken tafelkaarsen

moment van stilte

groet en bemoediging [*wie kan, gaat staan*]

V: De HEER zal bij u zijn

A: De HEER zal u bewaren.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen.

eerste lied, psalm 119

cantor: antifoon:

Heer, verheerlijk uw Naam

en doe ons naar uw grote barmhartigheid. (Daniël 3: 42-43)

allen: "Welzalig wie de rechte wegen gaan", Liedboek nr. 119- 40, 42

cantor: antifoon

[hierna: allen gaan zitten]

kyrië & gloria "U alle eer" ,Liedboek nr. 299E

lied [voor de kinderen vertrekken]

Em Bm Em C Em B
Voor we gaan, voor we gaan ste - ken wij een kaars - je aan.

Em C G C Em Am D
Laat het licht maar stra - len o - ver de ver - ha - len

Em G Am B Em G
en de lied - jes die wij zin - gen, o - ver al - le

C D G D⁷ G
mooi - e din - gen die be - staan.

DE SCHRIFTEN

gebed bij de opening van de Schriften [gezongen]

“Open ons en raak ons aan”, Liedboek nr. 336

lezing uit het oude testament, Prediker 4, 1-12

lied “Alleen te leven om te zwoegen”, Liedboek nr. 720

cantor: 1 en 3; allen: 2, 4 en 5

lezing uit het nieuwe testament, Matthéüs 18, 15-20

[wie kan, gaat staan]

Acclamatie “Op de berg”, Liedboek nr. 339D

[hierna: allen gaan zitten]

uitleg en verkondiging

orgelspel

[kinderen komen terug]

DE MAALTIJD VAN DE HEER

toelichting van de diakonie

inzameling van de gaven

diakonie: werelddiakonaat

kerk: missionair werk PKN

gebeden

dankgebed

voorbeden

stil gebed

lied bij de tafel “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”, Liedboek nr. 992

nodiging

tafelgebed

V: De Heer zij met u!

A: en met uw geest

V: Verheft uw harten

A: Wij zijn met ons hart bij de HEER

V: Zegenen wij de HEER onze God

A: Hem zegenen wij dank.

V: Aanvaard, Vader, wat wij U aanbieden.

Het is alles van U en uit uw hand ontvingen wij het:

A: Dank zij God!

V: Brood en wijn, vruchten van wat onze hand vond om te doen.

Aanvaard het als onze gave, die onze dank uitspreekt,

mét ons gebed, dat zingt, hoe wij naar uw Koninkrijk verlangen.

A: Dank zij God!

V: Al wat we hier aan tafel brengen

geef het Uw zegen, geef het uw Geest.

A: Geef het Uw zegen, geef het uw Geest!

V: Dan wordt hierin het leven van uw Zoon gedeeld,

met allen die hier staan én met allen die verre zijn.

A: Gezegend bent U, eeuwige God,

Heer van hemel en aarde,

die het brood uit de aarde laat groeien.

V: Het brood gaat rond en spreekt van Hem,

zo deelt Hij zich uit en stilt onze honger – dat wij leven!

A: Wij gedenken Zijn leven, Zijn dood, Zijn opstaan!

A: Gezegend bent U, eeuwige God,

Heer van hemel en aarde,

die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen.

V: De beker gaat rond en spreekt van Hem:

gerijpt is Hij als vrucht van de wijnstok,
en geogst en gedeeld is Hij – dat wij leven!

A: Wij gedenken Zijn leven, Zijn dood, Zijn opstaan!

V: Gezegend die daar komt met de Naam van de Heer

A: Hosanna, de Zoon van David!

V: Dat Hij nu hier één met ons wordt, wij zijn lichaam.

Kom, Heer Jezus!

A: Maranatha!

[tafelgebed van S.L.S. de Vries, Bij Gelegenheid I]

onzevader

vredegroet

V: De vrede van de Heer zij altijd met U

A: En met uw geest

V: wenst elkaar de vrede

[allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede toe]

communio

ZENDING EN ZEGEN

slotlied “Tijd van vloek en tijd van zegen”, Liedboek nr. 845

[wie kan, gaat staan]

zegen beantwoord met A: Amen

MEDEDELINGEN

na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom

keuzelied

In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer hebben we in een beziningsronde elkaar verteld welk lied uit het Liedboek ons persoonlijk raakt. De komende weken zullen we telkens één van die liederen zingen.

Vandaag is dat lied 992.

kerkdiensten

Het zomerrooster over Prediker vervolgen we:

zondag 10 september: Prediker 4, 7-12 over wie de ene mens voor de ander kan zijn, twee zijn sterker dan één. Die relatie behelst ook het vastlopen en opnieuw kunnen beginnen, zo vormt Prediker een mooi tweeluik met de zondagslezing uit Mattheüs 18, 15-20.

zondag 17 september Prediker 4, 17- 5, 6 over de beweging van mens naar God. Wat is het de tempel van God te betreden, hoe doe je dat, wie kun je voor God zijn? Wat doet het met je. Daar werpt ook de gelijkenis uit Mattheüs 18, 21-35 een licht op.

zondag 24 september, vredeszondag

gespreksgroepen: zie Rotonde en website