

Kerken dag Ring Groningen 12 oktober 2019

1 mei 2018 is de Protestantse Kerk Nederland gereorganiseerd. Zo ook de classis structuur. De negen classes in Groningen en Drenthe zijn samengevoegd tot een. Dat is voor onderling contact tussen gemeenten natuurlijk wel erg letterlijk en figuurlijk 'afstandelijk'. Daarom werden 'ringen' opgericht om, in kerkordetaal, 'gestalte te geven aan de verantwoordelijkheid van kerkelijke gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten'. De oorspronkelijke negen classes zijn daarvoor omgedoopt tot ringen, een plek van ontmoeten in plaats van een vergaderen.

De ring Groningen bestaat uit zestien (wijk)gemeenten en twee werkgemeenschappen van predikanten. Globaal het gebied van de stad en het gebied Gorecht (Hoogezand-Sappemeer e.o.).

Vorig jaar was de eerste ontmoetingsdag (kerken dag) voor de gemeenteleden en predikanten georganiseerd in Zuidbroek. Het thema van die dag was heel toepasselijk, 'verbinding'.

Dit jaar is de PGG aan de beurt. De PGG is gastheer op 12 oktober 2019 in de Immanuelkerk.

Als thema hebben wij gekozen 'De kerk naar buiten'.

De kerk is zoveel meer dan het stereotiep 'een kerkdienst verzorgt door een predikant op zondag'.

Zelfs sommige kerkleden meten het 'succes' van 'de kerk' enkel door te kijken naar hoe vol de kerk zit op zondag!

In de PGG gebeurt zoveel meer....

Het programma van de dag is:

9.30 – 11.00 Bezoek aan de 'Bed-Bad-Brood'-voorziening van INLIA in Groningen.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.

INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

We bezoeken twee locaties, het voormalig Formule-1 hotel en de 'Bed-Bad-Brood'-boot Amanpuri in de nabijheid van het hotel in het Eemskanaal.

11.30 – 12.00 Ontvangst door de PGG en de wijkgemeente Groningen-zuid in de Immanuelkerk, Het is mogelijk uw kerken dag hier op dit moment te beginnen.

12.00 – 12.30 Uitvaartbegeleiding door vrijwilligers. Uitleg over dit initiatief door ds Alberte van Ess, predikante van wijkgemeente De Bron, Groningen-Noordoost.

12.30 – 13.30 Lunch.

13.30 – 14.30 Mijmerwandeling o.l.v. ds Anita Akkerman, predikante van de Immanuelkerk wijkgemeente Groningen-Zuid. (Een paraplu mee voor als het wat regent...?)

14.30 – 16.00 Koffie/thee met aansluitend een presentatie over de transitie van De Fontein 'van Wijk kerk naar Buurtkerk' door mevr D.van Dommelen preses van wijkgemeente De Fontein Groningen-Noord.

16.00 – 16.30 Eventuele mededelingen van de Stuurgroep Ring Groningen en een afsluitend liturgisch moment door respectievelijk dhr. Klaas de Vries en ds Anita Akkerman.

De start is dus om 9.30 uur op de Bed-Bad- Brood locatie voormalig Formule-1-hotel Helsinkistraat 2, 9723 BD Groningen.

Of om 11.30 uur in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, 9728 GP Groningen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opgave is nodig, en mogelijk t/m 5 oktober bij: emmeisner53@gmail.com

Het belangrijk bij aanmelding duidelijk aan te geven of u start bij de Bed-Bad- Brood locatie dan wel in de Immanuelkerk.

Kor Keegstra en Koos Meisner (preses Algemene Kerkenraad PGG).