

# PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

## GESPREKSGROEPEN SEIZOEN 2018-2019

Komend seizoen is er een gevarieerd aanbod van gespreksgroepen en losse gespreksavonden. In deze folder vindt u gegevens over zes gespreksgroepen en over twee losse (eenmalige) gespreksavonden.

De zes gespreksgroepen zijn:

- \* **gespreksgroep Kerkenheem**, een gespreksgroep over de waarden dieer in ons leven toe doen (blz 2)
- \* **Bijbelkring Emmaüskerk**, een gespreksgroep over de verbinding tussen Bijbel en leven (blz 3)
- \* **“een goed gesprek”**, gesprekskring in Het Dok voor mensen ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond (blz 4)
- \* **gesprekskring Engelbert**, voor inwoners van de MEER-dorpen (blz 5)
- \* **gesprekskring 't Roer**, voor mensen met een verstandelijke beperking (blz 5)
- \* **pubereetgroep**, voor brug- en tweedeklassers (blz 5)

De twee eenmalige gespreksavonden hebben als onderwerp

- \* **de toekomst van onze kerkelijke gemeente** (blz 6)
- \* **Franciscus van Assisi en paus Franciscus** (blz 7)

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Graag tot ziens.

namens de werkgroep pastoraat,  
Annie van Dam en Jan Wilts.

# I. Gespreksgroepen

## > **Gespreksgroep Kerkenheem**

*een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in ons leven*

Waar gaan we voor, wat vinden we belangrijk, welke vragen houden ons bezig en hoe denken anderen daarover? Welke waarden staan voorop, en hoe hangen die samen met geloven?

Na het laatste seizoen is er een grondige evaluatie geweest. Natuurlijk worden er in die evaluatie verschillende accenten gelegd. We denken dat we ze met de volgende opzet voor een groot deel kunnen verbinden. We beginnen met één groep voor alle leeftijden. Als er voldoende aanmeldingen zijn om er twee groepen van te maken, zullen in overleg met de deelnemers kijken wat er mogelijk is.

Dan het onderwerp. De laatste jaren is er binnen en buiten de kerken veel aandacht voor de waarde van “**compassie**”. Deze waarde, compassie, zal het komend seizoen de rode draad worden. Compassie staat voor “meeleven met, betrokken zijn, met hartstocht leven”. Dat heeft te maken met veel van ons leven; met werk, met relaties, met prioriteiten, met onze vrije tijd ook. Compassie met een ander, compassie met je “zelf”, je ziel en lichaam. Vanuit die verschillende invalshoeken zullen we er ook naar kijken. Elke keer wat anders.

Compassie heeft ook een diepe religieuze kern die alle grote godsdiensten warm houdt. Die komen we vast wel op het spoor, ook in onze eigen geloofsbeleving.

In de regel zal ik zorgen voor een krantenstukje, iets uit een boek, van maximaal 2 pagina's. En wie zelf iets in wil brengen is van harte welkom om dat te doen! Daarom liggen de verschillende invalshoeken nog niet vast. We ontdekken dat gaandeweg wel.

De eerste keer van dit seizoen is op **woensdag 17 oktober**, van 20.15-21.45 uur in Kerkenheem; (daarna op dezelfde tijd en plaats op de woensdagen 21 november; 12 december; 16 januari; 20 februari en 20 maart).

Ds. Jan Wilts leidt deze kring.

opgave gewenst: [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl) ; tel 050.2808863

## > **Bijbelkring Emmaüskerk**

*een gesprekskring waarin Bijbelverhalen al luisterend naar en pratend met elkaar met ons eigen leven verbonden worden*

Dit seizoen vormen gelijkenissen van Jezus onze bron. Ds Bernard Luttkhuis schreef er een boekje over, speciaal voor gespreksgroepen. Dat boekje heet: "Tien beelden van hoop, bemoediging en troost". Het is aan te raden dat wie mee wil doen, over dit boekje kan beschikken.

U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Als u nog niet eerder meedeed, kom gerust een keer kijken.

De eerste keer van dit seizoen is op **woensdag 17 oktober**, van 11-12.30 in de Emmaüskerk; (daarna op dezelfde tijd en plaats op de woensdagen 21 november; 12 december; 16 januari; 20 februari en 20 maart).

De kring staat onder leiding van ds. Jan Wilts.

Gegevens boekje: schrijver: Bernard Luttkhuis; titel: Tien beelden van hoop, bemoediging en troost; isbn 9789023970835; prijs € 8,90.

opgave gewenst: [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl); tel: 050.2808863

## > “tijd voor een goed gesprek”, (in het Dok) *voor inwoners van Lewenburg, Ulgersmaborg en omgeving*

Deze gesprekskring is nieuw. De kring heeft een plaats gekregen in het cursusaanbod van het Dok. Vrouwencentrum De Boei is zo gastvrij de huiskamer voor ons open te stellen.

Wat is dat - een goed gesprek?

- \* een gesprek met inhoud: over wat ons ter harte gaat in de maatschappij of het leven
- \* een gesprek met aandacht: daar hoort luisteren bij en ook elkaar uit laten spreken
- \* een gesprek met tijd: tijd om je gedachten onder woorden te brengen
- \* een gesprek met respect: respect voor ieders inbreng
- \* een gesprek met humor: zonder humor geen goed gesprek

En waar gaat dat over - een goed gesprek? Over wat ons bezighoudt:

- \* ontwikkelingen in de samenleving. Je leest erover in de krant, je volgt het nieuws. Maar hoe kijk je er tegenaan - een gesprek helpt om dat te ontdekken.
- \* andere onderwerpen, een column uit de krant, iets uit een interview wat aan het denken zet, een foto, een Youtubefilmpje.

En wie kunnen er dan meedoen?

- \* bewoners van Lewenburg en Ulgersmaborg en wat daarnaast ligt
- \* krantenlezers en krantenbezorgers, nieuwskijkers en appers
- \* ijverige mensen en minder ijverige mensen
- \* mensen die bijna alles weten en mensen die bijna niets weten
- \* mensen die willen luisteren en mensen die willen praten; beide is ook mooi
- \* mensen die aan zichzelf niet genoeg hebben

Hoe vaak en met wie?

- \* we beginnen met drie keer, op woensdagavond in de Boei:  
**3 oktober**, 31 oktober en 28 november
- \* gespreksonderwerpen kiezen we in onderling overleg
- \* gespreksleider is ds Jan Wilts.

Kosten : € 0,- per keer

Opgave : via [www.wijkcentrumhetdok.nl](http://www.wijkcentrumhetdok.nl)

of via [info@wijkcentrumhetdok.nl](mailto:info@wijkcentrumhetdok.nl)

## > **Gesprekskring Engelbert**

*voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving*

De gesprekskring Engelbert is een kring waarin zowel mensen met als zonder kerkelijke achtergrond zich thuis voelen. Wat hen bindt is dat ze het fijn vinden af en toe een goed inhoudelijk gesprek te voeren met elkaar. Meestal is dat een onderwerp dat één van ons bezighoudt: iets uit de politiek of de actualiteit, een gesprek over een boek. Één of twee keer per jaar kijken we samen naar een film en praten daarover na.

Deed u nog niet mee? Kom gerust eens een keer proberen. De koffie en de thee staan klaar!

Vanaf **10 oktober**- ongeveer eens per maand op woensdagmiddag in de huiskamer van Spoorheem; vanaf 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.  
gastheer: Ali Knollema,; gespreksleider: ds Jan Wilts  
opgave niet nodig

## > **Samenkring 't Roer**

*voor mensen met een verstandelijke beperking*

Een gezellige kring waarin we verhalen uitwisselen, een spel doen, een Bijbelverhaal horen en natuurlijk ook met elkaar lachen!

Eens in de maand op woensdagavond van 19.00 - 19.45  
start: **5 september**

leiding: Lizette Gemmink, Christina Huisman en ds Jan Wilts  
opgave bij Lizette Gemmink [gemminklm@gmail.com](mailto:gemminklm@gmail.com)

## > **Pubereetgroep**

*voor brug- en tweedeklassers*

De pubereetgroep komt een paar keer per jaar bij elkaar. We koken dan samen en eten dat natuurlijk ook samen, afwisselend bij Joke Smit of Jan Wilts thuis. En tussendoor aan tafel praten we over dingen die ons bezighouden, van school, of thuis of wat ook. De tijd: zondagavond van half zes tot een uur of acht. Eind september of begin oktober starten we weer. De precieze datum weten we nog niet. Heb je belangstelling, stuur dan even een mailtje aan Joke Smit: [jokejelle@ziggo.nl](mailto:jokejelle@ziggo.nl) of Jan Wilts [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl)

## II. Losse gespreksavonden

*De gegevens van twee losse gespreksavond zijn bekend. U vindt ze hieronder. Later in het seizoen worden de dat van andere avonden bekendgemaakt.*

### > meepraten over de toekomst van Damsterboord

*Bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze gemeente, hetzij in een actieve rol, hetzij op kleine of grotere afstand.*

Het zal u niet ontgaan zijn dat de toekomst van Damsterboord al dit hele jaar een vast agendapunt is op de kerkenraadsvergaderingen. Ook hebt u kunnen lezen dat er twee voorgesprekken zijn geweest met een aantal gemeenteleden. Inmiddels hebben we ook via een enquête naar uw ideeën gevraagd. Op dit moment brengen we de resultaten daarvan in kaart.

We zijn nu aangekomen bij de volgende stap, we willen met u in gesprek. Daarbij zijn de uitkomsten van eerdere gesprekken en de enquête het uitgangspunt. Het is de bedoeling om in groepjes van maximaal 8 mensen met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente onder leiding van een gespreksleider.

We nodigen u van harte uit om met ons hierover in gesprek te gaan.

U kunt zich aanmelden voor één van de volgende data:

waar	wanneer	hoe laat
Kerkenheem	maandagavond 24 september	inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur gesprekken vanaf 20.00 uur tot 21.45 uur
Emmaüskerk	dinsdagmiddag 25 september	inloop met koffie en thee vanaf 14.45 uur gesprekken vanaf 20.00 uur tot 16.45 uur
Kerkenheem	woensdagavond 26 september	inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur gesprekken vanaf 20.00 uur tot 21.45 uur

Wilt u zich opgeven, hebt u vervoer nodig of wilt u meer informatie neem dan contact op met:

Dennis van der Laan: [scriba@damsterboord.nl](mailto:scriba@damsterboord.nl) of

Annie van Dam: [a\\_van\\_dam@hotmail.com](mailto:a_van_dam@hotmail.com), tel.nr.: 050 5420487

## > Franciscus en Franciscus - oecumenische avond 4 oktober 2018

*over Franciscus van Assisi en paus Franciscus*

**Franciscus van Assisi**, prediker van armoede, die voor de vogels preekt als de mensen weigeren te luisteren, is een beroemde heilige. Hij stierf op 3 oktober 1226. Zijn naamdag is een dag later, zo gaat dat met heiligen en wel op 4 oktober. Dierendag! Jazeker, Franciscus had een goede band met ze. Hij had oog voor het wonder van de schepping. Daarom valt dierendag op zijn naamdag.

**Franciscus, paus te Rome** sinds 2013. Zijn eigen naam luidt Jorge Mario Bergoglio. Zijn pausnaam Franciscus. Daarmee wil hij uitdrukkelijk zijn pausschap in het teken van eenvoud en soberheid stellen. De eerste rondzendbrief voor de kerk ging over de aandacht voor milieu en schepping. Die brief heet 'laudato si' (geprezen zijt gij) naar de aanhef van het zonnelied dat die andere Franciscus dichtte.

We laten u graag kennismaken met deze beide Franciscussen. Zij hebben iets te melden dat ons allen raken kan, waar wij ook vandaan komen. En wanneer kunnen we dat beter doen dan op 4 oktober?

We nodigen u van harte uit voor een gespreks- en ontmoetingsavond op 4 oktober in de Emmaüskerk. Franciscus van Assisi zal present zijn met en paar korte stukjes uit zijn legende en uiteraard met de prachtige fresco's die Giotto aan hem wijdde in de basiliek van Assisi. Zo kunnen we hem wat beter leren kennen.

Paus Franciscus zal spreken uit zijn rondzendbrief. We lezen daaruit en bespreken met elkaar wat het ons te zeggen geeft. We eindigen de avond met een paar prikkelende stellingen.

### **op een rij**

wat	oecumenische gespreksavond
onderwerp	milieu, klimaat en eerbied voor de schepping - Franciscus en Franciscus
waar	Emmaüskerk
wanneer	donderdag 4 oktober, 19.30-21.30
opgave	indien mogelijk bij Hilda van Schalkwijk: <a href="mailto:h.van.schalkwijk@home.nl">h.van.schalkwijk@home.nl</a> Jan Wilts: <a href="mailto:janwilts@damsterboord.nl">janwilts@damsterboord.nl</a>