

uitnodiging

Kinderspeelmiddag Noorddijk

Op zaterdagmiddag 5 november organiseert de protestantse gemeente Damsterboord een kinderspeelmiddag.

Kinderen en hun ouder(s) zijn van harte welkom bij de mooie oude Stefanuskerk van Noorddijk en het naastgelegen kerkelijk centrum Kerkenheem.

Voor de kinderen is er van alles te doen, zoals stoepkrijten, voetballen, knutselen en zelfs ouderwets koekhapen.

Er is oppas voor de allerjongsten en er is een speciale ruimte voor een babydutje aanwezig.



Deze middag is bedoeld voor kinderen en zeker ook voor hun ouders. Voor de ouders is er de mogelijkheid om kennis te maken met andere (jonge) ouders. We kunnen ervaringen uitwisselen.



En we hebben nog een doel. Dat is om met elkaar te overleggen wat Damsterboord voor jullie kan betekenen.

Damsterboord is een kerkelijke gemeente. Misschien heb je zelf geen kerkelijke achtergrond, maar heb je wel vragen bij de opvoeding van je kind.

Vragen zoals: welke waarden leven we onze kinderen voor; hoe kunnen we ze met respect voor anderen grootbrengen en ook: welke rol speelt geloven?

Kinderen kunnen vragen 'wie is God?', of 'waar is opa die is overleden' of 'wie heeft de zon gemaakt?'; pubers vragen waarom er zoveel dingen fout gaan.

Pasklare antwoorden op die vragen hebben wij ook niet. We geloven wel dat het ons kan helpen samen met andere ouders in gesprek te gaan en van elkaars ervaringen wat op te steken. Die ruimte willen we van harte maken, we vinden dat dat bij de taak hoort die een kerk heeft. Of je nou lid bent of niet.



[© www.sclera.be]

**Kortom: interesse? we vinden het fijn als je je opgeeft!
Wil je dat doen voor 31 oktober?**

(Als je wel belangstelling hebt, maar op deze datum niet kunt, laat het ons dan ook weten.)

*Marjolein Wildeboer
Jan Wilts*

Wat: kinderspeelmiddag en kennismaking Damsterboord
Waar: Kerkenheem/Stefanuskerk, Noorddijkerweg 12
[Kerkenheem is bereikbaar via de oprit van de Stefanuskerk; parkeren kan op de Parkeerplaats P van het Bevrijdingsbos, t.o. Noorddijkerweg 18]
Datum en Tijd: zaterdag 5 november van 15:00-17:00u
Opgave: Marjolein Wildeboer, marjolein_wildeboer@hotmail.com
ds Jan Wilts, janwilts@damsterboord.nl
Kosten: gratis. Er is drinken en wat lekkers!

Damsterboord hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

