

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 47, NR. 4

1 april t/m 5 mei 2018



ROTONDE

De Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260
Tini van Rein 06-34948601

e-mailadres: rotondevvkl@hotmail.com

Overige redactieleden: Lucia Driessen en Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260

e-mailadres: admrotonde@live.nl

Banknr. NL23INGB0003632644 t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o.
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: D.G. van der Laan, Orchideestraat 154, 9731GM 571 0239
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

BANK DIACONIE: NL28INGB 0000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper, Vaargeul 155, 9732 JV 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Kosteres Stefanuskerk: Mw. M. Panman, Kluisgat 93, 9732 ES, 06-50589117
koster@damsterboord.nl

Beheerder Kerkenheem W. Hartsema 06-13125303

Banknr. NL69INGB0000803781 t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website www.hildegardparochie.nl

Pastor: Hilda van Schalkwijk 0594-507800
Pastor.van.schalkwijk@hildegardparochie.nl

Secretaris: J. van den Hende, Lepelaar 23, 9728 XC 541 3239
Secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder : R. v. Nimwegen, T.v. Leeuwenlaan. 36, 9736KJ 541 4622

Ledenadministratie: H. van Eerden, Fruitstraat 17, 9741AL Groningen 2303757
e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL08INGB000246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4 541 2115

Bespreken zaalruimte: Fam. J. Janssens 541 4047

Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen

ROTONDE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.

Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.

Digitale Rotonde

U kunt Rotonde ook digitaal krijgen. Meldt u zich daarvoor aan via: www.damsterboord.nl of

secr.walfried@hildegardparochie.nl

Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan. U kunt ook beide versies ontvangen. Wilt u voortaan alléén de digitale versie, meldt u dan af voor de papieren Rotonde via een mail naar admrotonde@live.nl o.v.v. opzeggen + uw naam + adres.

LEZINGEN/ EREDIENSTEN

zondag 1 april <i>1^e van Pasen</i>	Jesaja 25, 6-9 Kolossenzen 3, 1-4	Johannes 20, 1-18
zondag 8 april <i>2^e van Pasen</i>	Jesaja 26, 1-13 1 Johannes 5, 1-6	Johannes 20(19), 24-31
zondag 15 april <i>3^e van Pasen</i>	Micha 4, 1-5 1 Johannes 1, 1-7	Johannes 21, 15-24
zondag 22 april <i>4^e van Pasen</i>	Ezechiël 34, 1-10 1 Johannes 3, 1-8	Johannes 10, 11-16
zondag 29 april <i>5^e van Pasen</i>	Deuteronomium 4, 32-40 1 Johannes 3, 18- 24	Johannes 15, 1-8
zondag 6 mei <i>6^e van Pasen</i>	Jesaja 45, 15-19 1 Johannes 4, 7-21	Johannes 15, 9-17

OECUMENISCHE VIERINGEN

Op de eerste zondag van de maand beginnen steeds om 10.00 uur in de Emmauskerk.

Collectes

Geen opgave



Pasen

In het midden
van ons geloven,
leeft een mens;
geen ideaal,
geen leus,
geen doel,
geen kerk,
maar een mens.
Jezus.

Hij komt eerst,
zegt God
en wenkt hem uit de doden.
Komt hij eerst,
dan volgen wij.

Een mens gaat voor,
komt altijd eerst;
voor ideaal
en doel
en kerk.
Een mens: Jezus.

Geen god is hij,
maar God is hem,
woont in hem,
leeft in hem,
sterft in hem.
Staat op met hem.
Komt hij eerst,
dan volgen wij.

In het midden
van ons geloven,
leeft een mens: Jezus.
In dit geloof
is ieder mens bewaard.

U allen een blijde en opgewekte Paastijd toegewenst, ds. Jan Wilts

4 Mei: Stille Tocht van 't Dok naar Noorddijk



Evenals voorgaande jaren leggen we op 4 mei op de begraafplaats van Noorddijk bloemen op de laatste rustplaatsen van de vier oorlogsvliegers, ds. Brouwer en Pop Dijkema.

Zij zullen worden herdacht in een korte toespraak. We zullen hierbij stilstaan aan de hand van het jaarthema: "Verzet". De komende jaren doet het Nationaal Comité een appel op

iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid onder de noemer "Geef vrijheid door".

Vanaf 18.45 uur is het Dok open voor de deelnemers aan de Stille Tocht en wordt u een kop koffie of thee aangeboden. Om 19.15 uur vertrek van stille tocht vanaf het Dok in Lewenborg, voorafgegaan door trommelaars van de muziekvereniging Noordenveld en begeleid door stadswachten.

Om 19.40 uur verzamelen op de parkeerplaats van de begraafplaats te Noorddijk, waarna we gezamenlijk naar de graven gaan en de herdenking zal plaatsvinden.



Op deze begraafplaats liggen vier Engelse soldaten begraven. Zij waren de bemanning van een Hampden bommenwerper van het 49e squadron van de Royal Air Force.

Het betreft:



Flying-Officer Alexander Muir Harvey (piloot- leeftijd onbekend);
- Sergeant William Gray (bommenrichter- 24 jaar); Sergeant John William Hallam (radiobediende en schutter- 30 jaar en gehuwd)
-Sergeant Richard Mannering Knapman (boordschutter- 25 jaar).
Ze hadden bommen gedropt boven Emden en waren op de terugweg naar hun basis in Lincolnshire. Ze werden onderschept door een Messerschmitt-Bf101G die was opgestegen in Leeuwarden en ze zijn neergeschoten boven de stad Groningen.

Ze stortten uiteindelijk neer in een weiland van de familie Ritsema in Roodehaan en kwamen hierbij alle vier om het leven. Ze zijn begraven op de begraafplaats van de toenmalige gemeente Noorddijk, waartoe Roodehaan behoorde.

De graven van de soldaten zijn te herkennen aan de witte stenen.



Links: graven van de vier gesneuvelde Engelse vliegers,
Rechts: graven ds. Brouwer en Pop Dijkema

Ds. Brouwer was destijds predikant van Noorddijk en veranderde de pastorie in een verzetsbolwerk. Vanuit zijn pastorie vonden er o.a. overvallen plaats op distributiekantoren. Hij werd later op zijn verzoek begraven naast de oorlogsvliegers. Ook Pop Dijkema ligt hier begraven. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding.

Er had zich op 13 april 1945 een groep Duitse soldaten in Oosterhoogebrug verschanst. Zij hadden de bruggen omhoog gezet, zodat de Canadezen niet naar Delfzijl zouden kunnen doorstoten. Popke is toen samen met zijn broer Jan en diens zoon Jacob Jan de sluisdeur overgestoken naar de machinekamer van de brug, waar ze met de hand de tandwielen hebben verdraaid, om de brug weer neer te laten. De draaiers voor de handbediening waren weggenomen en de elektrische installatie was onklaar gemaakt.



Ze deden dit onder voortdurend vijandelijk vuur. De Canadees Roy W. Coffin sneuvelde hierbij toen de hekken geopend werden. Pop Dijkema werd in zijn arm geschoten en raakte doof aan één oor doordat er een tank die vlak naast hem stond, zware granaten afschoot. Door het heldhaftig optreden van de Dijkema's en enkele soldaten, hadden de Canadezen de weg naar het Noorden vrij en konden ze m.b.v. de Polen, die uit het oosten kwamen, Noord-Nederland bevrijden.

Namens het 4 mei comité Lewenborg /Ruischerbrug
Jenette Ouweneel, Wally Schwab

Door beschieting beschadigd brugbeeld bij de Oostersluis

Hongerdoeken

-een oecumenische avond in de Emmaüskerk-

De avond van de 7^{de} maart begon eigenlijk al om 18.00 uur, toen chef-kok Jan Klaassens samen met een groepje mede-koks een *soberheidsmaaltijd* serveerde aan een oecumenisch gezelschap van meer dan dertig personen uit de Walfriedgemeenschap en de PKN-gemeente Damsterboord.

De oecumenische traditie van soberheidsmaaltijden in de vastentijd bestaat al meer dan vijftig jaar! Deze keer bestond de maaltijd uit een voortreffelijke en voedzame erwtensoep. Hierna gingen Cor Scholma en Chris van Wissen voor in een vesper, die traditiegetrouw muzikaal werd opgeluisterd door de organist Gerard van Rheenen.

Een en ander vormde een goede opmaat voor wat verder deze avond op het programma stond: *hongerdoeken*.

Pastor Hilda van Schalkwijk (Walfriedgemeenschap) en dominee Jan Wilts (Damsterboord) hadden de avond goed voorbereid. Na een inleidend gedicht gaven zij een inleiding over de geschiedenis en de betekenis van deze doeken.

Zo kwam ik erachter dat het in de Middeleeuwen gebruikelijk was om in de vastentijd met een doek het altaar aan het zicht te onttrekken. Op die manier werd de afstand tussen God en de mens benadrukt. Mensen werden uitgenodigd om over hun leven in gelovig perspectief na te denken. Ter ondersteuning werden afbeeldingen over het lijden en sterven van Jezus op de doek aangebracht.

Na de inleiding kregen we uitgebreid de tijd om voorbeelden te bekijken van hongerdoeken, die over verschillende tafels waren uitgespreid. Het waren boeiende kunstwerken van kunstenaars uit verschillende culturen.

Het laatste deel van de avond stond in het teken van één hongerdoek, dat speciaal door de inleiders was uitgekozen. Het had de opmerkelijke titel: *Ik ben omdat wij zijn* en was gemaakt door de Nigeriaan Chidi Kwubiri (1966), geïnspireerd door het Afrikaanse spreekwoord: *Ik ben omdat jij bent – en jij bent omdat wij zijn*. Het paste volledig bij het *Ubuntu-principe*, waarbij onderlinge verbondenheid, solidariteit en zorg om elkaar centraal staan.

We werden uitgenodigd om er eerst individueel naar te kijken (volgorde: waarnemen-associëren-interpreteren-betekenis geven) en daarna in tweetallen de ervaringen te delen. Vervolgens gaven de inleiders een toelichting op de door hen gekozen hongerdoek en konden we als we dit wilden onze ervaringen en opvattingen in de volle groep delen en met elkaar in gesprek raken.

De avond werd afgesloten met een gezamenlijk lied "Gij die gesproken heeft een woord dat gaat". Ik vond het geen toeval dat iedereen de tekst zeer passend vond bij het thema van de avond. Ik kreeg de indruk, ik weet haast wel zeker, dat alle deelnemers met een goed gevoel, een gevoel van onderlinge verbondenheid, naar huis gingen. Het was een bijzonder mooie avond. Ik mag hopen dat er nog veel van dergelijke oecumenische avonden mogen volgen.

Chrétien Schouteten



Groningen 21 april 2018
SYMPOSIUM

Sterven een levenskunst

Symposium *Sterven: een levenskunst* op zaterdag 21 april in Groningen

Hoe staan we in ons leven ten opzichte van het onontkoombare, de dood? Kunnen wij ons voorbereiden op het sterven en op de dood? Wat kunnen we doen om stervenden bij te staan? Wat kunnen we leren van hen bij wie het perspectief op de dood is verschoven na een nabij-de-doodervaring? Hoe leven we met de dood: is dat een kunst?

Ineke Koedam (oprichter van het Stervensinstituut) en Rinus van Warven (Netwerk Nabij-de-doodervaringen) zijn de gastsprekers op het symposium *Sterven: een levenskunst*.

In het middagprogramma worden workshops aangeboden en geven vier leden van theatergroep Improsa een impressie van de dag.

Het programma start om 10.00 uur tot 16.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en wordt muzikaal ondersteund door Frans en Quinten Spakman. Iedereen is van harte welkom. Deelname € 50, - (voor studenten € 30, -).

Meer informatie over dit symposium en wijze van aanmelden vindt u via www.symposiumnoord.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij Gerrie van Hof tel. 050-3642101 of Yvonne Schouteten tel. 050-3022086

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



Interkerkelijke
Bibliotheek
Lewenborg

De interkerkelijke bibliotheek is **elke donderdagavond en elke eerste zondag van de maand** open voor het uitlenen van boeken.

Donderdags van 19.30 tot 20.30 uur en op de zondag na de oecumenische dienst van 10 uur. Uitgezonderd de schoolvakanties, Witte Donderdag en Hemelvaartsdag. U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 6 mei t/m 2 juni 2018 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 20 april** bij: Tini van Rein, rotondevkl@hotmail.com of tel. 06 34948601



PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

EMMAÜSKERK
STEFANUSKERK
MAARTENSKERK



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts

telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

e-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
29 maart, witte donderdag	19.30 uur Emmaüskerk	ds. Jan Wilts	gastdienst Schrift en Tafel mmv kinderen die catechese volgen
30 maart, goede vrijdag	19.30 uur Emmaüskerk	Dienst o.l.v. parochianen	gastdienst
31 maart, stille zaterdag	19.30 uur Stefanuskerk	werkgroep eredienst	avondgebed
1 april, Pasen	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	Schrift en Tafel
8 april, beloken Pasen	10.00 uur Stefanuskerk	mw. Anne Nijland	
15 april, derde zondag van Pasen	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
22 april, vierde zondag van Pasen	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
29 april, vijfde zondag van Pasen	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	vijfde zondag van de maand m.i.v. 2018 om 10.00 uur in Stefanuskerk

6 mei, zesde
zondag van
Pasen

10.00 uur
Emmaüskerk

pastor Peter
Vos

oecumenische dienst

Bij de kerkdiensten

goede week

In de goede week zijn er drie avonddiensten. Op Witte Donderdag vieren we het avondmaal met de kinderen van de catechesegroep. Op Goede Vrijdag verzorgen parochianen van de Walfriedgemeenschap een viering. Deze beide zijn in de Emmaüskerk.

Op stille zaterdag is er een kort (ong. 40 minuten) avondgebed in de Stefanuskerk, voorbereid door de werkgroep eredienst. De werkgroep eredienst organiseert dit als uitvloeisel van de bespreking van het werkplan.

Pasen

Op Paasmorgen vieren we dat Christus Jezus, onze Heer, verrezen is en opgewekt voor ons uit gaat. De dienst begint met de intocht van het licht. We zingen ten hemel toe, we bidden en horen de Schrift en delen brood en wijn.

schriftlezingen

Over de Schrift: we maken een begin met een reeks van doorlopende lezingen uit het Bijbelboek Genesis. We lezen mee met het rooster dat de Raad van Kerken voor de komende periode voorstelt. In dit B-jaar wordt in deze periode de lezing uit het evangelie van Marcus onderbroken door lezing uit Johannes. Op Paasmorgen zullen we (anders dan het rooster voorschrijft) het Paasevangelie uit Marcus horen. Het rooster voor Damsterboord ziet er zo uit:

Paasmorgen: een gedeelte uit Genesis 1-2; Marcus 16, 1-8

Beloken Pasen: Genesis 3, 1-14; Johannes 20, 24-31

Derde zondag van Pasen: Genesis 4, 1-16; Johannes 21, 15-24

Vierde zondag van Pasen: Genesis 6, 1-4; Johannes 10, 11-16

Vijfde zondag van Pasen: Genesis 6, 5-22; Johannes 15, 1-8

vijfde zondag van de maand

Tot vorig jaar vierden we de vijfde zondag van de maand in de Emmaüskerk op een vroege tijd, namelijk half tien. Met ingang van 2018 vieren we de vijfde zondag van de maand in de Stefanuskerk, aanvang 10.00 uur. De kerkenraad heeft hiertoe besloten in de hoop dat dit de kerkgang op de vijfde zondag ten goede komt.

agenda gespreksgroepen

woensdag 18 april, 11.00 uur, Emmaüskerk, Bijbelkring Emmaüskerk

woensdag 18 april, 13.30 uur, bij Chris van der Hoek, Gesprekskring Engelbert

woensdag 25 april, 19.00 uur, 't Roer, Samenkring

Vanuit de werkgroep pastoraat.

In onze afgelopen vergadering deed Lizette Gemmink verslag van alle activiteiten en plannen wat betreft onze gemeenteleden met een verstandelijke beperking.

Iedereen die jarig is, wordt bezocht door een bezoekgroep vanuit onze gemeente.

Regelmatig is er een bijeenkomst, de Samenkring, in het Roer. Het is een

ontmoetingsmoment met een paar vrijwilligers en dominee Jan Wilts. Voor de bewoners van het Roer (vanuit de Zijlen) een hele belangrijke bijeenkomst.

Lizette heeft nu het plan om ook de bewoners van het naastgelegen pand van de NOVO hiertoe uit te nodigen. Regelmatig bezoeken de bewoners van het Roer de reguliere kerkdiensten in Noorddijk en dat kan omdat er vrijwilligers zijn die hen meenemen en weer thuisbrengen. In de Fontein zijn 5 keer per jaar aangepaste kerkdiensten voorbereid door twee vrijwilligers en de voorganger.

Onlangs was er, provinciebreed, vanuit de Zijlen een participatiebijeenkomst in het Roer. Hier werden allerlei vraagstukken en ervaringen gedeeld; een werkgroep is opgericht om diverse vraagstukken aan te pakken.

Evenals de laatste jaren zal er ook dit jaar weer meegedaan worden aan de landelijke **Prokkelweek**, waarvan de aftrap plaats zal vinden in Utrecht met een Prokkelsterrenslag! (Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking). Dit jaar valt de Prokkelweek tussen 4 en 10 juni.

Op zondag 10 juni zal de week worden afgesloten met een feestelijke Prokkeldienst in de Stefanuskerk in Noorddijk; iedereen die een instrument bespeelt wordt uitgenodigd mee te doen in het orkest van die ochtend; op de zaterdag daarvoor zal er samen worden geoefend.

Naast de steeds terugkerende zaken als pastorale zorg en organisatorische zaken, zijn we nu intensief bezig om onze contacten in de wijk te versterken: Hoe kunnen we kerk zijn in de wijk? Wat kunnen we bieden?

Ria van Dijk-Hilberts

Collecte-opbrengsten

KiA-Kindslaven in Ghana	€ 109,99
Migrantkerken	€ 91,05
Terwille	€ 181,24

Collecte voor het voetlicht: Voedselbank

De Voedselbank is geen onbekende in onze collectes. Op 8 april gaat de opbrengst van de collecte naar de Voedselbank Stad Groningen. De hulp die de Voedselbank biedt is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen.

Maar ook buiten de collectes om kunt u de Voedselbank helpen. Dit hoeft geen donatie in geld te zijn (dat mag uiteraard wel); u kunt ook levensmiddelen doneren of een stukje van uw tijd (vrijwilliger).

Qua producten is er eigenlijk altijd wel behoefte aan houdbare melk, toiletpapier, groenten in pot, rijst, koffie, thee, limonadesiroop, tandpasta, shampoo,....

Op de website van de Voedselbank vindt u een boodschappenlijstje.

Als u uw tijd wilt doneren, dan kunt u op diezelfde website terecht voor de vacatures. Ook scholieren vanaf 15 jaar kunnen hier voor een maatschappelijke stage terecht!



Sam's Kledingactie

Elk najaar (begin oktober) zamen we kleding in voor Sam's Kledingactie. Goed draagbare kleding wordt hergebruikt of gerecycled.

Nu is het nog lang geen oktober, maar.... Als u de voorjaarskriebels krijgt en met het wisselen van het seizoen de zomergarderobe weer in de kast legt, zou u dan misschien de winterkleding die u niet meer gebruiken gaat een zomervakantie op zolder (of een andere verloren hoek) willen gunnen? Dan kan het in oktober gedoneerd worden aan Sam's Kledingactie. U steunt hierbij projecten van Cordaid Mensen in Nood. Zonder direct geld te geven, levert u een bijdrage aan noodhulp en uw oude garderobe vindt een goede herbestemming.

Laat die voorjaars schoonmaak maar komen!

Bloemengroet

De bloemen zijn gegaan naar mevr. B. Buist, dhr. J. Vedelaar, mevr. A. v.d. Berg en de fam. Mellema.



Doopdienst zondag 11 maart

Zondagmorgen 11 maart vierden we in de Stefanuskerk in Noorddijk een doopdienst voor Nova Marin Damstra en Bram Fedrik Vosjan. In een feestelijke sfeer werd het een prachtige dienst met als voorganger ds. Jan Wilts. De kinderen in de kerk hadden zoals gebruikelijk een hoofdrol en een eersteklas plekje tijdens de doop. Zo mochten ze het doopvont vullen met het zegenende water. Ook hebben ze na afloop de doopouders een cadeau aangeboden.

Onder leiding van organist Gerard van Reenen werden de dopelingen en hun ouders door de gemeente hartelijk toegezongen om hen te feliciteren met dit geweldige gebeuren.

De bloemen van de doopdienst werden na afloop thuis aangeboden aan Garrelt en Annie Mellema. Garrelt wordt thuis goed verzorgd door Annie en andere mantelzorgers, en hij gaat ook door de week driemaal naar Maartenshof. Het gaat naar omstandigheden vrij goed. Ik moest van Garrelt de gemeente bedanken en hen allen de hartelijke groeten doen.





Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:
J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 6 mei t/m 2 juni 2018 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 20 april** bij dhr. Alberts, Dragonstraat 44, 9731 JM Groningen, telefoon 5424281

Maar liever via email: kopij@damsterboord.nl

R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP
binnen de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel.
5412115



*** Zie voor de adressen en voor de berichten die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.**

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOKATIE

Op werkdagen van 10 tot 12 uur is de Emmauskerk open.



- Pastor voor onze parochie is Hilda van Schalkwijk. Zij is ook pastor in Zuidhorn
- ☎ Haar telefoonnummer is 0594-507800 en haar email adres: pastor.van.schalkwijk@hildegardparochie.nl
- Op werkdagen is de kerk 's ochtends open van 10 tot 12 uur en is er iemand aanwezig die u te woord kan staan en eventueel kan doorverwijzen. Ook langskomen om zomaar een praatje te maken is prima!!
- ☎ De kerk is op deze ochtenden ook telefonisch bereikbaar onder nummer 050-3180813
- Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website: www.hildegardparochie.nl
- ☎ Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115
E-mail secc.walfried@hildegardparochie.nl
- Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 en
Dhr. Jan van den Hende 050-5413239.

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst. Ook om 10.00 uur op de 1^e zondag van de maand.
- Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP

Datum	Tijd	Viering	Voorganger
1 april Emmauskerk	11.15 uur	Paaszondag Eucharistieviering	pastor Arjen Jellema m.m.v. koor Ala Kondre
8 april Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	pastor Peter Vos m.m.v. koor Ala kondre
15 april Emmauskerk	11.15 uur	Dienst o.l.v. parochianen	m.m.v. het Emmauskoor
22 april Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	pastor Peter Vos
29 april Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	pastor Hilda van Schalkwijk
6 mei Emmauskerk	10.00 uur	Oecumenische viering	pastor Peter Vos
6 mei de Bron	10.00 uur	Oecumenische viering	werkgroep oecumene

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

Dinsdag	3 april	10.00 uur	Koffieochtend
Maandag	9 april	10.30 uur	Wergroep administratie en bestuur
Maandag	9 of 16 april	20.00 uur	Besturenoverleg Damsterboord en Walfriedraad
Woensdag	18 april	20.00 uur	Walfriedraad
Dinsdag	1 mei	10.00 uur	Koffieochtend

VORMSELVOORBEREIDING

Ter voorbereiding op het vormsel hebben Chris, Anneloes, Christiaan, Lianne, Sybren, Cato, Jailynn en Bakha een diaconaal project uitgevoerd. Matthijs en Ieke deden ook mee, maar zij kiezen nu niet voor het toedienen van het vormsel. Op de foto's is te zien dat zij gezamenlijk heel veel lekkere cupcakes, plakken cake, chocoladelolly's, taartpunten en koekjes hebben verkocht ten bate van Unicef hulp aan kindvluchtelingen. Het heeft een bedrag van 178,40 euro opgebracht! Geweldig!

Daarmee is daadwerkelijk vanuit het geloof iets gedaan voor anderen, voor kinderen, die het niet zo goed hebben als wij.

Bij het doopsel beslisten de ouders; nu kiezen de jongeren zelf voor het geloof in de drieëne God en willen zij horen bij de katholieke Hildegardparochie in Groningen.
Ineke Siersema



DE WALFRIEDRAAD IN OVERLEG MET DE WALFRIEDGEMEENSCHAP

In het vorige nummer van Vierkant werd het overleg met de Walfriedgemeenschap aangekondigd over twee belangrijke zaken:



1. het antwoord van bisschop Van den Hout op een brief van de toenmalige Walfriedparochie en
2. het opzeggen van de samenwerking door protestantse gemeente Damsterboord van de Emmauskerk voor wat betreft het eigendom en onderhoud van het gebouw.

Inmiddels heeft het overleg met de Walfriedgemeenschap plaatsgevonden op 25 februari.

Wat het eerste onderwerp betreft waren vrijwel alle aanwezigen het eens over de onduidelijke antwoorden van bisschop Van den Hout op een aantal vragen vanuit de toenmalige Walfriedparochie. Deze vragen betroffen onder andere het niet meer ter communie mogen gaan met brood **en wijn** en de rol van de pastorale werkers.

Met handopsteking vonden vrijwel alle aanwezigen dat we de bisschop graag willen uitnodigen om in gesprek met hem meer duidelijkheid te krijgen over de genoemde vragen. De bisschop heeft dat in zijn antwoordbrief ook als mogelijkheid aangegeven. We maken daar nu graag gebruik van. De uitnodiging voor een gesprek met de Walfriedgemeenschap is onlangs aan de bisschop verstuurd.

Bij de bespreking van het tweede onderwerp werd al snel duidelijk dat de Walfriedgemeenschap alle mogelijkheden moet onderzoeken hoe we de Emmauskerk kunnen blijven gebruiken (behouden) voor onze gemeenschap.

Het komt erop neer dat de inkomsten omhoog moeten door bijvoorbeeld o.a. meer verhuuropbrengsten. Ook onderzoek naar een ander onderkomen is noodzakelijk. Hiertoe werd een werkgroep in het leven geroepen om dit onderzoek te gaan uitvoeren. Gelukkig boden zich spontaan vier mensen aan om zitting te nemen in deze werkgroep. De Walfriedraad had een taakomschrijving voor de werkgroepleden klaarliggen.

We houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

SYMPOSIUM STERVEN: EEN LEVENSKUNST OP ZATERDAG 21 APRIL IN GRONINGEN

Hoe staan we in ons leven ten opzichte van het onontkoombare, de dood? Kunnen wij ons voorbereiden op het sterven en op de dood? Wat kunnen we doen om stervenden bij te staan? Wat kunnen we leren van hen bij wie het perspectief op de dood is verschoven na een nabij-de-doodervaring? Hoe leven we met de dood: is dat een kunst?

Ineke Koedam (oprichter van het Stervensinstituut) en Rinus van Warven (Netwerk Nabij-de-doodervaringen) zijn de gastsprekers op het symposium *Sterven: een levenskunst*.

In het middagprogramma worden workshops aangeboden en geven vier leden van theatergroep Improsa een impressie van de dag.

Het programma start om 10.00 uur tot 16.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en wordt muzikaal ondersteund door Frans en Quinten Spakman.

Iedereen is van harte welkom. Deelname € 50, - (voor studenten € 30, -).

Meer informatie over dit symposium en wijze van aanmelden vindt u via www.symposiumnoord.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij Gerrie van Hof tel. 050-3642101 of Yvonne Schouteten tel. 050-3022086

Zie ook de flyer op de website van de Hildegardparochie:

<https://www.hildegardparochie.nl/nieuws/>

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend 6 mei tot 2 juni 2018 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 20 april bij Tini van Rein, tel. 06-34948601 maar liever per e-mail: kopijwalfried@gmail.com.**

Pasen kruiswoordpuzzel



Horizontaal

- 4 Als Jezus verschijnt aan de discipelen zegt Hij : ik geef jullie Mijn ... (Joh.20:19)
- 8 Andere naam voor de Heilige Geest. (Joh.14:26)
- 9 Jezus wordt door de soldaten gegeseld (geslagen) op zijn ...
- 10 Wat roepen de mensen als Jezus op een ezel rijdt? (Joh.12:13)
- 14 Wat ligt er in het lege graf? (Joh.20:5)
- 15 Judas verraadt Jezus, hoeveel discipelen blijven er over en zijn samen in het huis als Jezus voor de 2^e keer aan hen verschijnt? (Joh.20:24)
- 16 Wat geeft licht in het donker, en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen? (Joh.18:3)
- 18 Jezus is Heer! We noemen Hem daarom ... Jezus
- 19 Wie denkt Maria dat ze tegen komt in de graftruin? (Joh.20:15)

Verticaal

- 1 Wat zijn de laatste woorden van Jezus? Vader, in Uw handen beveel ik Mijn ... (Luc.23:46)
- 2 Wat vertellen de valse getuigen over Jezus? Ze liegen en vertellen niet de waarheid maar ...
- 3 Hoe verraadt Judas zijn Meester? Hij geeft Zijn meester een ...
- 4 Wat betekenen Jezus' woorden aan het kruis: Eil lama sabachtani? Mijn God, waarom hebt U Mij ... (Marcus 15:34)
- 5 Wat zegt Jezus als Hij aan het kruis hangt? Vader ... het hun, want ze weten niet wat ze doen. (Lucas 23:34)
- 6 Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij het kruis? (Joh.19:26)
- 7 Wat slaat Petrus met zijn zwaard van een soldaat af. (Joh.18:10)
- 11 Weet je dat je waardevol bent? Jezus gaf voor jou Zijn ...
- 12 Jezus is onze Redder. Wat betekent de naam: Jezus? God ...
- 13 Welk woord ontbreekt? Jezus roept aan het kruis; Eil Eil ... sabachtani. ((Marcus 15:34)
- 17 Jezus draagt in onze plaats de straf, wie wil Hij vergeven?