

## Mijn eigen natuurexcursie... deel 2

Als ik het weiland richting de molen verder afspeur, zie ik twee fazantenhanen, hun rode koppen steken fel af tegen het groene gras.... extra rood, want zij zijn in gevecht.

Eerst doen ze of ze niet in elkaar geïnteresseerd zijn, maar plotseling keren zij zich om en vallen zij elkaar aan. Het gaat er heftig aan toe, met veel geklapper van vleugels. Zo nu en dan rusten ze even uit, maar de strijd is nog niet beslist, als ik verder wandel.



Het natuurgebied Kardingse is zo uniek, omdat we hier weidevogels, bosvogels en water- en rietvogels kunnen bewonderen. Meer dan honderd verschillende soorten komen hier voor, waaronder de blauwborst en ook de roerdomp, die het geluid maakt van een misthoorn. Ik speur de rietkragen af en hoop de blauwborst te zien met zijn mooie kleuren, maar helaas, hij (of zij) laat zich niet zien.



Wel hoor ik heel veel rietzangers, je ziet ze niet zo gauw, want zij beginnen onderaan de rietstengel en kruipen dan een beetje omhoog om zich vervolgens weer te laten zakken. De rietgors houdt er juist van om boven in de rietstengels zijn liedje te laten horen en is makkelijk te herkennen aan zijn zwarte kopje. Ik zie ook nog een ander vogeltje....die ken ik nog niet. Thuis zoek ik het uit aan de hand van mijn foto, het is het vrouwtje van de rietgors, zonder zwart petje. Zo leer ik zelf elke keer weer iets bij van mijn eigen excursie.

Als ik door het Bevrijdingsbos terug wandel hoor ik, voor het eerst dit jaar, de koekoek. Nu is het voorjaar echt begonnen of eigenlijk is de koekoek meer een zomervogel. Hij overwintert ten zuiden van de evenaar en komt pas in de tweede helft van april naar Europa om te broeden.... Nou ja, broeden? Hij legt zijn eitjes mooi in de nestjes van de vogels, die hun eitjes al gelegd hebben en dan krijgen deze pleegouders het erg druk om het koekoeksjong groot te brengen, die dan begin augustus met zijn eigen familie weer naar het zuiden vliegt. Maar gelukkig duurt dat nog even.

*Ellen*