

Mijn eigen natuurexcursie...  
*deel 1*

Als wijkgids van Natuurmonumenten in Kardinge mis ik het geven van excursies voor kinderen en volwassenen in onze natuurgebieden rond Lewenborg. Ik neem mijzelf nu geregeld mee op een 'eigen' excursie en elke keer valt er van alles te beleven en te zien in deze lentetijd.

In dit verslagje wil ik u meenemen op één van die tochten....

Achter de vijver, grenzend aan mijn achtertuin, is er druk luchtverkeer van nestelende vogels. Een pimpelmees vliegt een nestkastje in en uit en een jonge merel zit wat verdwaasd rond te kijken op een tak, terwijl zijn ouders alarmroepen laten horen in verband met een rondlopende kat.

Mijn 'huiseend' komt vrolijk aangezwommen met nog vier eendenkuikentjes achter zich aan....helaas verdwijnen er elke dag een paar, ik verdenk er de snoeken van, die in de vijver hun onderkomen hebben.

Langs het fietspad naar de kerk staan de fruitbomen in de bloesem. Er staan peren, appels en kersen van een aantal oude rassen, ooit geïmporteerd uit het oosten van Duitsland.



In de sloot naast het fietspad broeden de eigenwijze meerkoeten, die beter voor hun jonkies zorgen dan vader en moeder eend. In ons gebied verblijven dan ook veel meerkoeten.



Op weg naar de molen zie ik in het weiland Kievieten en scholeksters, die hier gelukkig nog een plek vinden om te broeden. De tureluur signaleer ik nog niet, maar wat een verrassing ik hoor wel de melodieuze roep van onze nationale vogel, de grutto.

*Wordt vervolgd*

*Ellen*