

Cadeautje in Coronatijd

Na zo'n 5 weken coronacrisis werd ik gebeld door Sytske, de activiteitenbegeleidster van 't Roer: "Hoe doen jullie de Samenkring altijd? De mensen missen het en we willen iets doen ter vervanging." Daar werd ik blij van, want ik weet dat een deel van de bewoners de Samenkring heel belangrijk vind.

Dus ik vertelde Sytske hoe wij - ds. Jan, Ammy, Tineke en ik - de Samenkring altijd doen, maar zei erbij dat het natuurlijk niet precies zo hoefde te gaan. Haar plan was om die donderdagmiddag de vervangende Samenkring te houden.

Donderdags werd ik gebeld: "Kun je vanuit jouw raam onze ontmoetingsruimte zien?" vroeg Sytske.

"Ja hoor", was mijn antwoord, "dan loop ik even naar mijn voorraam".

En kijk nou eens, daar stonden de bewoners samen met Sytske, naar mij te zwaaien, want, zo zei ze aan de telefoon, "dan ben je er toch een beetje bij!"

Het ontroerde me en dit omgekeerde zwaaimoment voelde als een cadeautje! Maar toch hoop ik dat we weer snel op de gewone manier onze Samenkring kunnen vieren!

Christina