

Stoepkrijten

Sinds de beperkende maatregelen gelden is het al een paar weken mooi weer. Het is op en rond Noorddijk drukker dan normaal met de vele wandelaars en fietsers. Iedereen lijkt er steeds meer behoefte aan te hebben om de natuur in te gaan en het Groninger land te verkennen.

Als je goed kijkt zie je elke keer weer wat anders wat je verrast, de natuur is volop in actie, vandaag zie ik dat de Japanse kers met confetti strooit en zo het grasveld met een roze deken bedekt. Maar ook op straat zijn er verrassende ontdekkingen.

Begin vorige week hadden we een afspraak om in en om Kerkenheem foto's te maken voor de website van Damsterboord. Toen wij over het bruggetje naar de achterkant van Kerkenheem liepen zagen we eerst al een hinkelbaan en volgepakte auto op het pad getekend.

Nieuwsgierig geworden liepen we naar de deur van Kerkenheem en we zagen ... een prachtige voorplein-vullende stoepkrijttekening.



De kerk van Noorddijk was er te zien en de molen en heel veel weggetjes die daar naartoe leiden en ook een vrolijk figuurtje onderweg.

Ook een zwaan en een andere vogel, voetstappen, een zon in de hoek, en iets wat leek op het plein bij het monument in het Bevrijdingsbos; of misschien was het wel een doolhof.

Wie zou dat gemaakt hebben? Vast iemand die er ook naar uitkijkt om elkaar als dit alles voorbij is weer te ontmoeten en alvast op weg is gegaan.

Annie en Anneliese

