

## **De huiswerkheks**

Het thuiswerken heeft zijn intrede gedaan. Dit zou een heel stuk vreugdevoller zijn als er buiten dikke plensbuien zouden zijn waar je dan niet doorheen hoeft te fietsen. Desalniettemin draait de wereld gewoon door en wij draaien daar naar eer en geweten in mee.

De reistijd die ik nu niet meer heb wordt ingevuld met een andere (tijdelijke) rol: de huiswerkheks! Althans, zo voel ik me soms. *Heb je je huiswerk al af? Eerst huiswerk, dan tv! Na je huiswerk mag je buitenspelen. Hoe ver ben je met je huiswerk? Je mag met je huiswerk ook vooruit werken hoor. Huiswerk? Huiswerk!!!!*

Na het pesachfeest bleef Jezus stiekem achter in de tempel, leergierig als hij was. Ik denk niet dat Maria vaak heeft moeten zeggen: "Eerst je huiswerk af!"

*Immy.*