

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

orde voor de dienst op zondag 20 oktober 2019

vijfde zondag van de herfst

in de Stefanuskerk te Noorddijk

voorganger, ds. Jan Wilts
dialoog, Roelof Jonker en Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Bertha Buist
diaken van dienst, Jan Zijlstra

INTREDE

aansteken tafelkaarsen

moment van stilte

groet en bemoediging [*wie kan, gaat staan*]

V: De vrede van de Heer zij met u allen!

A: Zijn vrede zij ook met u!

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen.

eerste lied, psalm 42, Liedboek 42, 1.2

gebed van toenadering "een andere psalm" (*roelof jonker*)

Hé chef,

Al een tijd niets gehoord,
de mensen hier
denken: het zal wel,
geloven het wel.

Ik moet bekennen
we hebben er een beetje
een rotzooi van gemaakt,
per ongeluk natuurlijk,
meestal bedoelden we het niet zo.
't Lijkt nu alleen wat erger dan voorheen

In uw naam lijken produceren
daar zijn we beter in geworden
de afgelopen tijd.

We voelen ons dan ellendig.

Anderen bedonderen, verhandelen of
gewoon uitbuiten, daar draaien we
onze hand ook niet voor om.

Soms schamen we ons.

Maar chef weet u,
in onze jacht naar het paradijs
hebben we iets kapot gemaakt.

We weten niet of herstel nog kan.

Alsof er niet genoeg woestijnen waren,
Alsof er te veel dieren vrij rondliepen,
Alsof er teveel planten nutteloos waren,
Alsof wij alles wel kenden maar niets begrepen.

We hebben de stilte,
waarin u regelmatig was,
vervangen door walmend geluid
De bulldozer begroef de leliën des velds.

Dus chef,
ik weet dat we u vermoord hebben
destijds
maar kunt u nog eens opstaan?

Te midden van de brokken van het mooi verhaal
fluister ik zachtjes uw naam en wil bidden

Heer,
help mij,
ik kan het niet
(alleen).

vervolg psalm 42, Liedboek 42,3
[hierna: allen gaan zitten]

kyriëgebed
kyrië en gloria, Liedboek 301K + 326

DE SCHRIFTEN

lied bij de opening van de Schriften Liedboek 364
lezing uit het nieuwe testament, Galaten 3, 26-29
lezing uit het oude testament, Exodus 20, 1-5a
overweging in dialoog
orgelspel, “Dies sind die heil’gen zehn Gebot“, J.S Bach

GEBEDEN EN GAVEN

lied bij de gaven Liedboek 377, 1.2.3.4
toelichting van de diakonie
gebeden acclamatie na elke intentie (Liedboek): 368-J
 dankgebed
 voorbeden
 stil gebed
 onzevader
inzameling van de gaven
 diaconie
 kerk

ZENDING EN ZEGEN

slotlied *[wie kan, gaat staan]* Liedboek 825, 1.6.7.8
zegen beantwoord met
A: Amen

MEDEDELINGEN

gedicht J.C van Schagen

Het gedicht "Wit" van J.C. van Schagen vindt u op blz. 1237 van het Liedboek.

na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom!

volgende zondag, zesde van de herfst, 27 oktober

Dienst van Schrift en Tafel, voorganger, ds Lieuwe Giethoorn.

liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie downloaden: <http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie>

agenda

gespreksgroep 25-40 jaar, ma 21 oktober, 19.30 uur, Kerkenheem

kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar Groningen en dan PKN Stefanuskerk. De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.

vrije week predikant

Van vrijdag 25 oktober tot en met zondag 3 november ben ik vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com., Mw Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met Mw Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.