

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Vereniging van Kerken in Lewenborg en omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 45, NR. 3

6 maart t/m 2 april 2016



REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260
Tini van Rein 06-34948601

e-mailadres: rotondevvkl@hotmail.com

Overige redactieleden: Lucia Driessen en Anneliese Smoorenburg

Administratie: Marcel Hoft, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260

e-mailadres: admrotonde@live.nl

Banknr. NL23INGB0003632644 t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o.
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom

VERENIGING VAN KERKEN LEWENBORG E.O.

voorzitter: H. van Dijk, Engelberterweg 58, 9723 EN 549 1349

vicevoorzitter: J. Wilts 280 8863

Secretaris: H. A. Scholten, Vaargeul 177, 9732 JW 541 4366

Postadres: Vaargeul 177, 9732 JW

Penningmeester: A. Jongeling, Woldweg 29, 9734 AB 541 1169

Lid: Mw. M. v/d Knaap, Alida Pottstraat 24, 9791 DC Ten Boer 549 6510

Frans de Smit, Vlierstraat 13, 9741 HT

Chrétien Schouteten, Lageweg 26, 9797 TB Thesinge 302 2086

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: D.G. van der Laan, Orchideestraat 154, 9731GM 571 0239
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

BANK DIACONIE: NL28INGB 0000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper, Vaargeul 155, 9732 JV 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Kosteres Stefanuskerk: Mw. M. Panman, Kluisgat 93, 9732 ES, 06-50589117
koster@damsterboord.nl

Beheerder Kerkenheem W. Hartsema 06-13125303

Banknr. NL69INGB0000803781 t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord

R.K. WALFRIEDPAROCHIE www.walfriedparochiegroningen.nl

Pastor: Hilda van Schalkwijk 0594-507800
h.van.schalkwijk@home.nl

Vicevoorzitter: J. Leuvenkamp, Sibrandahaerd 61, 9737 NR 541 3926

Secretaris: J. van den Hende, Lepelaar 23, 9728 XC 541 3239
jvandenhende@home.nl

Penningmeester: R. v. Nimwegen, T. v. Leeuwenlaan. 36, 9736KJ 541 4622

Ledenadministratie: P.J.J. Lukassen, De Vlasakker 28, 9781 LG

Bedum, walfriedledenadm@gmail.com 301 3694

Banknr. NL08INGB000246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4 541 2115

Bespreken zaalruimte: Fam. J. Janssens 541 4047

Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen

ROTONDE

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.

De ROTONDE

verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.

Digitale Rotonde

U kunt Rotonde ook digitaal krijgen. Meldt u zich daarvoor aan via:

www.damsterboord.nl of walfriedparochiegroning.nl

Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan.

U kunt ook beide versies ontvangen. Wilt u voortaan alléén de digitale versie, meldt u dan af voor de papieren Rotonde via een mail naar

admrotonde@live.nl

o.v.v. opzeggen + uw naam + adres.

OECUMENISCHE VIERINGEN



op de eerste zondag van de maand en beginnen steeds om 10.00 uur in de Emmauskerk.

Op 6 maart gaat ds. Jan Wilts voor en op 3 april pastor Antoinet Dunning.

VERZORGINGSHUIS MERCATOR

De kerkdienst voor ouderen in de kapel van Mercator is eenmaal in de maand en wel de tweede vrijdag van de maand om 9.45 uur op de 3de etage. De eerstvolgende viering is dan op 11 maart. Ook als u vanuit de wijk wilt komen, bent u van harte welkom.



OPBRENGST COLLECTES OECUMENISCHE DIENST VAN 7 FEBRUARI 2016

VVKL	€ 64,30
Kerk in Actie	€ 80,51

Alle gulle gevers worden bedankt voor hun gaven,
Ate Jongeling
Penningmeester VVKL

VOORPAGINA: Intocht in Jeruzalem

Pietro Lorenzetti (Siena, ca. 1280). Hij wordt tot de meesters van de Sienese school gerekend. Veel van zijn religieuze werken bevonden zich in kerken in Siena, Arezzo en Assisi.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 t/m 30 april dient u de kopij **uiterlijk vrijdag 18 maart** ingeleverd te hebben bij:
Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA, tel. 311 1260.

Maar liever via e-mail: rotondevvkl@hotmail.com

KINDERNEVEDIENST

Beste allemaal,

Zoals jullie vast al gemerkt hebben is de 40dagentijd weer begonnen.

In de kindernevendienst volgen we Jezus op weg naar Jeruzalem, maar volgen we ook Maaïke, een meisje dat we iedere week ontmoeten.

Maaïke moet misschien wel verhuizen en moet net als Jezus haar vrienden achterlaten en maakt ze met haar vrienden zaken mee die we ook terug zien in de verhalen over Jezus.

Hierover praten we met elkaar en we zien het ook terug in de kerk op een mooie poster.



Op Palmvasen (20 maart) hebben we natuurlijk een bijzondere dienst.

Eerst maken we op zaterdag 19 maart, vanaf 16.00 uur Palmpaasstokken in de Emmauskerk.

Als je zelf nog een stok hebt neem je die mee, anders kun je voor 1 euro een stok gebruiken.

Op zondag verzamelen we vanaf 10.15 uur in de Emmauskerk, daarna gaan we met de stokken in optocht naar Mercator.

Tijdens de dienst, na de optocht, gaan we met elkaar een soort quiz houden, met weetjes en opdrachten voor jong en oud.

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



De interkerkelijke bibliotheek is **elke donderdagavond en elke eerste zondag van de maand** open voor het uitlenen van boeken.

Donderdag van 19.30 tot 20.30 uur en op de zondag na de oecumenische dienst van 10 uur. Uitzonderd de schoolvakanties, Witte donderdag en Hemelvaartsdag.

U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst.

NIEUW AANGESCHAFTE BOEKEN JAN 2016



De naam van God is genade - Paus Franciscus
uitg. House of books, Amsterdam 2016

In dit boek is de paus in gesprek met Andrea Tornielli over barmhartigheid. De paus richt zich in dit boek persoonlijk naar de lezer binnen of buiten de kerk. Via deze dialoog wil de paus inspiratie zijn voor iedereen, die op zoek is naar betekenis in zijn of haar leven. Door jeugdhervindingen en herinneringen uit zijn eigen leven als herder legt hij in anekdotes uit wat de reden is voor het instellen van het heilig jaar van barmhartigheid. Hij benadrukt dat de kerk voor niemand gesloten mag blijven.



Bijbels Culinair - Han Wilmink
uitg. Kok, Utrecht 2007

In chronologische volgorde behandelt deze dominee gerechten aan de hand van verhalen uit het oude testament. Te beginnen bij Abraham, en eindigend bij de joodse Sefardische keuken van nu. De recepten zijn duidelijk leesbaar en gemakkelijk ook zelf te maken. En...niet alles hoeft koosjer te zijn.



God is niet te vangen - Jan Offringa en Evert van Balen
uitg. Skandalon, Vught 2015

Veertien verzamelde verhalen van mensen over geloof door de levensjaren heen. De verhalen zijn in dialoogvorm opgetekend. Een paar titels: God grijpt niet in. Het verstand kent zijn grenzen. Hoe anders is de Islam? Kortom en aanrader en zeer boeiend!

Nog twee kinderboeken die de aandacht vragen en die in februari 2016 niet in Rotonde zijn afgedrukt.



Gezocht: de Hamer van Sint Maarten - Charlotte en Willem Hendrik Gispén
uitg. Pharos, 2014

In onze bibliotheek en in Groningen kan een boek over Sint Martinus niet ontbreken. Het verhaal speelt zich af in Utrecht waar schoolkinderen de opdracht hebben om de hamer van Sint Maarten te vinden. Tijdens de speurtocht ontdekken de kinderen van alles over Sint Maarten en wat de hamer voor betekenis had.



De ezel en de os - Loek Koopmans en Günter Spang
uitg. Wolters Noordhoff, 2001

In het prentenboek voor kerst staat het verhaal van de ezel en de os. De korte inhoud gaat zo: In de stal van de herberg in Betlehem woonden een ezel en een os. Ze zijn erg onaardig voor elkaar. Zeker voor de ezel is het niet prettig leven. De geboorte van het kind Jezus maakt alles anders. De os wordt opeens aardig voor de ezel. Als de ezel Maria en Jozef naar Egypte mag dragen, mist de os de ezel heel erg....



Beste mensen,

Het komt nu snel dichterbij: de datum waarop de Walfriedparochie zal fuseren met drie andere parochies (de Salvator-Mariaparochie in Groningen-Zuid, de Nicolaasparochie in Haren en de Sint Jozefparochie in Zuidhorn). Op 1 januari 2017 zullen we één parochie zijn. We zullen ieder onze eigenheid bewaren (voor ons in de Walfried is de band met Damsterboord en de Bron kenmerkend). De naam van deze parochie is nu ook bekend: **Heilige Hildegard van Bingenparochie**. Zelf ben ik heel blij met deze naam. Ik weet niet of u van haar gehoord hebt? Ze is een paar jaar terug, nl. in 2012, heilig verklaard door paus Benedictus XVI en zij is in datzelfde jaar uitgeroepen tot kerklerares.

Heiligen

In de protestantse traditie (waar ik zelf uit kom en waar ik veel aan te danken heb) kent men geen heiligen. Sommigen hebben het idee dat heiligen mensen zijn die

volmaakt zijn en geen fouten maken, maar dat is niet zo. (Het kan zijn dat het misverstand inmiddels verdwenen is).

Heiligen zijn mensen die door de kerk heilig verklaard zijn, omdat ze een bijzonder goed mens waren en een heel sterk geloof hadden en daarom een voorbeeld zijn voor andere gelovigen. Heiligen waren in het verleden vaak martelaren: mensen die bereid waren om hun leven te geven voor hun geloof. Daarnaast zijn er ook vele anderen door de RK kerk heilig verklaard.

Met name paus Johannes Paulus II heeft veel mensen heilig verklaard, meer dan 400! Hij was van mening dat heiligen uit de eigen streek of uit de eigen tijd mensen konden sterken in hun geloof.

Heiligen worden gevraagd om hun voorspraak bij God. Kun je de Allerhoogste lastig vallen met je zorgen? Een heilige, een mens als jij, durf je eerder te benaderen met je vragen. Deze kan dan jouw vraag bij God neerleggen. Maria vervult deze rol bij uitstek voor veel katholieken. Zij heeft als liefdevolle moeder begrip voor de zorgen en angsten van gewone mensen, zo voelt men.

Heiligen zijn minstens zo belangrijk, omdat zij door hun voorbeeld ons inspireren en moed geven.

Heilig worden

Je wordt niet zomaar heilig. Daar gaat een heel proces aan vooraf. De kerk trekt het leven van de desbetreffende persoon grondig na en hoort daarbij vele getuigen.

Eerst wordt de persoon zalig verklaard en vervolgens heilig, maar daar zijn wel wonderen bij nodig. Het gaat dan met name om genezingen die op voorspraak van de 'heilige' tot stand zijn gekomen, zonder dat de dokters daar een verklaring voor kunnen vinden. Voor een zaligverklaring is één wonder nodig, voor een heiligverklaring twee.

Paus Franciscus heeft echter ook paus Johannes XXIII (die het Tweede Vaticaans Concilie bijeen heeft geroepen) heilig verklaard, zonder dat er een tweede wonder bekend was. 'De heiligheid van deze man is evident', verklaarde paus Franciscus en daarom vond hij een tweede wonder niet nodig. Alleen de paus heeft het recht om iemand heilig te verklaren, al zijn daar dus strikte regels voor. De paus heeft tegelijk de macht om van die regels af te wijken.

Hildegard (1098-1179) werd tijdens haar leven algemeen gerespecteerd. In Duitsland (zij leefde in Bingen aan de Rijn) werd zij al lang vereerd, maar door haar heiligverklaring in 2012 geldt haar verering nu in de hele kerk.

Wie was Hildegard?



Een volgend keer zal ik graag vertellen wie Hildegard was. Wie zo lang niet kan wachten, kan op internet de nodige informatie vinden. Ook heb ik op 10 januari, de zondag waarop de naam van de nieuwe parochie bekend werd gemaakt, over haar gesproken. De overweging van die zondag vindt u op www.rkparochiezuidhorn.nl/bezinning.

pastor Hilda van Schalkwijk



PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

EMMAÜSKERK
STEFANUSKERK
MAARTENSKERK



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts
telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

e-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart ben ik afwezig. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw Ria van Dijk-Hilberts, tel 5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com. Zij kan u doorverwijzen.

Kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
Laetare 6 maart	10.00 uur Emmaüskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst
Judica me 13 maart	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	na afloop in Kerkenheem: pres. diaconale plannen
Palmpasen 20 maart	11.15 uur Emmaüskerk	dienst o.l.v. parochianen	RK-gastdienst
Witte donderdag 24 maart	19.30 uur Emmaüskerk	ds. Jan Wilts	Prot gastdienst, Schrift en Tafel catechesegroep werkt mee
Goede Vrijdag 25 maart	19.30 uur Emmaüskerk	dienst o.l.v. parochianen	RK gastdienst
Pasen 27 maart	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	Paasontbijt vooraf, zie berichtgeving elders
Beloken Pasen 3 april	10.00 uur Emmaüskerk	pastor Antoinet Dunning	oecumenische dienst

BIJ DE KERKDIENTEN

In overleg met een aantal doopouders zal er in maart of april een **doopdienst** zijn. Let u op de mededelingen op de liturgieën, de website en de Nieuwsbrief. De kinderen die aan de catechese meedoen, zullen ook meedoen aan de Tafelviering op **witte donderdag**. Deze catechese is ook bedoeld als avondmaal catechese. Op **Paasmorgen** hopen we weer samen aan het Paasontbijt in Kerkenheem te kunnen zitten; hoe u zich op kunt geven leest u elders in dit blad. Na het ontbijt vieren Pasen in de kerk. Het licht verschijnt in ons leven, de Heer is waarlijk opgestaan.

PAASONTBIJT

Vorig jaar was er in Kerkenheem een paasontbijt, voorafgaand aan de dienst op 1^e paasdag. Er was veel animo, het was heel gezellig en men wilde dit graag herhalen.

Eerste paasdag is dit jaar op 27 maart, we beginnen met het paasontbijt om 8.45 uur en het duurt tot 9.30 uur; daarna kunnen we naar de kerk gaan, de dienst begint om 10.00 uur.

Zo'n ontbijt komt er natuurlijk niet vanzelf, dat moet worden georganiseerd en we moeten ongeveer weten voor hoeveel mensen er gedekt moet worden. Dus nu de vraag: **Wie wil meehelpen om het paasontbijt dit jaar vorm te geven?**

Een paar mensen uit de voorbereiding van vorig jaar hebben na afloop toen al gezegd dat ze hun ervaring wel willen delen met anderen, dus je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden, het draaiboek van vorig jaar ligt klaar. Wanneer je mee wilt helpen, geef dit dan per mail of per telefoon door aan:

Ha.hilberts@gmail.com of 050-5491349 of aan a.van.dam@hotmail.com of 06-44458641

En natuurlijk de volgende vraag:

Wie wil graag een plekje aan de ontbijttafel?

Om dit laatste overzichtelijk te houden, graag opgave bij Ria van Dijk-Hilberts, per mail of per telefoon:

Ha.hilberts@gmail.com of 050-5491349

Vergeet niet op te geven met hoeveel personen u wilt komen en of u dieetwensen heeft.

Ria van Dijk-Hilberts

VANUIT DE WERKGROEP PASTORAAT

Deze keer waren er veel praktische zaken om te regelen: het Paasontbijt en de scholing vanuit onze werkgroep hadden onze aandacht, daarnaast keken we vooruit naar Pinksteren en is er vastgelegd dat er op zaterdag 16 april een hele dag een schilderworkshop is in Kerkenheem (bij mooi weer buiten!!!), met als thema: Pinksteren, Handelingen 2: 1-13. In de Pinksterdienst zullen deze schilderijen een eigen plek krijgen. U mag zich nu al vast opgeven wanneer u mee wilt doen, maar de oproep hiertoe zal eind maart nog eens worden herhaald.

Naar aanleiding van de actie kerkbalans zijn er een aantal verzoeken tot uitschrijving binnen gekomen. De afspraak met de kerkrentmeesters is dat deze verzoeken allemaal via de werkgroep pastoraat zullen worden afgehandeld en dat betekent een extra bezoek, of een brief of, wanneer dit verzoek is ondertekend, een uitschrijving. Soms vraagt men zich af hoe men in ons register is terecht gekomen. Sjaan Wesseling heeft na heel jaren bezoekwerk te hebben gedaan in Mercator, besloten nu het stokje door te geven aan anderen. Natuurlijk zal dit werk worden voortgezet, maar door wie dat zal een volgende keer duidelijk worden. Sjaan zal officieel worden bedankt in een kerkdienst op het moment dat er ook afscheid zal worden genomen van ambtsdragers die hun termijn hebben afgesloten. Bezoekwerk is een essentieel onderdeel van het pastoraat. Er zijn op dit moment drie vaste bezogroepen actief: de welkomstcommissie, de ouderenbezogroep en de verjaardagsbezogroep voor Het Roer. Incidenteel worden er bezogroepjes samengesteld als iemand voor langere duur in een verpleeghuis verblijft. Verder brengt de predikant bezoeken en worden er vanuit de werkgroep pastoraat incidenteel ook bezoeken gebracht. Wat dit laatste betreft: (bezoeken vanuit de werkgroep pastoraat), gaan we kijken of uitbreiding gewenst is met een ouderling. Immers: aandacht en zorg voor elkaar is waar onze werkgroep voor staat.

Ria van Dijk-Hilberts

WIJ GEDENKEN



LEONARD MEINE KUIPERS, Kraaiennest 148. Leo Kuipers is overleden op 26 januari, 96 jaren oud.

Op de rouwkaart staat: "op een door hem zelfgekozen wijze, is van ons heengegaan ...". Hij voelde het zo dat zijn leven voltooid was en heeft het laatste stukje daarvan samen met wie hem na stonden kunnen gaan. Dhr.

Kuipers was één van de eerste Hagenaars die zich samen met zijn vrouw met de spreiding van de Rijksdiensten in Groningen vestigde. Wandelend raakte hij ook vertrouwd met die nieuwe omgeving, zó dat hij er zich thuis kon voelen. Met zijn accurate financiële kennis en vaardigheden heeft hij trouw de toenmalige Hervormde Gemeente Noorddijk-Middelbert-Lewenborg als ouderling-kerkvoogd gediend.

Voorafgaand aan de begrafenis in Noorddijk hoorden we in de Stefanuskerk de woorden uit Lucas 14 over het prijsgeven van het leven in het volgende van de Heer.

Mogen zijn kinderen en hun gezinnen, de kinderen Drewes, en allen in rouw om hem zich getroost weten door de Eeuwige.

HILLECHIENA VAN NIEFF-BAKKER, Kraaiennest 70 (Mercator), kamer 42, is 91 jaren oud, overleden op 2 februari; op vrijdag 5 februari vond de crematieplechtigheid plaats in Groningen. Buiten wat in deze laatste jaren haar ogen niet meer zagen en haar oren niet meer hoorden, kon zij zich in één woord, in één gebaar gekend weten door haar naasten en haar Heer. Mogen allen in rouw om haar zich getroost weten door de Eeuwige.

ds. Jan Wilts



KINDERCATECHESE

Kindercatechese in maart

In de weken voorafgaand aan Pasen, beginnend op maandag 7 maart, direct aansluitend op de schooltijden, start de Kindercatechese.

Opgeven kan nog bij Jan Wilts, predikant, janwilts@damsterboord.nl, 050-2808863

GESPRESKRINGEN

Bijbelkring woensdag 9 maart, 15.00 uur Emmaüskerk, hoofdstuk 7

Samenkring woensdag 9 maart, 19.00 uur Het Roer

Gesprekskring woensdag 9 maart, 20.15 uur, Kerkenheem, hoofdstuk 6

KINDERNEVENDIENST

Hallo Allemaal,

Eerste paasdag beginnen wij met de kindernevendienst een inzamelingsactie voor de kindervakantieweek in Vaida Camaras (Roemenië).

Het geld dat ingezameld wordt is bedoeld om de kinderen in het dorp een leuke vakantieweek te geven.

Op eerste paasdag komt Geert, die perioden in het dorp woont, vertellen over het dorp en wat er allemaal nodig is.

Met de kinderen samen gaan we daarna bedenken wat we allemaal kunnen doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

We hopen dat jullie allemaal komen en dat jullie veel goede ideeën mee brengen! Tot dan!

Namens de kindernevendienst,
Margreth



SPELBOX

Vrijwilligers gevraagd die het leuk zouden vinden om **af en toe** een uurtje in de week op donderdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur mee te doen in de openbare bibliotheek in Het DOK met de spelbox. Dit is een project dat vanuit Han Stoffer Gezondheidsmanagement is opgezet. De gemeente is opdrachtgever. Studenten van de Hanzehogeschool hebben een ondersteunende rol. Er wordt samengewerkt met de Zijlen bij het ondersteunen en stimuleren van bewoners van De Zijlen. Bewoners van de NOVO kunnen ook meedoen.

Het leuke van dit alles is dat er veel Samenkringers aan mee doen (o.a. Eildert, Henny, Anneke, Kees, Rijnko). Voor het wekelijks samen spelen met de spelbox zoekt men buurtbewoners die het "quiz-achtige spel" mee willen spelen met de bewoners. Het gaat via een PowerPointpresentatie. De spelleider is nu een enthousiaste student die het heel leuk doet vind ik. Het is erg gezellig en staat nog

in de kinderschoenen.

Alle input van buurtbewoners is welkom.

Mochten jullie het leuk vinden om een keer te komen kijken en mee te doen, wees welkom. De spelbox-activiteit wordt niet in de schoolvakanties gehouden. Bij vragen kunnen jullie me altijd bellen. (5416794)

Lizette Gemmink

HET VAKANTIEBUREAU

Vakanties met aandacht. Daarvoor kunt u terecht in de vakantiehotels van Het Vakantiebureau. Er zijn altijd voldoende vrijwilligers, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden. De vakantie wordt aangepast aan uw mogelijkheden. Zo nodig is nachtzorg, 24-uurs begeleiding en een rolstoelbus of duofiets beschikbaar.

De diaconie van Damsterboord kan u behulpzaam zijn bij het aanmelden voor deze vakanties. Neem contact met ons op als u iemand weet of wanneer u zelf belangstelling heeft voor een dergelijke vakantie. Het Vakantiebureau beschikt over verschillende locaties, waaronder het geheel vernieuwde Hydepark (voorheen Roosevelthuis).

MIGRANTENKERKEN

Geloven ver van huis. Dat is de dagelijkse realiteit voor migranten die in Nederland verblijven. Honderdduizenden christenen van over de hele wereld moesten om allerlei redenen kort of lang geleden hun moederland verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een gemeenschap waar zij hun geloof kunnen beleven, zich kunnen uiten in hun eigen taal en steun vinden bij elkaar. Ruim zeventig migrantenkerken en geloofsgemeenschappen, met ongeveer 70.000 leden, zijn aangesloten bij SKIN, Samen Kerk in Nederland. SKIN wil deze hechte gemeenschappen en hun voorgangers ondersteunen.

En dat is hard nodig, want de voorgangers komen in aanraking met grote vragen en problemen. Veel van hun gemeenteleden worstelen met trauma's uit het verleden, werkloosheid en eenzaamheid. Om de voorgangers van deze kerken toe te rusten voor hun taak organiseert SKIN tal van praktische trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, pastoraat en diaconaat. Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land bereiken, hebben deze kerken goed toegeruste leiders nodig. De pastors, oudsten en leiders van de migrantenkerken zetten zich met hart en ziel in om de migranten bij te staan. Zij hebben daarvoor de trainingen van SKIN nodig, maar kunnen de cursuskosten nauwelijks zelf opbrengen. Uw bijdrage in de collecte is daarom zeer welkom.

COLLECTE OPBRENGSTEN

Opbrengst diaconale collectes Gemeente Damsterboord januari 2016

- collecte 10-januari t.b.v. Sensor: € 91,43
- collecte 17-januari t.b.v. Zorgboerderij(profila): € 131,43
- collecte 24-januari t.b.v. werelddiaconaat (ZOA): € 115,64
- collecte 31-januari t.b.v. Inlia € 100,07

PAASGROETEN

Ook in 2016 kunt u weer groeten sturen naar gedetineerden in Nederland. Onder leiding van een predikant zijn gedetineerden aan de slag gegaan met het thema van de 40-dagentijd: **“Ik ga. Zet een stap naar de ander”**.

In prachtige kaarten hebben zij dit thema verbeeld. Zo'n paasgroet doet goed is de ervaring. Op 13 maart willen we U de kaarten aanbieden. U doet toch ook weer mee?

BLOEMENGROET

Als blijk van steun, bemoediging en medeleven vanuit de gemeente waren er in de afgelopen periode bloemen voor Jacqueline van der Laan, Dhr. Kees van der Wal, Mevr. Goutier en Mevr. van der Munnik.

BIJZONDERE WIJKGEMEENTE

Op zondagmiddag 17 januari was er weer een aangepaste dienst in de Fontein. Het onderwerp voor deze dienst was: “weinig kan veel”. Dominee Wilts las uit de Bijbel

Mattheus 5: 13-16. Hij vertelde een verhaal over een klein dorp hier erg ver vandaan waar de mensen erg arm waren. Ze hadden zelfs geen geld om eten te kopen. De mensen hadden honger en ondernamen niks meer. Totdat er op een dag een vreemdeling in het dorp kwam. Hij vroeg de inwoners van het dorp om wat te eten. Maar er was helaas niets te eten. De vreemdeling bedacht een list.

Hij gaf de inwoners een steen die hij had gevonden aan de kant van de weg. Het was een soepsteen. Aan de inwoners vertelde hij dat als zij water zouden koken en de soepsteen erin zouden doen dat er dan soep kwam.

Het mooie was dat er voor in de kerk op het podium een grote pan water op een inductieplaat stond te koken. Dominee Wilts had de soepsteen bij zich en deed die in de pan.

De vreemdeling vroeg de inwoners van het dorp om toch te kijken of ze iets thuis hadden voor de soep. Zo nam de ene inwoner een ui, de andere inwoner wat prei mee voor de soep.

Vooraf aan de dienst waren er aan verschillende kerkgangers ingrediënten voor de soep uitgedeeld. Tijdens het verhaal vertellen vroeg dominee Wilts telkens een kerkganger naar voren om zijn of haar ingrediënt in de pan te doen. Maar er ontbrak nog wat. En dat was het zout. Zowel in het verhaal van het dorp als in de soep die dominee Wilts aan het bereiden was. Toen het zout door Huib was toegevoegd was de soep klaar in de kerk. Wat iedereen heeft geleerd van dit verhaal is dat als iedereen een klein beetje heeft kun je samen heel veel. Jezus zegt: Vraag niet altijd of je genoeg hebt, een klein beetje is genoeg (Ook een klein beetje zout). Zout voor de soep zijn mensen voor elkaar. Mensen kunnen smaak aan elkaars leven geven. Na afloop van de dienst nam dominee Wilts de pan met soep mee naar de koffieruimte. Hier heeft iedereen een lekker kopje soep gehad.



De volgende aangepaste dienst is op zondag 20 maart om 15.00 in de Fontein. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Dominee Veltman zal dan voorgaan.

Lizette Gemmink

IKONEN IN KERKENHEEM



In het vorige nummer van de Rotonde heeft u kunnen lezen over het plan om in Kerkenheem kleine exposities te houden. De exposities worden samengesteld door Joanna Paszkiewicz onder de titel DIALOOG II. De eerste expositie is inmiddels van start gegaan. Joanna Paszkiewicz heeft Antje Veldstra, beeldend kunstenares uit Groningen, uitgenodigd iets van haar werk te exposeren.

Gedurende alle activiteiten in Kerkenheem in de komende periode is de expositie te bezichtigen.

Hartelijk welkom!

HERVORMDE VROUWENVERENIGING GIES GESTOPT

Onze Hervormde vrouwenvereniging Gies te Middelbert is met ingang van 1 januari 2016 gestopt wegens het sterk teruglopen van ons ledenaantal. We hadden nog graag ons 85 jarig jubileum in oktober 2016 met elkaar willen vieren maar door omstandigheden was dat niet meer mogelijk. Wij als leden vonden dit heel erg jammer, daar wij een hechte groep waren. Onderling proberen wij toch nog wel contact met elkaar te houden, daar wij die woensdagmiddag erg missen.

Namens alle dames van Gies, bedankt!

M. Koopman-Zwaneveld

COBY BOS 90 JAAR

Op **16 maart** is het de verjaardag van mevrouw Coby Bos. Zij hoopt dan de gezegende leeftijd van 90 jaar te bereiken. Een ieder die haar hiermee wil feliciteren is van harte welkom van 16.30 uur tot 17.30 uur in het Restaurant "De Twee Provinciën" Meerweg 245, 9752 XD Haren.



Met vriendelijke groet,
Piet en Ria Bos

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 t/m 30 april 2016 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 18 maart** bij dhr. Alberts, Dragonstraat 44 9731 JM, tel. 5424281.

Maar liever via e-mail: kopij@damsterboord.nl



R.K. WALFRIEDPAROCHIE

Emmauskerk, Ra 4, Lewenborg, tel. 5412115

* Zie voor de adressen en voor de berichten die voor alle kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE PAROCHIE

Op werkdagen van 10 tot 12 uur is de Emmauskerk open.



- Pastor voor onze parochie is Hilda van Schalkwijk. Zij is ook pastor in Zuidhorn

☎ Haar telefoonnummer is 0594-507800

- en haar e-mailadres: h.van.schalkwijk@home.nl

- Op werkdagen is de kerk 's ochtends open van 10 tot 12 uur en is er iemand aanwezig die u te woord kan staan en eventueel kan doorverwijzen. Ook langskomen om zomaar een praatje te maken is prima!!

☎ De kerk is op deze ochtenden ook telefonisch bereikbaar onder nummer 050-3180813

- Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website www.walfriedparochiegroningen.nl

☎ Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

- Fax 050-4028597

• E-mail info@walfriedparochiegroningen.nl

- Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze Parochie. Dhr. Jos Leuvenkamp, 050-5413926, Mw. Trees Brugmans 050-5413025 en Dhr. Jan van den Hende, 050-5413239.

WALFRIEDPAROCHIE

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenborg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst. Ook om 10.00 uur op de 1^e zondag van de maand.
- Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

VIERINGEN WALFRIEDPAROCHIE

datum	tijd	Viering	Voorganger
6 maart 2016 Emmauskerk	10.00 uur	oecumenische viering	ds. Jan Wilts
6 maart 2016 de Bron	10:00 uur	oecumenische viering	werkgroep oecumene
13 maart 2016 Emmauskerk	11.15 uur	voorstellen vormselgroep woord en communieviering	pastor Peter Vos
20 maart 2016 Emmauskerk	11.15 uur	Palmpasen dienst o.l.v. parochianen	R.K. gastdienst m.m.v. het Emmauskoor
24 maart 2016 Emmauskerk	19.30 uur	Witte Donderdag PKN gastdienst	ds. Jan Wilts
25 maart 2016 Emmauskerk	19.30 uur	Goede Vrijdag RK gastdienst	dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
26 maart 2016 Emmauskerk	22.00 uur	Paaswake woord en communieviering	pastor Hilda van Schalkwijk m.m.v. het Emmauskoor
27 maart 2016 Emmauskerk	11:15 uur	Paasmorgen eucharistieviering	pastor Arjen Jellema m.m.v. het Emmauskoor
3 april 2016 Emmauskerk	10:00 uur	oecumenische viering	pastor Antoinet Dunning
3 april 2016 de Bron	10:00 uur	oecumenische viering	werkgroep oecumene

VORMSEL TOEDIENING

Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 8 april in de Salvator-Maria kerk om 19.30 uur door bisschop De Korte. In totaal 9 jongeren uit de Walfried-locatie zullen het vormsel ontvangen.

MET DE VORMELINGEN OP ZONDAG 13 MAART

Een groepje jongeren bereidt zich voor op het vormsel. Het project dat we gebruiken heet 'Hem achterna'. Wij praten over wat wij geloven, maar wij willen ons geloof in Jezus ook concreet vorm geven. We gaan Hem achterna door een diaconaal project.

Wat houdt dat in? De jongeren hebben een goed doel gekozen: de Stichting Blue Ribbon. Blue Ribbon wil mensen bewust maken van de prostaat en het risico op prostaatanker. Om zo de kans op een snelle herkenning, genezing en overleving te vergroten.

Na de viering kunt u bij de jongeren allerlei lekkers kopen (gelukkig hoeven we op zondag niet te vasten). De opbrengst is voor het goede doel. Het gebeurt op zondag 13 maart. De jongeren werken mee aan deze viering en zullen het project

toelichten. Ze rekenen erop dat u komt (en koopt).
pastor Peter Vos

EERSTE COMMUNIE 10 APRIL 2016

Op 10 april vieren we in de Emmauskerk de Eerste Communie.

We hebben dit jaar 5 eerste communicanten, die op zondag 14 februari zijn voorgesteld aan de parochie. Het zijn Nohaly Oehlers, Nora Bunt, Frédérique Bruin, Given Plein en Leona Pinas. Op woensdag 17 februari zijn we begonnen met de voorbereidingsmiddagen. Wij volgen dit jaar weer het project “door de poort”, begeleid door pastor Arjen Jellema en Esther Stam.

Bijzonder dit jaar is dat, in de aanloop naar de eerste communie, Leona eerst nog gedoopt wordt op 1^e paasdag (27 maart) tijdens de mis van 11.15 uur.

Wij wensen de kinderen veel plezier en succes met de voorbereidingen!

Esther Stam

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

Donderdag 17 maart 2016	19.00 uur	Parochie bestuur en Pzg.
Woensdag 6 april 2016	10.00 uur	Werkgroep admin. en bestuur



MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND:

De koffieochtend is op dinsdag 1 maart 2016.

Wilt u gehaald en weer thuisgebracht worden? Neemt u dan even contact op met Sien Aukes, tel: 5412934 of met Door Schaafsma tel: 5417549.

OPENINGSTIJDEN KERKGEBOUW

De openingstijden van het kerkgebouw zijn aanzienlijk verruimd. Dit hebben we te danken aan de detachering van Cor Scholma bij de beheerscommissie van het kerkgebouw. Sinds 1 januari is ook Cor, net als Henk, in dienst van de beheerscommissie. Daarom is het kerkgebouw nu elke morgen open van 10.00 tot 12.00 uur voor bezoek, om dingen af te geven of om zomaar een praatje te maken. Ook buiten deze tijden zal Cor vaak aanwezig zijn in het gebouw.

Vergaderingen en andere bijeenkomsten moeten natuurlijk wel altijd worden afgesproken via de familie Janssens. Ook als je een klusje hebt voor Cor of Henk loopt dat altijd via de familie Janssens.

We wensen Cor en Henk veel werkplezier en een goede tijd toe in de Emmauskerk.

Jan van den Hende, secr. parochiebestuur.

Multiculturele parochie	Lucija Popović	Tel. 050-4028551
Catechese	Trees Brugmans	Tel. 050-5413025
Diaconie	Anita v. Nimwegen	Tel. 050-5414622
Liturgie	Lexia Koch	Tel. 050-5422539
Oecumene	Chrétien Schouteten	Tel. 050-3022086
Pastoraat	Hilda van Schalkwijk	Tel. 0594-507800

INTERMEDIAR(S) (M/V) GEZOCHT

Nog niet zo lang geleden is vanuit het woonwagenvestibule in de Walfriedparochie gestart met een nieuwe jongerengroep. Dit is een heel speciale jongerengroep: de groep bestaat uit jongeren uit de kring (een woonwagencentrum in Groningen) én jongeren uit de parochie. De verbindende factor? Leeftijd én het (katholieke) geloof. Deze jongerengroep is onlangs ontstaan door een project van Solidair Groningen & Drenthe. De aanleiding voor dit project is dat jongeren uit woonwagencentra zorg hebben voor het behoud van hun traditie en geloof. Deze jongeren zijn de eerste generatie woonwageneigenaren die hun vrienden, schoolgenoten en andere sociale contacten buiten het centrum hebben. Ze komen buiten het centrum in aanraking met hele andere ideeën over geloof en leven. Dit brengt vragen met zich mee, vooral rondom de eigen identiteit. Tegelijkertijd doen deze vragen zich niet exclusief bij jongeren uit het centrum voor. De meeste jongeren hebben identiteitsvragen. Door je te schuren aan andere inzichten en ideeën van mensen waar je vertrouwen in hebt, groeit je eigen identiteit. Dat is wat deze jongeren elkaar te bieden hebben. Ze ontdekken wat ze belangrijk vinden en wat ze te bieden hebben. Deze jongeren hebben elkaar inmiddels enkele keren mogen ontmoeten en ze hebben gebrainstormd over activiteiten die ze met elkaar willen ondernemen. Deze activiteiten variëren van doe-activiteiten tot geloofsgesprekken. De eerste activiteit staat in maart gepland: jongeren leren elkaar beter kennen en gaan samen koken én eten. De jongeren bevinden zich in de leeftijdscategorie 17 t/m 25 jaar. Jongeren die alsnog mee willen doen: Wees welkom!

Wij zoeken een intermediair die:

- Deze jongerengroep wil begeleiden/aanmoedigen/enthousiasmeren;
- Samen met deze jongerengroep een jaarplanning wil maken;
- Organisatorisch sterk is en samen met deze jongerengroep de activiteiten wil organiseren;
- Samen met deze jongerengroep wil nadenken over mogelijke financiering van de activiteiten;
- Geïnteresseerd is in mensen van allerlei achtergronden en culturen;
- Het leuk vindt om jongeren aan te sturen wanneer nodig is;
- Het leuk vindt om eens een bezoek te brengen aan de Kring;
- Het leuk vindt om met jongeren te werken en daarvoor ook creatieve werkvormen voor te bedenken;
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

- Beschikbaar is voor minimaal één jaar;
- Het niet lastig vindt om de activiteiten in Groningen uit te voeren;
- Beschikbaar is voor minimaal één dagdeel per maand, in de avonden of in de weekenden;
- Het leuk vindt om verbindingen te leggen tussen de parochie en de Kring;
- Het leuk vindt om ook andere jongeren bij het project te betrekken.

Wij bieden:

- Goede begeleiding en ondersteuning vanuit Solidair Groningen & Drenthe waar nodig, evt. training;
- Het opdoen van werkervaring in een dynamische omgeving: verschillende culturen, sociaal, geloof, activiteit etc.;
- Een stageplaats. De rol van intermediair kan evt. door een stagiair ingevuld worden;
- Veel vrijheid.

In overleg kunnen we bepalen of we één of twee intermediairs op deze groep willen zetten. Uiteraard kan de functie ingevuld worden door twee personen die elkaar al kennen. De functie van intermediair is op vrijwillige basis. De tijdsinvestering is afhankelijk van de activiteiten die op de jaarplanning komen en of er één of twee intermediairs op de groep gezet worden. Geschat wordt dat de groep minimaal één keer per maand samen komt op een avond of in het weekend. Van een intermediair wordt verwacht dat hij/zij deze bijeenkomst voorbereidt en de jongeren uitnodigt. Daarnaast zal er in ieder geval de eerste periode contact zijn met Solidair Groningen & Drenthe. De functie van intermediair is niet aan leeftijd of geloof gebonden. Het is wel belangrijk dat een intermediair een geloofsgesprek met de jongeren kan begeleiden.

Meer weten of intermediair worden? Neem dan contact op Krista Russchen: krista@solidairgroningendrenthe.nl of 06-23646589 of met Frans de Smit: fransdesmit@hotmail.com

KOPIJ Walfriedparochie bestemd voor ROTONDE

Voor het volgende nummer van **Rotonde (periode 3 t/m 30 april 2016)** dient u de kopij **uiterlijk vrijdag 18 maart 2016** ingeleverd te hebben per e-mail: kopijwalfried@gmail.com



Leerhuis Stad en Ommelanden

Informatie over de bezinningsdag op 19 maart in de Emmauskerk

Leerhuis Stad en Ommelanden organiseert op zaterdag 19 maart een bezinningsdag met als thema “Hoe zouden wij zingen op vreemde grond?” o.l.v. Chris Fictoor.

De dag is bedoeld voor iedereen die bewust op weg wil naar Pasen en voor zichzelf behoefte heeft om daar op een bezinnende manier bij stil te staan. Deze dag wordt gegeven door Chris Fictoor, dirigent/componist, muziekpedagoog en kerkmusicus.

Deze dag klinkt muziek uit verschillende muzikale culturen en religies. Een citaat uit Psalm 137 staat daarbij centraal: “Hoe zouden wij zingen op vreemde grond?” Elke cultuur zingt vanuit hart en ziel eigen liederen. Vluchtelingen en asielzoekers, dichtbij en veraf, dragen deze in zich mee. Kunnen wij ons in hun lied en toon verplaatsen, maken wij er wezenlijk en oprecht ‘Plaats’ voor?

Om een antwoord op deze vraag te krijgen zoeken we deze dag naar de bron waaruit onze christelijke muziek ontstond en hopen de fascinerende raakvlakken met ontdekken met de Syrische en Joodse wortels.

Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar waarna we om 10.00 uur willen beginnen. Wilt u zelf brood meenemen, we zorgen wel voor koffie/thee en soep die overigens wel voor eigen rekening is.

We sluiten rond 14.30 met een vesperviering.

Voor meer informatie: www.leerhuis-stad-en-ommelanden.nl

Voor opgave voor de dag: leerhuisstadenommelanden@gmail.com