

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

orde voor de dienst op zondag cantate, (5^e van Pasen)

29 april 2018

in de Stefanuskerk te Noorddijk

voorganger, ds. Jan Wilts
organist, Gerard van Reenen
ouderling van dienst, Henk van Dijk
diaken van dienst, Bert van Dop
lector, Christina Huisman

INTREDE

aansteken tafelkaarsen

moment van stilte

groet en bemoediging [*wie kan, gaat staan*]

V: De vrede van de Heer zij met u allen!

A: Zijn vrede zij ook met u!

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen.

psalm

zingen: Liedboek nr. 30, 1

gebed van toenadering Psalm 30, 5-6.13, onberijmd

V: Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn,
loof zijn heilige Naam.

Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we 's avonds in,
's morgens staan we juichend op.

A: Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen.

HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven

zingen: Liedboek nr. 30, 5

[*hierna: allen gaan zitten*]

kyrië Liedboek nr. 301C

gloria Liedboek nr. 655, 1.2.3

lied [voor de kinderen vertrekken]



2. Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart met ons het licht van God,
door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal!

DE SCHRIFTEN

gebed bij de opening van de Schriften *gezongen*, Liedboek nr. 333

lezing uit het oude testament

Genesis 8, 1-14

lied Liedboek nr. 635, 1.2.3.5.6

lezing uit het nieuwe testament [*wie kan, gaat staan*]

Marcus 8, 10-13

lied Liedboek nr. 635, 7.8

[*hierna: allen gaan zitten*]

overweging

orgelspel

[*kinderen komen terug*]

GEBEDEN EN GAVEN

lied bij aansteken INLIA-kaars Liedboek nr. 458

toelichting van de diaconie gebeden

dankgebed
voorbeden
stil gebed
onzevader *gezongen* Liedboek nr. 369B

inzameling van de gaven

diaconie Gasthuis Groningen
zie: <https://www.gasthuisgroningen.nl/>
kerk gemeentewerk Damsterboord

ZENDING EN ZEGEN

slotlied [*wie kan, gaat staan*] Liedboek nr. 829

zegen *beantwoord met*

A: Amen

MEDEDELINGEN

na de dienst: koffie en thee; iedereen welkom

liturgie: enkele dagen voorafgaand aan elke dienst kunt u de liturgie downloaden: <http://www.damsterboord.nl/index.php/kerkdiensten/liturgie>

kerkdienst op internet beluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, kies daar Groningen en dan PKN Stefanuskerk of PKN Emmaüskerk. De diensten blijven ongeveer een half jaar staan.

afwezig

Van 1 mei tot en met 4 mei ben ik afwezig i.v.m. studieverlof. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com., Mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

kerkdienst zondag 6 mei

10.00 uur Emmaüskerk, oecumenische dienst.

De afbeelding op de kaars

Kunstenares Mary Koning (Amsterdam, 1912-1998) maakte het schilderij dat is afgebeeld op de kaars.

In 1997 – één jaar voor haar overlijden – bezocht Mary Koning het tentenkamp voor vluchtelingen in de Drentse bossen bij Beilen. Zij werd bijzonder getroffen door het lot van deze mensen, zogeheten Technisch Onverwijderbare Vreemdelingen. Mensen die door de Nederlandse overheid waren afgewezen en vervolgens nergens heen konden: niet naar hun land van herkomst, niet naar een ander land. Gevangen in een uitzichtloze situatie, zonder voedsel en onderdak op straat gezet.

De kerken in en rond Beilen, de Raad van Kerken en INLIA vingen hen op.

Mary gaf in haar schilderij uiting aan haar gevoel: deze mensen is hun stem, hun gezicht afgenomen.

Met het tentenkamp gaven INLIA en de kerken gehoor aan een oproep van de Raad van Kerken in Nederland, in het kader van de campagne 'Voor een Humaan en Rechtvaardig Asielbeleid'. Het tentenkamp was in feite een van de eerste vormen van 'bed, bad, brood'- opvang in Nederland. In de dertig jaar van het verbond van het Charter van Groningen hebben duizenden kerken in Europa zich ingezet voor vreemdelingen in nood. Duizenden mensen hebben daardoor een veilig bestaan kunnen opbouwen, weer een leven gekregen.