

ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 46, NR. 9

3 t/m 30 september 2017



De onbarmhartige knecht, Matheus 18, 23-35, paneel 18e eeuw

ROTONDE

De Ronde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260
Tini van Rein 06-34948601

e-mailadres: rotondevvkl@hotmail.com

Overige redactieleden: Lucia Driessen en Anneliese Smoorenburg

Administratie: Margreeth Nagel, Orchideestraat 49, 9731 GA 311 1260

e-mailadres: admrotonde@live.nl

Banknr. NL23INGB0003632644 t.n.v. Vereniging van Kerken Lewenborg e.o.
Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: D.G. van der Laan, Orchideestraat 154, 9731GM 571 0239
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen

BANK DIACONIE: NL28INGB 0000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper, Vaargeul 155, 9732 JV 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Kosteres Stefanuskerk: Mw. M. Panman, Kluisgat 93, 9732 ES, 06-50589117
koster@damsterboord.nl

Beheerder Kerkenheem W. Hartsema 06-13125303

Banknr. NL69INGB0000803781 t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website www.hildegardparochie.nl

Pastor: Hilda van Schalkwijk 0594-507800
h.van.schalkwijk@home.nl

Secretaris: J. van den Hende, Lepelaar 23, 9728 XC 541 3239
jvandenhende@home.nl

Budgethouder : R. v. Nimwegen, T. v. Leeuwenlaan. 36, 9736KJ 541 4622

Ledenadministratie: H. van Eerden, Fruitstraat 17, 9741AL Groningen 2303757
e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL08INGB000246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4 541 2115

Bespreken zaalruimte: Fam. J. Janssens 541 4047

Alle bovengenoemde adressen (tenzij anders vermeld) bevinden zich in Groningen

LEZINGEN/ EREDIENSTEN

ROTONDE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.

Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes. Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.

Digitale Rotonde

U kunt Rotonde ook digitaal krijgen. Meldt u zich daarvoor aan via:

www.damsterboord.nl of walfriedparochiegroningen.nl

Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan. U kunt ook beide versies ontvangen. Wilt u voortaan alléén de digitale versie, meldt u dan af voor de papieren

Rotonde via een mail naar admrotonde@live.nl o.v.v. opzeggen + uw naam + adres.

Zondag 3 sept. 11 ^e v.d. zomer	Jeremia 7, 23-28 Psalm 105, 1-7 (Romeinen 12, 1-8)	Matteüs 17, 14-20
Zondag 10 sept. 12 ^e v.d. zomer	Ezechiël 33, 7-11 Psalm 119, 33-40 (Romeinen 12,9-21)	Matteüs 18, (1)15-20
Zondag 17 sept. 13 ^e v.d. zomer	Exodus 32, 7-14 Psalm 103, 8-12 (Romeinen 14, 5b-12)	Matteüs 18, 21-35
Zondag 24 sept. 1 ^e v.d. herfst	Jona 3, 10-4,11 Psalm 145, 1-12 (Filippenzen 1, 21-27)	Matteüs 20, 1-16
Zondag 1 okt. 2 ^e v.d. herfst	Ezechiël 18, 1-4.25-32 Psalm 25, 1-10 (Filippenzen 2, 1-13)	Matteüs 21, 23-32



OECUMENISCHE VIERINGEN
op de eerste zondag van de maand
beginnen steeds om 10.00 uur in de
Emmauskerk.

COLLECTES

Hierbij de opbrengst van de collectes van de oecumenische dienst van 2 juli j.l.

Oecumenische activiteiten € 59,30

Open Hof € 85,68

Alle gevers van deze bijdragen worden hartelijk bedankt.

Ate Jongeling

Vrijwillige bijdrage Rotonde

Graag jullie aandacht.

Met een bijdrage van iedereen is het mogelijk om de continuïteit van het kerkblad de Rotonde te waarborgen.

Heeft u voor 2017 reeds bijgedragen?

Hartelijk dank!

Mocht u nog geen mogelijkheid hebben gehad, wilt u dan kijken of er nog een bijdrage mogelijk is?

Ate Jongeling





Ik geloof in God, Schepper van hemel en aarde

Laatst heb ik in een viering stilgestaan bij deze woorden uit de geloofsbelijdenis.

Wat betekent het voor ons als wij God belijden als de Schepper?

Er zijn twee (verschillende) scheppingsverhalen, Genesis 1 vertelt ons hoe God de wereld schept door zijn Woord. Het is poëtisch met een bepaalde cadans door het steeds terugkerende: 'het werd avond en het werd morgen, de eerste dag; het werd avond en morgen, de tweede dag' en zo verder. En ook klinkt steeds weer: 'En God zag dat het goed was'. De taal van dit eerste scheppingsverhaal doet ons beseffen hoe bijzonder de aarde is, hoe waardevol en indrukwekkend.

In het tweede scheppingsverhaal, te vinden in Genesis 2, is God heel concreet bezig. Hij schept niet door zijn Woord, maar neemt handenvol aarde en boetseert daarvan de mens. Hij blaast de mens zijn levensadem in de neus en daarmee wordt de mens een levend wezen. God legt een tuin aan, zodat de mens een plek heeft om te leven. Dan boetseert God alle dieren op het land, en alle vogels in de lucht. Later maakt hij kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw, zodat ze zich daarmee kunnen kleden. God is heel concreet bezig met zijn schepping, zo laat dit verhaal ons zien.

In de tijd waarin de Bijbelverhalen zijn opgeschreven, kon men niet weten hoe de aarde is ontstaan, maar daar gaat het ook niet om. De verhalen zijn bedoeld om te vertellen hoe Israël de aarde, de geschapen werkelijkheid ziet en beleeft.

Het eerste woord van de bijbel is Beresjiet, het Hebreeuwse woord voor 'in den beginne'. Dat woord begint met de letter beth. De rabbijnen zeggen: zo heeft God de wereld bedoeld: als een huis, een veilige plek om te wonen: grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en beschutting in je rug. (In het Hebreeuws lees je van rechts naar links.) En van daar uit kun je via de opening aan de voorkant het huis verlaten en het leven tegemoet gaan.

Dat de aarde bedoeld is als een veilig huis, gold niet alleen voor toen, toen de aarde geschapen werd, maar het is nog steeds Gods bedoeling dat de aarde een veilige plek is voor mensen. Dat is wat Israël gelooft.

Het belang van de scheppingsverhalen ligt dus niet zozeer in wat ze vertellen over wat er ooit in een ver verleden, is gebeurd, maar wat ze ons te zeggen hebben over onze wereld nú. Ze zeggen ons dat de schepping (de wereld met al wat daarop leeft: de mensen, de dieren en de planten) God nog steeds ter harte gaat, dat God nog steeds met zijn schepping bezig is en dat Hij haar onderhoudt en in stand houdt. Wat doet het met God, als Hij/Zij ziet hoe de schepping vervuild is geraakt, hoe de grond is uitgeput?? Het volgende gedicht zegt dat Hij/Zij de schepping niet opgeeft...

God huilt en weeft opnieuw

God huilt.

Het kleed dat zij weefde met zoveel vreugde,
is verminkt,
in stukken gescheurd,
zijn pracht met geweld uiteengerukt.

God huilt.

Maar zie, Zij verzamelt de stukken
om ze tot een nieuw weefsel te maken..

Zij raapt de stukken
van haar harde werken bijeen
de poging om de natuur te behouden;
de protesten tegen plundering en uitbuiting;
alles wat zwak en vergeefs lijkt:
woorden en daden gegeven
als belofte in hoop, geloof en liefde.

En zie!

Ze weeft ze allemaal tezamen
met gouden vreugdedraden
tot een nieuw kleed:
een schepping rijker,
en mooier dan de oude!

God weeft,
kalm en volhardend
met een glimlach
die glinstert als een regenboog
over haar met sporen van tranen
bedekte gezicht.

En zij nodigt ons uit,
niet alleen om al ons werk
en al ons verdriet in ons
voor haar te blijven neerleggen,

maar zelfs meer –
om naast haar te gaan zitten
bij het weefgetouw van het jubeljaar
en samen met haar te weven
het Kleed van een Nieuwe Schepping.

de letter beth



pastor Hilda van Schalkwijk

INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



**Interkerkelijke
Bibliotheek
Lewenborg**

De interkerkelijke bibliotheek is **elke donderdagavond en elke eerste zondag van de maand** open voor het uitlenen van boeken.

Donderdags van 19.30 tot 20.30 uur en op de zondag na de oecumenische dienst van 10 uur. Uitgezonderd de schoolvakanties, Witte donderdag en Hemelvaartsdag. U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst.

Na de schoolvakantie in september gaan we weer van start met de Interkerkelijke bibliotheek. Elke donderdagavond is de Emmauskerk open van 19.30 tot 20.30 uur. om boeken te komen lenen en/of te bekijken. U kunt er een kopje thee of koffie bij drinken.



Nieuw boek: **De dag dat ik Jezus ontmoette**

Bekentnissen van een moderne ongelovige, Charlotte Rørth. De ongelovige totaal niet kerkelijke Deense journaliste ontmoet in een visioen Jezus. De plek is het Zuid-Spaanse stadje Úbeda in de sacristie van la Sacra Capilla del Salvador. Het is een overweldigende ervaring van licht, welke ze ook uitstraalt. Daarna leest ze veel over o.a. het fysieke Kundaliniproces, filosofen als Kierkegaard, Augustinus, mystici als Theresia van Avila en Johannes van het Kruis en/of het Geschwindyndroom. Pas na 5 jaar en vaak terug geweest zijnde in Úbeda, weet ze enigszins hoe ze deze ervaring in haar leven kan inpassen.



Nieuw boek: **Weg uit het moeten**, dr Just van Es

Ben je op zoek naar, is er een verlangen, een spoor, de zin van of het aankomen bij het Koninkrijk van God, dan is dit boek de moeite waard. Weg uit het moeten d.w.z. regels, wetten, alles wat onderdrukt, onvrij maakt brengt ons niet dichterbij dat Rijk van God. De "double bind", welke de schrijver zo noemt, is de dubbele boodschap. Die je kan verstikken bijvoorbeeld: doe rustig aan, maar schiet eens op. Verlossing daaruit vind je in alle godsdiensten en ook daar buiten. God de Vader en Jezus de Zoon geven ons voorbeelden om werkelijk te leven.

Ineke Siersema en Jacoba van Mourik

Oecumene in Lewenborg: De VVKL voorbij

Vrijwel vanaf de oprichting van de wijk Lewenborg in de stad Groningen heeft het oecumenisch denken een belangrijke plaats ingenomen binnen de kerkelijke gemeenschappen. In de beginfase was er sprake van actieve deelname van een aantal kerkgenootschappen, waarbij voorzichtig aftastend en experimenterend een pioniersfunctie in Nederland werd vormgegeven. Velen zaten nog vast in de overtuiging van het eigen gelijk, maar wel met een open geest dat anders geloven ook niet fout hoefde te zijn. Omdat Lewenborg geen kerkelijke tradities kende was er weinig dat de meerzijdige kennismaking in de weg stond. Deelname aan elkaars sacramenten bleek opeens veel minder bezwaarlijk dan men daarvoor gedacht had. In het begin werd nog de noodzaak gevoeld om meerdere voorgangers tegelijkertijd aanwezig te laten zijn, zodat alles binnen ieders kerkrechtelijke regels verdedigbaar was. Geleidelijk aan verviel ook die angst.

In de beginfase werd nog veel waarde toegekend aan formele deelname van zoveel mogelijk kerken. Dat veranderde langzaam omdat het inzicht kwam dat de verbondenheid in het geloof belangrijker was dan administratieve regels. Om dat allemaal goed te laten verlopen was veel overleg noodzakelijk. Elke groep moest bij verdere verandering van de samenwerking voldoende ruggespraak houden met de eigen moederkerk, zodat geen 'vreemde' dingen zouden ontstaan. Toen als gevolg van de toenemende ontkerkelijking de kleinere kerken door gebrek aan menskracht moesten afhaken werd dat wel betreurd, maar inmiddels was de algemene erkenning van de waarde van ieders geloofsrichting zover gevorderd dat het geen belemmering hoefde te vormen om als individu de gezamenlijke diensten te blijven volgen en mede vorm te geven. De rooms katholieke Walfriedparochie en de beide protestantse gemeentes bleven wel het overleg voortzetten, waarbij iedereen in de diensten ongeacht kerkelijke achtergrond welkom bleef.

Na de fusie van de gereformeerde en de hervormde kerk waren er echter nog maar twee partijen over die binnen de VVKL overlegden. De Walfriedparochie en de PKN Damsterboord hebben al langere tijd enkele malen per jaar bestuurlijk overleg, mede omdat ze gezamenlijk eigenaar zijn van de Emmauskerk.

Met de drukke werkschema's die iedereen tegenwoordig lijkt te hebben, bleek in de praktijk dat er veel dubbel overleg was tussen de beide groepen; waarbij namens de beide kerken over dezelfde onderwerpen werd gesproken in het besturenoverleg en in de VVKL. Omdat in de oecumenische ontwikkeling inmiddels wel duidelijk is geworden dat de verschillen tussen de kerken meer berusten op een verschil in waardering voor de stijl, waarin het geloof wordt beleefd en beleden, en niet op een verwerping van een andere vorm van geloven dan die van onszelf, mag geconcludeerd worden dat de noodzaak om een VVKL te hebben door de tijd is ingehaald. Oecumene is een zo algemeen aanvaard gedachtegoed geworden dat we voor die samenwerking geen extra orgaan meer nodig hebben, maar dat gewoon vanuit onze kerkelijke achtergronden kunnen blijven doen. Kortom, alle redenen om nu de VVKL op te heffen in de wetenschap dat we zonder deze organisatievorm vast nooit zover hadden kunnen komen. Velen hebben in de loop van de tijd bijgedragen aan de VVKL en daarmee aan de oecumenische gedachten.

We zijn een ieder die zich met hart en ziel voor de oecumene binnen de VVKL hebben ingezet dan ook veel dank verschuldigd, zonder hen zouden we nooit op dit punt gekomen zijn.

Het beheer van het gebouw berust al bij een aparte commissie met uiteindelijke eindverantwoordelijk voor de beide kerkgenootschappen. Het voortbestaan van Rotonde en de interkerkelijke bibliotheek blijft ook de verantwoordelijkheid van beide besturen, waarbij we in gezamenlijk overleg nog zullen kijken hoe we dat het meest praktisch kunnen vormgeven.

De VVKL heeft zijn tijd gehad, de oecumene gaat verder. We zijn reuze benieuwd waar we uiteindelijk terecht komen.

Cretien Schouteten (Walfried Gemeenschap)
Henk van Dijk (PKN Damsterboord)

Viering bij het afscheid van de VVKL

In Lewenborg was de VVKL een begrip. Verschillende kerken die samen werkten in een vereniging: “de **V**ereniging **v**an **K**erken in **L**ewenborg en omstreken”.

De tijden zijn veranderd en de besturen van de twee overgebleven leden, dat zijn de Walfriedparochie (toen nog) en de Protestantse Gemeente Damsterboord hebben besloten de VVKL op te heffen. Het besturenoverleg van de Walfriedgemeenschap en Damsterboord neemt de taken over van de VVKL. Dit besturenoverleg zal u daar nader over informeren.

Het besturenoverleg heeft ook gevraagd aan de projectgroep oecumene om in de oecumenische viering van 3 september aandacht aan de VVKL te besteden. De projectgroep doet dat graag. Omdat het wat kort dag is, kunnen we hier nog niet alle informatie over die viering geven. Die komt een paar dagen van tevoren wel op de website te staan. Kijkt u daar vooral nog even. We hopen van harte u te mogen verwelkomen op 3 september!

Namens de projectgroep oecumene,
pastor Hilda van Schalkwijk en ds Jan Wilts.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 1 oktober t/m 4 november dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 15 september** bij:Tini van Rein, tel. 06 34948601 maar liever per e-mail: rotondevvkl@hotmail.com



PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

EMMAÜSKERK
STEFANUSKERK
MAARTENSKERK



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts

telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

e-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

Kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
3 september 11 ^e van de zomer	10.00 uur Emmaüskerk	pastor Hilda van Schalkwijk ds. Jan Wilts	oecumenische dienst afscheid VVKL
10 september 12 ^e van de zomer	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	Schrift en Tafel
17 september 13 ^e van de zomer	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
24 september 1 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	vredeszondag, gezamenlijk programma met Pepergasthuisgemeente
1 oktober	10.00 uur Emmaüskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst

Bij de kerkdiensten

Zondagen 27 augustus, 10 en 17 september

In de vorige zomer heb ik een begin gemaakt met doorgaande lezing uit Prediker. Prediker is de naam van een Bijbelboek uit het Oude Testament. Het behoort tot de categorie van de wijsheidsboeken. In de regel heeft het geen grote plaats in de liturgie. Dat is jammer. Want het is een Bijbelboek dat veel ruimte tot nadenken en

gesprek biedt. Deze doorgaande lezing in een paar zomeretappes biedt de kerkganger gelegenheid tot een nadere kennismaking.

In de vorige zomer zijn de eerste hoofdstukken gelezen. We kwamen toen tot hoofdstuk 3,15. Daar gaan we verder.

Op 27 augustus lezen we hoofdstuk 3, 16-22. Daar staat iets intrigetrends en actueels over de verhouding tussen mensen en dieren. Waar zijn ze verschillend, waar gelijkwaardig? Uit Matthéüs de klassieke lezing voor deze zomerzondag uit hoofdstuk 16: vers 24-28, over het loslaten, het afstand doen, misschien ook van vermeende voorrechten in de schepping.

Op 10 september lezen we uit Prediker 4, 7-12 over wie de ene mens voor de ander kan zijn, twee zijn sterker dan één. Die relatie behelst ook het vastlopen en opnieuw kunnen beginnen, zo vormt Prediker een mooi tweeluik met de zondagslezing uit Matthéüs 18, 15-20.

Op 17 september lezen we Prediker 4, 17- 5, 6 over de beweging van mens naar God. Wat is het de tempel van God te betreden, hoe doe je dat, wie kun je voor God zijn? Wat doet het met je? Daar werpt ook de gelijkenis uit Matthéüs 18, 21-35 een licht op.

Op een later moment hoop ik de doorgaande lezing uit Prediker voort te zetten.

Zondag 24 september, vredeszondag samen met de Pepergasthuisgemeente

De vredeszondag vieren we samen met de Pepergasthuisgemeente. Om 10.00 uur is er gewoon dienst in Noorddijk. Maar u kunt ook om half elf de viering in de Pepergasthuiskerk meemaken. Dat is een korte viering tot tien voor elf. Daarna vertrekken wandelaars in twee groepen voor een vredeswandeling naar het Bevrijdingsbos in Noorddijk.

Ook vanuit de Stefanuskerk zullen we een vredeswandeling maken. Na de dienst en het koffiedrinken, verzamelen we op de parkeerplaats tegenover de kerk om een wandeling van ongeveer een half uur te maken. Alle wandelaars komen samen bij het pleintje bij de brug aan de Stadsweg. Daar zingen we "Dona nobis Pacem". Samen lopen we dan naar Kerkenheem waar we in een agapèviering brood en wijn en een lunch delen.

Om kwart voor twee is er dan een muziekviering in de Stefanuskerk. Die viering duurt ongeveer drie kwartier.

Alle tijden op een rij:

10.00 uur dienst in de Stefanuskerk

10.30 uur korte viering in de Pepergasthuiskerk

10.50 uur vertrek vredeswandeling Pepergasthuis

11.35 uur vertrek vredeswandelaars Stefanuskerk

12.15 uur ontmoeting in Bevrijdingsbos

12.45 uur aankomst in Kerkenheem

12.50 uur agapèviering in Kerkenheem

13.10 uur gezamenlijke lunch

13.45 uur muzikale afsluiting in de Stefanuskerk, verzorgd door het team van musici van de Pepergasthuisgemeente.

De oogstdienst is dit jaar op 15 oktober.

Gespreksgroepen Damsterboord 2017-2018

Met elkaar in gesprek zijn over wat ons beweegt, dat is een belangrijke door-de-weekse activiteit in Damsterboord. Er zijn gespreksgroepen die maandelijks bij elkaar komen. Daarnaast zijn er ook losse thema-avonden en gespreksavonden. Voor het komend seizoen ziet het aanbod er zo uit:

A. LOSSE AVONDEN

1. **Pastorale toerustingsavond** voor alle belangstellenden

onderwerp: omgaan met rouw

maandag 16 oktober, Kerkenheem

opgave: Annie van Dam of Ria van Dijk

2. Gespreks- of thema-avond over **ethische vragen bij het levenseinde**

datum wordt later bekendgemaakt

3. **Thema-avonden**

onderwerp en data worden later bekend gemaakt

4. **Kinderspeelmiddag**

Net als vorig jaar is er in de herfst weer een kinderspeelmiddag voor alle kinderen met leuke spellen in Kerkenheem. Voor de ouders een moment om met elkaar in gesprek te raken over hoe geloven en opvoeding in elkaar grijpen.

De datum wordt later bekend gemaakt.

Leiding: Marjolein Wildeboer en ds Jan Wilts.

B. GESPREKSGROEPEN

1. Gespreksgroep voor verstandelijk beperkten, **“Samenkring”**.

eens in de maand, woensdagavond van 19.00 – 19.45 uur, op 't Roer

leiding: Ammy de Raad, Lizette Gemmink en ds. Jan Wilts

2. Maaltijdgroep voor **brug- en tweede klassers**

eten in de pastorie op zondagavond en het ook nog ergens over hebben...

datum wordt later bekend gemaakt; er komen ook persoonlijke uitnodigingen

leiding: Joke Smit en ds. Jan Wilts

3. Gespreksgroep voor **inwoners van de MEER-dorpen**

onderwerp: deelnemers komen zelf met de onderwerpen. Dat resulteert altijd in een goed gesprek, soms bekijken we een film die tot bezinning en gesprek uitnodigt.

Onder de deelnemers zijn mensen met en zonder kerkelijke achtergrond. Deze gespreksgroep staat uitdrukkelijk open voor ieder die mee wil doen vanuit het respect voor de overtuiging van de ander.

eerste keer: woensdag 27 sept, 15.00 – 16.30 uur, huiskamer Spoorheem, Engelbert

leiding: ds. Jan Wilts

welkom, opgave niet nodig.

4. **Bijbelkring** Emmaüskerk

onderwerp: zeven deugdelijke Bijbelse figuren; in de middeleeuwen werden zeven deugden onderscheiden: verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid en vasthoudendheid en geloof, hoop en liefde. In het gespreksboekje “Lieve Deugd” worden deze deugden toegelicht aan de hand van bekende Bijbelpersonen, zoals Esther en Jozef of onbekenden zoals Rispa, en aan de hand van Giotto’s verbeelding van deze deugden in een kapel in Padua.

eerste keer: woensdag 11 oktober, 11.00-12.30 uur in de Emmaüskerk

aanschaffen: Lieve Deugd, Hanna van Dorssen (red.),

ISBN 978 90 239 2077 9; € 9,90

opgave: janwilts@damsterboord.nl

5. **Gespreksgroep** Kerkenheem

onderwerp: met korte actuele teksten van journalisten, filosofen en theologen gaan we met elkaar in gesprek over wat een mens tot mens maakt en welke rol “geloven” daarin speelt.

We doen dat in zes stappen:

1. - 11 oktober 2017 - We lezen verder bij de inmiddels beroemde regel van de Tsjechische priester Tomáš Halík: “Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt - behalve in hun geloof dat God niet bestaat.”

En we lezen daarnaast een verhaal van Peter Rollins, lers theoloog, over de agnost die atheïst werd. Hoe zit dat met het bestaan van God en wat heeft dat met ons bestaan te maken?

2. - 8 november 2017 - Stephan Sanders, journalist, was altijd overtuigd atheïst, maar noemt zich tegenwoordig religieus. Die omslag heeft ook te maken met zijn ideeën over “de autonome mens”. Mensen worden verondersteld autonoom te zijn, keuzes zelfstandig te kunnen maken (inclusief het levenseinde), maar klopt dat eigenlijk wel? Een spannende vraag, actueel ook in het licht van de politieke discussies. We lezen een recent essay van Sanders uit de Groene Amsterdammer.

3. – 6 december 2017 - Als een mens dan de religieuze gelovige weg gaat, waar is dat meedoen met de bestaande religie of kerk en waar is dat tegengas geven? We lezen verder in Rollins over ‘de orthodoxe ketter’ en leggen daar een preek van de theologe des vaderlands, Janneke Stegeman, naast.

4. - 10 januari 2018 - Een gemeenschap van religieuze mensen kan dwingend zijn, hoe is een gemeenschap mogelijk die recht doet aan het persoon zijn van ieder afzonderlijk, van mijn eigen mens-zijn. En kan een persoon zonder gemeenschap? Over deze vragen gaat een essay van Bas van den Berg over de barmhartige Samaritaan. Stof tot gesprek.

5. - 14 februari 2018 - Houden we nog even open, we zien wat er onderweg komt.

6. - 14 maart 2018 - We eindigen onze reeks in de maand voor Pasen. Opstanding, waar wijst dat woord naar? Peter Rollins is opnieuw onze gids in een mooie open interpretatie van Pasen voor mens en gemeenschap.

Alle data zijn woensdagen, we beginnen om 20.15 en eindigen om 21.45 uur - in Kerkenheem. Welkom, ook wie er niet elke keer bij kan zijn. De losse onderdelen van de serie zijn ook goed afzonderlijk te volgen.

Wie meedoet ontvangt te zijner tijd de teksten.

Opgave: Annie van Dam, a_van_dam@hotmail.com, 5420487, of ds. Jan Wilts, janwilts@damsterboord.nl, 2808863

Vanuit de werkgroep pastoraat

We hebben als werkgroep pastoraat nagedacht over het programma voor de komende maanden. Als eerste stond een wandeling gepland op 17 september meteen na de dienst. Inmiddels is er een ander initiatief bijgekomen: een oecumenische vredeswandeling op 24 september. Twee wandelingen zo vlak na elkaar, dat vinden we teveel van het goede. We hebben besloten de wandeling van 17 september naar een latere datum te verschuiven. We houden u op de hoogte. Over de vredeswandeling staat meer informatie op pagina 11, in de laatste nieuwsbrief en op de website.

Overigens vindt u vanaf nu de nieuwsbrieven ook op onze website.

Op 16 oktober is er een avond gepland voor pastorale toerusting bij bezoekwerk. Deze avond is bedoeld voor iedereen die wel eens een bezoek brengt maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor pastorale ondersteuning aan mensen in moeilijke situaties. Het thema van deze avond zal rouwverwerking zijn. In Rotonde van oktober volgt verdere informatie.

We hopen in het voorjaar weer een creatieve workshop te kunnen aanbieden. Vorige jaren hebt u mee kunnen doen aan de workshops liturgisch bloemschikken, schilderen en quilten (antependium voor de 'roze' zondagen). Allemaal met prachtige resultaten. Ook dit jaar hopen we u weer iets vergelijkbaars te kunnen aanbieden. Tegen die tijd hoort u weer van ons.

De themacommissie zal ook dit seizoen weer van zich laten horen met een nieuw thema.

Zij oriënteert zich op twee thema's die door de kerkenraad genoemd zijn: vragen rondom het levenseinde en vragen over criminaliteit en veiligheid. In september kijkt de commissie welke het meest haalbaar is.

En natuurlijk zijn er weer de gespreksgroepen, maar daar zal Jan Wilts u verder over informeren. In elk geval gaan de bestaande groepen verder: Bijbelkring Emmaüskerk, gespreksgroep Kerkenheem, gespreksgroep Engelbert en Samenkring 't Roer. Voor jongeren uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs bereidt Jan samen met Joke Smit een maaltijdgroep voor

We hopen u bij één of meerdere van deze activiteiten te ontmoeten.

Is er een onderwerp dat u mist en ook graag eens aan de orde zou willen hebben laat het ons weten. Misschien kunnen we het vrij snel oppakken en anders kunnen we er bij de opstelling van een nieuw programma rekening mee houden.

We zijn blij een nieuw werkgroeplid te kunnen verwelkomen na de zomer: Ellen Rigtering. Ze komt de andere leden: Annie van Dam (voorzitter), Ria van Dijk (pastoraat), Bertha Buist (pastoraat), Corrie van Dijken (ouderenbezoekwerk), Janneke Huiberts (pastoraat), Lizette Gemmink (verstandelijk gehandicapt), Folkert Alberts (wijkcorrespondent) en Jan Wilts (predikant) versterken.

Verslag gemeentezondag 9 juli

Zondag 9 juli jl. vond in Noorddijk de gemeentezondag plaats; inmiddels een jaarlijkse traditie aan de vooravond van de zomervakantie.

Het thema dit keer was 'mensen en bomen'.

De dag begon met een speciale 'overstapdienst': In deze dienst namen vier kinderen (Tim, Emma, Katie en Nienke) afscheid van de kindernevendienst. Ze gaan volgend jaar naar de middelbare school. Ze kregen elk van de kindernevendienst een prachtig persoonlijk boekje mee, evenals een bloemetje en een liedboek. (zie foto)

Als 'tegenprestatie' hadden ze elk een taak gekregen in de dienst: van het uitspreken van een gedicht, tot het helpen met gebed en dankwoord.

Na de dienst verzamelden we in Kerkenheem. Met een kop koffie en wat lekkers werd gezellig bijgepraat.

Hierna werd de eerste opdracht uitgevoerd: met willekeurig gevormde tweetallen was het de taak om in de directe omgeving een boom voor jezelf uit te kiezen die bij jou 'past'. Een linde, es, kastanje, appelboom of misschien toch die treurwilg? Met deze keuze, inclusief een uitleg waarom, kreeg de ander de taak om een passende tekening te maken van de betreffende boom.

Al deze tekeningen werden vervolgens opgehangen en een ieder die dat wilde mocht de uitleg geven over de tekening.

Vervolgens was het tijd voor een canon-lied-in-de-buitenlucht, geleid door onze cantor Helmer. (zie foto)

Hierna werd geluncht. Prima voor elkaar, waarbij een ieder iets had meegenomen.

Na de lunch werd het 'bolletje-touw' kennismakingspel gespeeld, want niet iedereen kent elkaar bij naam. 'Gooi het bolletje in een kring over naar een ander met het noemen van diens naam'. Hierdoor ontstond een symbolisch web van verbinding.

Als laatste werd een leuke interactieve wandel-foto tocht gedaan: in willekeurige groepjes moesten opdrachtjes uitgevoerd worden, zoals:

- verzin een team-naam en maak een selfie van de groep;
 - maak natuurkunst en zet deze op de foto.
- (zie foto)

De gemaakte foto's werden real-time naar Jelle gestuurd die ze nog tijdens de wandeltocht gereed maakte voor presentatie bij terugkomst. Na een korte presentatie en een danklied werd de dag beëindigd.

Dit was wederom een zeer geslaagde gemeentezondag, ook mede dankzij het prachtige weer.



Organisatie, bedankt!

(n.b. dit verslag is op de website www.damsterboord.nl rijkelijk voorzien van bijpassende foto's!!)

Folkert Alberts



Van de kerkrentmeesters

Een van de taken van de kerkrentmeesters is het onderhoud van de gebouwen. De kerk is een monument en daar is vaak iets mee mis. Gelukkig krijgen we daar een (rijks)subsidie voor zodat we maar een deel zelf hoeven te betalen. Elke 5 jaar

moeten we dat opnieuw aanvragen en vanaf 2017 is die subsidie voor de komende 5 jaar weer toegekend. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van het ingediende onderhoudswerk. Wel de moeite dus. Daarom kan er nu dus weer van alles gedaan worden. We doen al die zaken zoveel mogelijk tegelijk dan is de overlast het kleinst. U hebt het vast al gemerkt, er gebeurde al van alles in de kerk. Dat was overigens een combinatie van aardbevingsschade en gewoon onderhoud. De aardbevingsschade werd vergoed door de NAM en de rest was voor 50% voor onze rekening en door de combinatie van de werkzaamheden was dit voor ons het voordeligst.

Ook voor het orgelonderhoud is deze subsidie. In 2005 is ons orgel helemaal gerestaureerd en daarna kon het er weer een poosje tegen, dachten wij. Maar nu bleek toch dat er in zo'n oud en kostbaar instrument in 10 jaar weer van alles mis kan gaan. Dus opnieuw een grote beurt voor het orgel.

U hebt het allemaal gemerkt. Dit voorjaar was het grote orgel ineens weer een paar weken buiten gebruik. De firma Mense Ruiter uit ten Post heeft zeer zorgvuldig alles bekeken, onderdeeljes vervangen, vooral veel vuil en stof verwijderd en ontbrekende stukjes bijgemaakt. Gelukkig hadden we ons harmonium nog en Gerard heeft daar in de orgelloze weken met evenveel plezier de diensten op begeleid.

Tot slot is het hele orgel weer gestemd. Dat gebeurt elke twee jaar maar nu was het extra nodig. Met dank aan Tsjerk Kooistra en Anneliese Smoorenburg is deze klus geklaard. Anderhalve dag toetsen indrukken en afwachten tot de stemmer zegt: "Klaar" en dan weer de volgende toets. Een heel bijzondere vrijwilligersactiviteit. Maar nu is het orgel dus weer helemaal tip-top.

Ingezonden brief

Harkstede, juli 2017

Geachte Kerkbestuurders van de Protestantse Gemeente Damsterboord.

Wij vragen u graag aandacht voor het volgende.

Onze familie heeft vier graven op de begraafplaats in Middelbert en daarom lopen wij daar nog wel eens rond.

Vorig jaar in de voorzomer constateerden wij, dat het onderhoud van de begraafplaats erg slecht was.

Na telefonische contact met dhr. van Dijk uit Engelbert werd er gezegd dat de overgang van de ene tuinman naar een nieuwe niet vlekkeloos was verlopen, maar dat er nu hard aan gewerkt werd om het weer op orde te krijgen.

Begin juli dit jaar waren wij weer op de begraafplaats en wij zijn ons weer doodgeschrokken zoals het geheel er bij lag. Het gras wat men met de grasmaaier kan maaien was gemaaid maar rond de graven was er niets aangedaan en de paden zaten vol met onkruid en opslag bomen .

Je moet je schamen als je er een keer met een vreemde komt en wij vinden dat de kerkbestuurders zich moeten schamen, dat een begraafplaats die onder hun beheer valt er zo bij ligt. Dat moet je toch niet willen.

Waar het verkeerd gaat, dat het er zo bij ligt, is ons niet duidelijk.

Krijgt de tuinman misschien te weinig uren betaald, zodat hij het onderhoud niet goed kan uit voeren of is hij niet professioneel genoeg dat hij zelf niet ziet hoe het geheel eruit ziet.

Wij vinden dat jullie hier iets aan moeten doen, want zo kan het niet langer.

Wij zijn nieuwsgierig naar jullie reactie.

Groeten,

familie O. E. Groeneveld,

Hoofdweg 227, 9614 AG Harkstede

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 2017 1 oktober t/m 4 november dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 15 september** bij dhr. Alberts, Dragonstraat 44, 9731 JM, tel. 5424281.

Maar liever via e-mail: kopij@damsterboord.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP
binnen de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



*** Zie voor de adressen en voor de berichten
die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.**

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOKATIE

Op werkdagen van 10 tot 12 uur is de Emmauskerk open.

- Pastor voor onze parochie is Hilda van Schalkwijk. Zij is ook pastor in Zuidhorn
 Haar telefoonnummer is 0594-507800 en haar e-mailadres:
pastor.van.schalkwijk@hildegardparochie.nl
- Op werkdagen is de kerk 's ochtends open van 10 tot 12 uur en is er iemand aanwezig die u te woord kan staan en eventueel kan doorverwijzen. Ook langskomen om zomaar een praatje te maken is prima!!
 De kerk is op deze ochtenden ook telefonisch bereikbaar onder nummer 050-3180813
- Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Rotonde of de website www.hildegardparochie.nl
-  Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115
E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl
- Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 en Dhr. Jan van den Hende, 050-5413239.



WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst. Ook om 10.00 uur op de 1^e zondag van de maand.
- Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongercatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP

Datum	Tijd	Viering	Voorganger
3 september Emmauskerk	10.00 uur	Oecumenische viering RK & PKN	Pastor Hilda van Schalkwijk & DS. Jan Wits
3 september De Bron	10.00 uur	Oecumenische viering	Werkgroep Oecumene
10 september Emmauskerk	11.15 uur	ziekenzondag	Pastor Peter Vos
17 september Emmauskerk	11.15 uur	Vredesweek & DOLP	Leden liturgiegroep
24 september Salvatorkerk	10.00 uur	Gezamenlijkeviering Hildegardparochie	Pastores Hildegardparochie
1 oktober Emmauskerk	10.00 uur	Oecumenische viering	DS. Jan Wilts

MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND:

De koffieochtend is op dinsdag 5 september 2017. Wilt u gehaald en weer thuisgebracht worden? Neemt u dan even contact op met Sien Aukes, tel: 5412934 of met Door Schaafsma tel: 5417549.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

Woensdag 13 sept.	10.30 uur	Bestuur- en administratie vergadering
Woensdag 20 sept.	20.00 uur	Walfried-raad



VREDESWEEK 2017: DE KRACHT VAN VERBEELDING

Bij de kracht van verbeelding hebben we grote visionairs voor ogen zoals Mozes, Jesaja, Jezus, Gandhi, Mandela, Martin Luther King Jr., Mahmoed Taha. Zij verklaren zich solidair met de groep van de onderdrukten, de mensen aan de rafelranden van het bestaan. Zij spreken de machthebbers en de autoriteiten aan op hun verantwoordelijkheden voor alle mensen.

De verbeelding van hun nieuwe werkelijkheid is gebaseerd op waarden die basis en richting geven. Het zijn voorstellingen die passen bij Gods shalom die vertaald worden in nieuwe sociale en politieke werkelijkheden. Die beelden krijgen geloofwaardigheid door de manier waarop deze visionairs getuigen. Zoals:

King

Martin Luther King Jr. stelt zich solidair met de zwarte bevolking en hekelt de discriminatiewetten, maar schetst een toekomst waar blank en zwart samenleven. King laat weten dat de weg naar dit beeld van vrede strijd kost. Hij appelleert aan de woede over onrecht en het verlangen naar een wereld die goed is en rechtvaardig. King doet nog iets bijzonders: hij doet een appel op de bereidheid van zijn gehoor om te strijden voor een leefbare toekomst van de volgende generatie. Hij doet een beroep op de grootmoedigheid van zijn toehoorders om zichzelf te geven voor het leven van hun kinderen.

Taha

De islamitisch prediker Mahmoed Taha hield zijn gehoor een nieuwe wereld voor: gelijkheid voor man en vrouw, ieder een bestaansminimum en de fundamentele vrijheid van ieder mens. Hij kreeg vele volgers in zijn Soedan en vele vrouwen gingen de beweging leiden.

Mandela

Mandela kon zijn visie van een regenboognatie overtuigend brengen omdat hij zelf bereid was zijn lange weg te gaan. Deze visie volhouden vroeg veel van hem en hij vroeg veel van zijn volk.

Ons beeld van de werkelijkheid

Op basis van onze eigen observaties en ervaringen, de verhalen en onderzoek van anderen maken we ons beeld van de werkelijkheid. We ervaren het als prettig als ons beeld van de werkelijkheid wordt bevestigd en het is verleidelijk om die bevestiging te zoeken en te organiseren.

Het punt is dat onze verbeelding van de werkelijkheid steeds onder kritiek moet worden gesteld. Als onze verbeeldingskracht niet gepaard gaat met een open houding dan is de kans groot dat zij met ons op de loop gaat. Ons beeld van de werkelijkheid kan niet anders zijn dan een voorlopig beeld.

Werkelijkheid in Nederland

‘Vorige week zeilde er nog een baksteen door de ruit van zijn huis, vandaag was het een bloemenzee bij de woning van de Syriër Basem en zijn zoon in het Brabantse Veen.’

De bloemen zijn gekocht met geld dat op Facebook werd ingezameld nadat onbekenden vrijdag de ruit van zijn huis hadden ingegooid. Bij dat incident brandde ook een politieauto uit.

Een verslaggever ging langs bij de ontroerde ontvanger van de bloemen. "Ik ben er heel erg blij mee en voel me ondanks alles welkom hier. De liefde is wederzijds." Eerst liet Basem aan Omroep Brabant weten dat hij erg bang was geworden na het incident. "Ik vluchtte hier naartoe omdat dit een mooi en veilig land is. Ik dacht dat zoiets hier niet kan gebeuren."

Vredesweek 2017: welke werkelijkheid durven wij te verbeelden?



Ook dit jaar neemt het RK Kerkhof, Hereweg 89 (ingang Papiermolenlaan), Groningen weer deel aan de Open Monumentendag op zaterdag 9 en zondag 10 september.

De Open Monumentendag is een goede gelegenheid om begraafplaatsen als onderdeel van ons cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen.

Dit jaar is ons thema 'Kunst, architectuur en zakenmensen'. Deelname aan een rondleiding is zeer interessant voor eenieder die meer te weten wil komen over wetenwaardigheden op ons kerkhof.

Op zaterdag 9 en zondag 10 september organiseert het RK Kerkhof een rondleiding van 11:00 uur tot 12:00 uur. De kapel en ook crypte onder de kapel is open voor bezichtiging van 10 tot 17 uur. Deelname is gratis. Er tevens een kleine expositie ingericht.

Na afloop is er de mogelijkheid om nog even na te praten onder het genot van koffie of thee met cake.

Informatie over ons kerkhof vindt u op Wikipedia/ RK Kerkhof Groningen.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 1 okt. t/m 4 nov. 2017 dient u de kopij ingeleverd te hebben vóór vrijdag 15 september bij Tini van Rein, 06-34948601.

Maar liever via e-mail: kopijwalfried@gmail.com



Column mgr. Ron van den Hout

GELOOF EN KERK 2



Er zijn parochianen die de Kerk en de parochie beleven zoals ze de gemeente beleven. Als je een kind krijgt, moet je het aanmelden op het gemeentehuis, zodat het in de gemeentelijke basisadministratie wordt opgenomen en in de toekomst van alle regelingen gebruik kan maken. Het is overigens een wettelijke verplichting en iedereen vindt het ook normaal en doet het ook. Als je voor de wet wilt trouwen, meld je je op het gemeentehuis, en bij overlijden gebeurt hetzelfde, maar dan door de uitvaartverzorgers. Op het gemeentehuis kom je ook voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, of

voor een vergunning voor de verbouw van je huis. Verder heb je het gemeentehuis niet nodig en fiets je er voorbij. Je weet waar het gemeentehuis is.

Er zijn gelovigen die de parochie beleven zoals ze de gemeente beleven. Als je een kindje krijgt, meld je het op de pastorie, want het moet gedoopt worden. Als het namelijk gedoopt is, kan het in groep 4 ook meedoen aan de viering van de eerste H. Communie en hoeft er niet een apart traject gevolgd te worden. Ouders willen dat hun zoon of dochter zo gewoon mogelijk met de groep mee kan doen. Ook als je wilt trouwen in de kerk, neem je met de pastorie contact op. Voor de eerste H. Communie gaat het contact leggen soms nog via de basisschool. Er zijn in het leven van een gelovige momenten dat hij of zij de parochie nodig heeft. Soms heb je een doopbewijs nodig voor je eigen kerkelijk huwelijk, of wordt er in het buitenland waar jouw peetkindje wordt gedoopt een verklaring gevraagd dat je kerkelijk meelevend bent. Voor landen als Polen en Duitsland komt dit nogal eens voor.

Er zijn zo momenten dat je de Kerk nodig hebt voor administratieve zaken die te maken hebben met de scharniermomenten in je leven. Verder fiets je eraan voorbij. Je weet waar de pastorie en de kerk zijn als je ze nodig hebt.

+ Ron van den Hout,
bisschop van Groningen-Leeuwarden

Werkgroep Interparochiële Ontmoetingsdagen



Het is dit najaar voor de 69^{ste} keer dat de jaarlijkse Ontmoetingsdagen worden georganiseerd voor parochianen die wat ouder zijn en die er graag eens een paar dagen uit willen zijn om oude contacten te hernieuwen, of samen met vrienden of kennissen een paar gezellige dagen door te brengen. Ook zijn de dagen bedoeld voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn en niet zo gemakkelijk de deur uit kunnen.

Hoe zien de dagen eruit?

Elke dag wordt begonnen met een kerkdienst, daarna koffie of thee met wat lekkers erbij en na een heerlijke lunch kunt u een kaartje leggen, een spelletje doen, even naar het winkelcentrum lopen of gewoon gezellig wat bijpraten. 's Middags is er amusement in de vorm van een optreden van een koor, een bingo met leuke prijzen, een liedjeszanger, cabaret, etc. etc.

Lijkt het u te vermoeiend zo'n hele dag, dan kunt u tussen de middag even rusten in een aparte ruimte waar een aantal bedden klaar staan. Mocht drie dagen te druk voor u zijn, dan kunt u zich ook opgeven voor twee dagen of desnoods voor één dag. U kunt natuurlijk op eigen gelegenheid komen maar veel gasten komen met deeltaxivervoer.

Indien nodig kunt u gehaald en gebracht worden door vrijwilligers(ers) of door een rolstoelbusje van het Rode Kruis.

De mensen van de verpleging en Rode Kruis zijn alle dagen aanwezig om waar nodig hulp en verzorging te geven.

Een grote groep enthousiaste dames en heren staat voor u klaar om er voor te zorgen dat het u aan niets ontbreekt.

**De ontmoetingsdagen worden gehouden in de Emmaüskerk, Ra 4 in de wijk
Lewenburg op
dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 oktober 2017**

Voor deelname kunt u zich tot uiterlijk 15 september opgeven bij uw contactpersoon of pastor in uw parochie of rechtstreeks bij:

Mevr. van Duijn >☎ 3133377 of de heer Krol >☎ 5713370.